



Jefta

evangelische kerk Breda

Zo staat er geschreven: 'Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.' God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.

2 Korintiërs 9:10

maandprogramma

juli en aug. 2019



For
English
speakers

Jefta is an intercultural church, based in Breda, that seeks to receive, experience and communicate God's love, as taught by Jesus, so that together we may grow in relationship with God and each other.

Jefta's **Sunday services**, with kids church every Sunday (see back page) and teenage group meetings most Sundays (see agenda below), start at 11:00 in the auditorium of the "Graaf Engelbrechtcollege" high school, Ganzerik 3, Breda.

The agenda for the month, including **speaker information**, appears below.

Information about Jefta's **home groups** (huisgroepen) is on the inside back cover.

Agenda – juli 2019

Kijk voor eventuele wijzigingen op www.jefta.org

Jun	dag	aanvang	Activiteit
28-30	weekend		in HELVOIRT ; Zondagsdienst gratis Website: www.rafael.nl/festival
29	Za	10.00 u.	Gebedsuur op kantoor
30	Zo	11.00 u.	Dienst in het Gr. Engelb. Spreker: Hans van der Meulen
Jul.	dag	aanvang	Activiteit
03	Wo	20.00 u.	Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin)
06	Za	10.00 u.	Gebedsuur op kantoor
07	Zo	11.00 u.	Dienst in het Gr. Engelb. Spreker: Johan Konings Avondmaal
10	Wo	20.00 u.	Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin)
13	Za	10.00 u.	Gebedsuur op kantoor
14	Zo	11.00 u.	Dienst in het Gr. Engelb. Spreker: Ben van Buitenen
17	Wo	20.00 u.	Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin)
20	Za	10.00 u.	Gebedsuur op kantoor
21	Zo	11.00 u.	Dienst in het Gr. Engelb. Spreker: Philip van Kesteren
24	Wo	20.00 u.	Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin)
27	Za	10.00 u.	Gebedsuur op kantoor
28	Zo	11.00 u.	Dienst in het Gr. Engelb. Spreker: Jeanne Bovenberg
31	Wo	20.00 u.	Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin)



Evangelische Kerk Jefta is een interculturele kerk, die Gods liefde, zoals Jezus die leerde, wil ontvangen, uitleven en doorgeven aan mensen in Breda en omstreken, zodat wij allemaal gaan groeien in onze relatie met God en met elkaar. Evangelische Kerk Jefta bestaat van de vrijwillige financiële bijdragen van leden, bezoekers en vrienden. Evangelische Kerk Jefta is door de overheid erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan Jefta zijn daarom fiscaal aftrekbaar.

Agenda – augustus 2019

Kijk voor eventuele wijzigingen op www.jefta.org

Aug.	dag	aanvang	Activiteit
03	Za	10.00 u.	Gebedsuur op kantoor
04	Zo	11.00 u.	Dienst in het Gr. Engelb. Spreker: Hans van der Meulen Avondmaal
07	Wo	20.00 u.	Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin)
10	Za	10.00 u.	Gebedsuur op kantoor
11	Zo	11.00 u.	Dienst in het Gr. Engelb. Spreker: Rick Verkijk
14	Wo	20.00 u.	Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin)
17	Za	10.00 u.	Gebedsuur op kantoor
18	Zo	10.30 u.	Dienst in de Grote Kerk, Breda Spreker: Hans van der Meulen
21	Wo	20.00 u.	Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin)
24	Za	10.00 u.	Gebedsuur op kantoor
25	Zo	11.00 u.	Dienst in het Gr. Engelb. Spreker: Richard Klomp
28	Wo	20.00 u.	Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin)
31	Za	10.00 u.	Gebedsuur op kantoor
Sep.	dag	aanvang	Activiteit
01	Zo	11.00 u.	Dienst in het Gr. Engelb. Spreker: Henk Rothuizen Avondmaal geen tienerdienst
04	Wo	20.00 u.	Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin)
07	Za	10.00 u.	Gebedsuur op kantoor
08	Zo	11.00 u.	Dienst in het Gr. Engelb. Spreker: Hans van der Meulen Avondmaal tienerdienst



Startsein voor de vakantie

Op een heerlijke zomerse zondag, terwijl we plezier met waterpistolen hebben, zijn we in gesprek gegaan over hoe we als mensen in ons dagelijks leven kunnen ervaren dat God van ons houdt.

Na éven hierover nagedacht te hebben, zei Louise:
'ik ervaar God als ik naast iemand zit en hem troost.'

Daar word ik stil van. Zo mooi.
Liefde is de hoofdzaak

Zomerse groetjes van Jeanne en Louise

Is er meer tussen hemel en aarde?

Ik heb me er bij neergelegd dat het bestaan van God niet te bewijzen valt. Elk argument dat voor het bestaan van God pleit, kan door een kritische luisteraar altijd van een vraagteken worden voorzien.

In de geschiedenis hebben mensen veelvuldig geprobeerd om het bestaan van God te bewijzen.

Dat is interessant. Verschillende grote denkers hebben op verschillende manieren geprobeerd om het bestaan van (een) God aan te tonen. Blaise Pascal (1623) Natuurkundige, was één van hen. Ik vind het leuk om even mee te gaan in de denkwereld van Pascal: 'Het is niet zo eenvoudig. Als niets op het bestaan van God wees, zou ik ongelovig worden. Als ik overal bewijzen voor het bestaan van God vond zou ik veilig en rustig geloven. Het is onbegrijpelijk dat God bestaat en het is onbegrijpelijk dat God niet bestaat. Onbegrijpelijk dat de wereld geschapen is en onbegrijpelijk dat de wereld niet geschapen zou zijn.'

Veel mensen denken hetzelfde als Pascal... Theoretische Godsbewijzen zullen niet maken dat iemand overtuigd raakt van het bestaan van God. Pas wanneer er een ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen God en de mens ontstaat er iets van zekerheid. Daarom is het zo bijzonder dat Jezus vanuit de Hemel naar de aarde is gekomen. God zet de eerste stap naar ontmoeting.

Filippenzen 2

6Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast,7maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen,8heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.

God besluit om in de persoon van Jezus naar de aarde te komen. Hij komt in onze wereld, in onze wereld vol zelfzucht, verdriet en pijn.

Hij blijft niet op een afstand. Jezus komt naar deze wereld!! En tijdens zijn verblijf op deze aarde laat Jezus zien wie God is. Bestaande opvattingen over God moeten worden bijgesteld. Jezus ontmoet mensen, gaat met ze aan tafel, geneest ze, geeft ze hoop. En in die ontmoeting verdwijnt de twijfel...

Ik begon deze overdenking met te vertellen over Blaise Pascal. De man die zei: 'Als niets op het bestaan van God wees, zou ik ongelovig worden. Als ik overal bewijzen voor het bestaan van God vond zou ik veilig en rustig geloven.'

Toen hij stierf vonden ze de volgende tekst ingenaaid in de zoom van zijn jas:

Maandag 23 november 1645, half elf 's avonds tot half een 's nachts. (Pascal beschrijft een ervaring)

Vuur !!

God is nabij !!

Neen,

Niet de God van de filosofen of de theologen;

Niet die maar een andere,

De levende God.

De God van Abraham, de God van Isaac

De God van Jacob, de God van mensen,

Zekerheid, zekerheid;

Aandoening....

Vreugde, vreugde

Tranen van vreugde.

Dat ik in der eeuwigheid

Niet van Hem gescheiden worde

God van Abraham, Isaac en Jacob,

Levende God, trouwe God,

Mijn God !!!

God van mij arme vriend

Van mij zoeker....

Hans van der Meulen



VERJAARDAGEN JULI			
Willy	v.d	Spek-Kunst	2
Oskar		Kiekens	7
Laurens	van	Maren	9
Jaap Jr		Appeldoorn	11
Joyce		Zijlstra	16
Cees		Dekker	17
Jean Marie		Ntukabumwe	20
Jan		Mepschen	21
Kimberly		Tromp	21
Daan		Sonneveld	24
Annemieke	d.v.d.	Schueren-vd Ven	26
Marcel		Botter	29
Bert		Hoevenaar	30
Jim		Versluis	31

VERJAARDAGEN AUG			
Marshelina		Zimmerman	1
Machteld	den	Bakker	8
Paulien	de	Bruin-Booij	9
Koos	van de	Wetering	10
Basu		Sedney	11
Marleen		Stehouwer	11
Finn	de	Groot	12
Zoë		Bazuin	15
Eveline	van	Seters	19
Thomas	van	Maren	20
Tonnie		Delmotte	22
Maura		Maduro	22
Amber	de	Groot	24

Rechters uit Richteren tijdens de zomervieringen in de Grote Kerk

Lange tijd waren er geen koningen in Israël.

Zo'n experiment zou pas later beginnen. Dat was uitzonderlijk, omdat de buurvolken wel koningen hadden. In Israël waren er af en toe wel vrouwen of mannen die opstonden om op eigen wijze leiding te geven aan het volk. Ze deden dat vaak nogal anders dan verwacht. Daarmee spreken zij tot onze verbeelding.

De zomervieringen in de Grote Kerk willen we iedere keer stilstaan bij één van hen. Hun inzet staat nooit los van hun persoonlijke levensverhaal. En omdat hun roeping niet volgens een vanzelfsprekend patroon verloopt, begint daar al hun verhaal: "Waarom ik?" Bij ieder van hen ervaren we vervolgens wat hen drijft. Bij de een is dat een vromer geloof dan bij de ander.

Bij voorbaat wel een waarschuwing vooraf: de verhalen zijn niet fijnzinnig. Niet alleen is er veel geweld, ook hun ethiek is niet de onze: wij stellen de vraag of het doel het middel rechtvaardigt. En wij geloven dat wij dankzij eeuwen vooruitgang minder bruto, lomp en wreed geworden zijn. Of is er niet zo veel verschil en zijn wij enkel beter in staat om wat ongemakkelijk is te verhullen?

Samuël was de laatste rechter. Velen zullen hem misschien eerder een profeet noemen. Of was hij de voorbode van het koningschap? Het volk verlangt naar een koning, in de veronderstelling dat hij het land meer statuut geeft. Krijgen ze wat ze verlangen? Daarover in dit najaar meer. Deze zomer concentreren we ons op de vrouwen en mannen die rechter waren. Wat hebben zij ons te zeggen?

ds. Roel Knijff

**Zondag 18 Augustus:
oecumenische dienst
in de Grote Kerk om 10:30**

Zondag 18 augustus is de zondagsdienst niet in de school maar in de Grote Kerk van Breda. Jefta is gastheer voor een oecumenische dienst.

House of Ruach

In 2018 ben ik actief betrokken geraakt bij Stichting House of Ruach, destijds nog in oprichting. Ik werd geraakt door de verhalen en het enthousiasme van Chanella Maria. Zij komt als gezinscoach dagelijks schrijnende gezinssituaties tegen. Met regelmaat ziet ze thuissituaties waarbij jonge vrouwen zijn getraumatiseerd en/of niet de juiste bagage van huis uit hebben meegekregen om op eigen benen te kunnen staan.

Om professionele hulp te bieden - vanuit Bijbelse principes - is House of Ruach opgericht. Stichting House of Ruach faciliteert kleinschalige woonvormen voor hulpbehoevende jongeren tussen de 16 en 23 jaar. Binnen een huiselijke omgeving zorgen we voor een veilige plek waar jonge vrouwen kunnen werken aan hun herstel.

Ze worden klaargestoomd om sterk en zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij. We maken daarbij geen onderscheid tussen draagkrachtige en minder bedeelde cliënten. Want God is de Vader van ons allemaal. Wij vinden daarom dat ieder mens het recht heeft op goede zorg met professionele faciliteiten. We geloven dan ook dat met aandacht en zorg ieder mens kan herstellen tot hoe ze bedoeld zijn. Momenteel zijn wij op zoek naar christelijke zorgverleners in de regio Breda - Tilburg. Denk aan pedagogen, therapeuten, gezinscoaches (maatschappelijk werkers) psychologen en een psychiater. Heb jij een dergelijke achtergrond of ken jij iemand in de buurt die God dient en de juiste opleiding heeft, neem dan een kijkje op de website

www.houseofruach.nl

Jullie medeleven en gebed wordt zeer gewaardeerd.

Groeten van David



Bijeenkomsten / Samenkomsten

Dienst: elke zondag om 11.00 uur in het Graaf Engelbrecht College

Ganzerik 3, 4822 RK Breda.

Na de dienst is er altijd gelegenheid voor een gesprek en/of gebed en is er tevens koffie, thee en limonade. Babyopvang en kinderdiensten tijdens elke dienst.

Translation available into English

Groepsgebed

- Dinsdagmiddag 12.30 uur oecumenisch middaggebed in de Grote Kerk Breda
- Zaterdagmorgen 10.00 uur op kantoor
- Zondagmorgen 10.30 uur vóór de dienst in het Graaf Engelbrecht College

Huisgroepen

Let op: Informeer bij de huisgroepleider in verband met vakantie periode's

huiscgroep	leider	adres	dag/frequentie
Haagse Beemden	Hans van Buitenen	Kesterenlaan 84 06-19940692	Elke week Op woensdagavond, 20.00 uur
Breda Heusdenhout		<i>Informatie volgt nog</i>	
Breda Noord	Roy Valenteyn	Belgiëplein 7 06-11428123	Elke week Op woensdagavond, 20.00 uur
Jong Volwassenen	Janneke Koetsveld	Wisselende locatie	Elke week, Info: Janneke Koetsveld
Jong volwassenen	Johan Konings	Wisselende locatie	Elke week, info: Johan Konings 06-40167248
Breda Brabantpark	Lies de Leeuw	Wisentstraat 18 076-5151699	Elke week Op woensdagochtend, 9.30 uur
Breda Zuid	Lans en Jeanne Bovenberg John en Zoe Bazuin	Golfstraat 2	Om de twee weken Donderdagavond Data: informeer bij Jeanne
Vrouwen groep	Marina van der Meulen	Wisselende locatie	Om de twee weken Info: Marina van der Meulen
English ladies fellowship	Jeanne and Chriselle	Jefta kantoor (babysitting available)	Every two weeks on Friday morning, 9:00-11:30 for more info, contact Jefta office

Rooster kinderkerk juli en augustus

	thema	Kanaries 	Krokodillen 	Krabben 
		0-3 jaar	3-5 jaar	6-8 jaar
7 juli	Jezus bij Zacheus		Eugenie en Annemiek (vliegende keep: John)	
14 juli	De zegen voor de Israëlieten		Anne-Renske	John
21 juli	Luister Goed		Eugenie	Eveline
28 juli	Kies voor het leven		Tanja & Johan (vliegende keep: John)	
4 augustus	Ik kijk omhoog naar de bergen		Anne-Renske	John
11 augustus	Een Samaritaan helpt		Marina en Annemiek (vliegende keep: Eugenie)	
18 augustus	<i>I.v.m. dienst in de grote kerk (om 10:30), geen kinderkerk</i>			
25 augustus	De zoon die weggaat		Tanja en Johan (vliegende keep Marina)	
1 september	Het voorbeeld van het feest		Anne-Renske	Eveline



Kantoor : Voorerf 23, 4824 GM Breda
 Internet : www.jefta.org
 E-mail : kantoor@jefta.org
 Telefoon : 076-5717575
 Bank : NL14 ABNA 0409952184
 NL40 INGB 0005690193

Aangesloten bij Rafaël Nederland en The International Church of the Foursquare Gospel
 De **Jefta Privacy Verklaring** vindt u op de website www.jefta.org