



Jefta

evangelische kerk Breda

‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’

Joh 4:13-14 (NBV)



maandprogramma
januari 2020 ■

Evangelische Kerk Jefta is een interculturele kerk, die Gods liefde, zoals Jezus die leerde, wil ontvangen, uitleven en doorgeven aan mensen in Breda en omstreken, zodat wij allemaal gaan groeien in onze relatie met God en met elkaar. Evangelische Kerk Jefta bestaat van de vrijwillige financiële bijdragen van leden, bezoekers en vrienden. Evangelische Kerk Jefta is door de overheid erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan Jefta zijn daarom fiscaal aftrekbaar. Aangesloten bij Rafaël Nederland en The International Church of the Foursquare Gospel
De Jefta Privacy Verklaring vindt u op de website www.jefta.org

Agenda – Januari 2020

Kijk voor eventuele wijzigingen op www.jefta.org

Dec.	dag	aanvang	Activiteit
24	di	19.00 u.	Kerst avond dienst (Familedienst met toneel)
29	Zo	11.00 u.	Eindejaar dienst
Jan	dag	aanvang	Activiteit
4	Za	10.00 u.	Gebedsuur op Jefta kantoor
5	Zo	11.00 u.	Dienst in het Gr. Engelb. Spreker: Philip van Kesteren Avondmaal
8	Wo	10.00 u.	Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin)
12	Za	10.00 u.	Gebedsuur op Jefta kantoor
13	Zo	11.00 u.	Dienst in het Gr. Engelb. Spreker: Hans van der Meulen Tienerdienst
15	Wo	10.00 u.	Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin)
19	Za	10.00 u.	Gebedsuur op Jefta kantoor
20	Zo	11.00 u.	Dienst in het Gr. Engelb. Spreker: Rick Verkijk Tienerdienst
22	Wo	10.00 u.	Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin)
26	Za	10.00 u.	Gebedsuur op Jefta kantoor
27	Zo	11.00 u.	Dienst in het Gr. Engelb. Spreker: Hans van der Meulen Tienerdienst
29	Wo	10.00 u.	Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin)
Feb.	dag	aanvang	Activiteit
1	Za	10.00 u.	Gebedsuur op Jefta kantoor
2	Zo	11.00 u.	Dienst in het Gr. Engelb. Spreker: Henk Rothuizen Avondmaal

For
English
speakers

*Jefta is an intercultural church, based in Breda, that seeks to receive, experience and communicate God's love, as taught by Jesus, so that together we may grow in relationship with God and each other. Jefta's **Sunday services**, with kids church every Sunday and teenage group meetings most Sundays, start at 11:00 in the auditorium of the "Graaf Engelbrecht" high-school Ganzerik 3, Breda.*

Een nieuw jaar, een nieuwe "Ik ben..."

Alweer is er een jaar voorbij. Tijd om een nieuw thema te kiezen voor de cover van het maandprogramma.

In het evangelie van Johannes staan zeven teksten waarin Jezus de verbondsnaam gebruikt om een aspect aan te duiden van wie Hij is. Deze teksten vormen al een aantal jaar het thema van onze maandprogramma's waarop de afbeelding en het bijbelvers op de voorpagina steeds een jaar lang is gebaseerd...

2014 Ik ben het licht (voor de wereld) *Joh. 8:12*

2015 (Ik geef) het levend water. *Joh 4:10*

2016 Ik ben de ware wijnstok. *Joh. 15:1*

2017 Ik ben de goede herder. *Joh. 10:11*

2018 Ik ben de weg (de waarheid en het leven). *Joh 14:6*

2019 Ik ben het brood (dat leven geeft). *Joh. 6:35*

We gaan dit jaar en het komend jaar verder met een variant op het thema van 2015.

"Ik ben de bron die eeuwig leven geeft", dit is een vrije vertaling van Johannes 4:14 ('maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.')

Zo houden we voor 2021 nog beschikbaar "Ik ben de deur (voor de schapen)". *Joh. 10:7*

Ook zijn er in 2019 mensen geweest die hebben moeten strijden tegen ernstige ziekten, verlies van een dierbare of een depressie. Maar een ding is echter zeker: God blijft dezelfde: gisteren, vandaag en morgen. Jezus zegt daarom "Ik ben" de verbondsnaam van God (יהוה) ofwel JHWH, in de meeste Bijbels vertaald met DE HEERE. Deze vertaling schiet echter te kort. Het is een verbondsnaam, wat uitdrukking geeft aan het feit dat God met ons is. Aan Jozef werd daarom ook de

opdracht gegeven om Jezus de naam Immanuel te geven wat in onze taal betekent: God is met ons (Mat. 1:23). In het Hebreeuws is JHWH een afleiding van het werkwoord 'zijn', en betekent zoiets als ik die zijnde is (een continue tijd, blijvende zijn). En in Exodus 34:6 omschrijft God zichzelf als een genadig, liefdevol, geduldig, trouw, vergevingsgezind en waarachtig God.

Dus ook God is in 2020 dezelfde: een genadig, liefdevol, geduldig, trouw, vergevingsgezind en waarachtig God.

De "Ik ben" uitspraken zijn waarschijnlijk in het Aramees uitgesproken, maar tot ons gekomen in het Grieks. In de tekst gebruikt Jezus steeds een bepalend lidwoord. Jezus zegt daarmee dat Hij het brood dat leven geeft is en niet een brood dat leven geeft. De 'Ik ben' uitspraak van Jezus is steeds: *ἐγώ εἰμι*. Het woord *εἰμι* betekent al 'ik ben', dus nu staat er eigenlijk 'Ik, Ik ben'.

Alleen Jezus voorziet (Brood), laat weer zien en geeft ons inzicht (Licht), geeft toegang tot de Vader (Deur), wijst ons de juiste richting (Weg), zorgt voor ons (Herder), en laat ons vrucht dragen (Wijnstok) en die geeft leven na de dood (Opstanding).

God houdt van je. Er is niets in deze wereld da jou kan scheiden van Zijn liefde (Rom. 8:38-39)

We mogen dus dit nieuwe jaar beginnen met de wetenschap dat God van ons houdt, ons de weg wijst, ons zegent, ons vergeeft en in alles voorziet wat we nodig hebben. Ik hoop dat jij dit in 2020 persoonlijk mag ervaren en dat het een geweldig jaar wordt!



Ben
van Buitenen

VERJAARDAGEN JAN

Sandra		Noordzij	2
Marylou		Sedney	2
Heidi		Blaauw	7
Karel		Vrijenhoek	7
Judah		Koetsveld	9
Barbara	van	Maren	15
Heleen		Michielsen	22
Paul	v.d.	Assem	24
Sophie	d.v.d.	Schueren	24
Lisah		Koetsveld	24
Lauren		Plasman	24
Stephanie		Stehouwer	26
Jan		Hack	29

Vrijdagmiddag 17 januari 12.30-13.00

Start Oecumenisch Coventry Gebed Grote Kerk

Oecumenisch middaggebed Raad van Kerken Breda Al meer dan 20 jaar wordt elke dinsdagmiddag tussen 12:30 en 12:50 uur in de Grote Kerk van Breda het oecumenisch middaggebed gehouden. Een groep vrijwilligers en voorgangers bij lidkerken van de Bredase Raad van Kerken zet hier al die jaren al hun schouders onder. Een prachtige traditie waarin het Gebed in onze Stadskerk levend gehouden wordt!

Vanaf vrijdag 17 januari 2020 sluiten we aan bij het wereldwijde netwerk van meer dan 200 plaatsen waar elke vrijdag het Coventrygebed voor Vrede en Verzoening gebeden wordt. Het middaggebed zal dan ook vanaf die datum op vrijdag tussen 12:30 en 13:00 uur worden gehouden. Centraal in de Coventry liturgie staan leed van mensen en door mensen aángedaan leed, zoals oorlog en armoede. Die dragen we voor aan God, in de gebeden van bezoekers aan de Grote Kerk in het Intentieschrift én het gebed voor Vrede en Verzoening

Rooster kinderkerk **Januari**

	thema	Kanaries 	Krokodillen 	Krabben 
		0-3 jaar	3-5 jaar	6-8 jaar
29 december 2019	God scheidt hemel en aarde		Anne-Renske & Eveline	
5 januari 2020	De toren van Babel		Tanja	John
12 januari 2020	Hagar en Ismael		Ilse/Anne-Renske	
19 januari 2020	Isaak wordt geboren		Marina/Annemiek	
26 januari 2020	Isaak en Rebekka		Isaak en Rebekka	
2 januari 2020	Gods belofte aan Abraham en Isaak		Eveline/Ilse	

Hoi ouders van Jefta,



Als kinderteam zijn we blij dat we elke zondag de kinderen hun eigen dienst kunnen verzorgen. De samenstelling van de kinderen en van de groepen is de afgelopen tijd erg veranderd. We willen graag goed aan blijven sluiten bij de behoeften van alle kinderen, van jong tot oud, én we willen goed aan blijven sluiten bij de verwachtingen en wensen van jullie als ouders.

We willen jullie daarom uitnodigen om hierover met ons van gedachten te wisselen. Binnenkort zullen we jullie een persoonlijke e-mail sturen met een uitnodiging en verdere informatie. Om een datum en tijd te kiezen die voor zoveel mogelijk mensen goed uitkomt zal daar ook een datumprikker bij zitten.

We hopen jullie allemaal snel te zien en te spreken.

Veel liefs,
John en Tanja, namens het kinderteam

Hallo Jefta,

Sinds een aantal maanden loop ik als trainee mee bij het bestuur.
Nog niet iedereen kent mij. Tijd dus om me even voor te stellen!

Over mij:

Voornaam: Tanja

Voor vrienden: Tan, Tannez of Tanneke

Geboren: in Breda op een hele mooie woensdag in april. Dat was 34 jaar geleden.

Woont nu: nog steeds in Breda, want Bredanaar ben ik in hart en nieren.

In het dagelijks leven: werk ik fulltime bij gemeente Roosendaal als klantmanager bij team Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Ik ontmoet elke dag bijzondere mensen, met elk een eigen verhaal. Dat maakt mijn beroep zo ontzettend leuk!

Favoriete muziek: Casting Crowns als het om christelijke muziek gaat. (En ze komen volgend jaar naar Nederland, yes) en iets minder christelijk het foute uur van Q-music.

Dit kan ik elke dag eten: Sushi en hutspot met stoofvlees

Mijn hobby's: paardrijden, zwemmen en hardlopen. Ik had zelfs een eigen paard, maar nadat ik die op een hele mooie leeftijd vredig mocht laten inslapen besloot ik mijn spaarrekening wat rust te gunnen.

Hier wordt ik blij van: met vrienden een hapje eten of een drankje doen en vooral veel lachen!



**Peter en Jennifer en de staf van Cleansing Stream
nodigt iedereen uit voor 3 seminars.**

Thema: De Geest van God

Spreker: Prof. dr. Willem J. Ouweneel

Locatie: de Brandaris, Coloniastraat 25, 3024 TA Rotterdam

Kosten: Aan deze dag zijn geen kosten verbonden, wel wordt een collecte opgehaald om de onkosten te dekken

Tijd: 09.30 uur inloop, 10.00 uur start programma, einde ongeveer 12.30 uur

Datum	Thema's
zaterdag 8 februari 2020	1. De Persoon van de Heilige Geest 2. De kracht van de Heilige Geest
zaterdag 29 februari 2020	3. Geloven door de Heilige Geest 4. De volheid van de Heilige Geest
zaterdag 14 maart 2020	5. De gaven van de Heilige Geest

Prof. dr. Willem J. Ouweneel heeft theologie gedoceerd aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, de Evangelische Academie in Zwijndrecht en de Evangelische Hogeschool in Amersfoort.



Extra informatie over het thema:

Het vuur, de warmte en de wind van de Geest zijn in de voorbije eeuwen veel te weinig gevoeld in ons land, maar gelukkig is daar in de laatste decennia daarin een grote verandering is gekomen. Het is echter ook nodig om naast alle opbouwende, direct toegankelijke artikelen over de Persoon en het werk van de Heilige Geest, ook eens grondig te kijken naar wat de Bijbel zegt over de Heilige Geest. We moeten het kaf van het koren kunnen scheiden. Is alle vuur en warmte wel echt afkomstig van de Heilige Geest? Is alles wat waait en bruist altijd van de Geest? Wie en wat is de Heilige Geest eigenlijk? Wat betekent Hij voor het werk van God in deze wereld, in gemeenten en in persoonlijke levens van gelovigen?

Een aanrader, mis deze seminars dus niet!

Graag aanmelden voor 29 januari 2020 via

<https://www.cleansingstream.nl/inschrijving/seminars-cleansing-stream>

De kracht van gebed

Gebed is een essentieel onderdeel van ons geloof. Gebed is ook de moter van een gemeente, en zonder gebed kan een gemeente niet functioneren. Ook binnen Jefta wordt gebeden. Iedere zaterdag om 10.00 uur op het Jefta kantoor. Door dit gebed kan de gemeente functioneren. Er wordt voor van alles gebeden: zoals het het kunnen beschikken over een gebouw, dat de financiën op order zijn, bescherming voor bestuur, oudsten, voorganger en leden van de gemeente, voor zieken of mensen die andere nood hebben. Maar ook wordt God gedankt voor alles wat hij in onze levens gedaan heeft. Er wordt ook gebeden voor zaken buiten de gemeente, zoals de stad Breda, de leiders van dit land en zo voorts.

Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

(Joh. 15:7)

Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden

(Mat. 18:19-20)

Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn

(Joh. 16:24)

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben.

(1 Joh. 5:14-15)

Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken.

(Jes 65:24)

Mensen denken wel eens, dat anderen meer het type voor gebed zijn, maar het punt is dat je het gewoon kunt leren, gewoon door er in uit te stappen en het te doen. Wat zou het geweldig zijn als gelovigen gaan opstaan om mee te gaan werken om het gebied van Gods koninkrijk te helpen uitbreiden, te gaan bidden voor ongelovigen en alle nood die er is in dit land en daarbuiten.

Jezus doet enorme beloften aan wie bidden. Zoek ze maar eens op:

Mannenontbijt

Op zaterdag 14 december om 8.00 uur is er een bijzonder mannenontbijt geweest in de "De Rooipannen". Het was een gezellige ontmoeting waar naast een uiterst lekker ontbijtje mannen met elkaar het leven delen en voor elkaar hebben kunnen bidden. Overigens is er iedere zaterdagochtend een (goed!) mannenontbijt. Wil je hier ook bij zijn, vraag het dan wat informatie bij een van de mannen die op deze foto staan afgebeeld.



Samenkomsten

Elke zondag om 11.00 uur in het Graaf Engelbrecht College, Ganzerik 3, 4822 RK Breda. Na de dienst is er altijd gelegenheid voor een gesprek en/of gebed en is er tevens koffie, thee en limonade. Babyopvang en kinderdiensten tijdens elke dienst.

Translation available into English

Groepsgebed

- Dinsdagmiddag 12.30 uur oecumenisch middegebed in de Grote Kerk Breda
- Zaterdagmorgen 10.00 uur op Jeftha kantoor
- Zondagmorgen 10.30 uur vóór de dienst in het Graaf Engelbrecht College

Huisgroepen

huiscgroep	leider	adres	dag/frequentie
Haagse Beemden	Hans van Buitenen	Kesterenlaan 84 06-19940692	Elke week Op woensdagavond, 20.00 uur
Breda Heusdenhout		Heusdenhoutseweg 64 076-5812978	Om de twee weken Woensdagavond
Breda Noord	Roy Valenteyn	Belgiëplein 7 06-11428123	Elke week Op woensdagavond, 20.00 uur
Jong Volwassen	Anne-Renske Plasman Sören van Vugt	Wisselende locatie	Elke week
Jong Volwassen	Johan Konings	Wisselende locatie 06-40167248	Elke week. Info: Johan Konings
Breda Brabantpark	Lies de Leeuw	Wisentstraat 18 076-5151699	Elke week Op woensdagochtend, 9.30 uur
Breda Zuid	Lans en Jeanne Bovenberg John en Zoe Bazuin	Golfstraat 2	Om de twee weken Donderdagavond Data: informeer bij Jeanne
Vrouwen groep	Marina van der Meulen	Wisselende locatie	Om de twee weken. Info: Marina van der Meulen
English ladies fellowship	Jeanne Bovenberg en Chriselle Bruwer	Various locations	Every two weeks For more info, contact Jeftha office
Mannen onbijt		Wisselende locatie	Elke zaterdag morgen



Jeftha kantoor : Voorerf 23, 4824 GM Breda
Internet : www.jeftha.org
E-mail : Jeftha.kantoor@jeftha.org
Telefoon : 076-5717575
Bank : NL14 ABNA 0409952184
NL40 INGB 0005690193