



Jefta

22-09-2024



Johannes 14:6-7

“

Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. Als jullie Mij kennen zullen jullie ook Mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.

Vanmorgen gaat het niet over de missie van de gemeente

Vanmorgen gaat het niet over de gemeente als missie van God

Vanmorgen gaat het niet over discipelschap

Vanmorgen gaat het over de God van de missie en de God van de gemeente

Wie is God? God openbaart Zich op vele manieren:

- In de natuur
- In ons geweten, ingeschapen Godskennis
- In de geschiedenis
- Door Jezus “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” Joh 14:9
- In de Bijbel o.a. *in de namen van God*

**De Namen van God:
een manier om Zijn aard en karakter te onthullen,
zodat wij begrijpen.**

In onze vertaling : “God”, “Heer”, “Heere”.

Samen lezen:

Exodus 3: 1-15



De Namen van God: een manier om Zijn aard en karakter te onthullen, zodat wij begrijpen.

In onze vertaling : “God”, “Heer”/“Heere”.
 Paar Namen:

Elohim: Almachtige “God”
algemene naam Absolute eigenschappen, Zijn universele handelen en Zijn daden

Jahwe: de Levende, de Ik ben, die Ik ben “Heer”
verbondsnaam Drukt Zijn wezen uit, Zijn zijn, Zijn natuur. Relationele, morele eigenschappen.
 Duiding van Zijn trouwe aanwezigheid.

De Namen van God: Elohim

Stamwoord “sterkte” of “macht”, Ontzagwekkende Almachtige, Souvereine, Scheppende, Besturende Macht

Gen 1:1 In het begin schiep God Elohim

Gen 2:15 God, de HEER (JHWH), bracht de mens dus in de tuin....

2: 18 God, de HEER (JHWH), dacht: Het is niet goed dat

Gen 3: 10 Maar God, de HEER, riep de mens: “Waar ben je?”.

De Namen van God: JHWH Jahwe

De Naam van God JHWH is afgeleid van het werkwoord “zijn”
(IK ben er voor jou)

NBV Exodus 13:13-15 Wat is de naam van die God?
(intimiteitsvraag van Mozes: God kennen)

Toen antwoordde God (**Elohim**) hem: “Ik ben die er zal zijn”/”Ik ben Die Ik ben”. Zeg daarom tegen de Israëlieten: ”Ik zal er zijn” (**JHWH**) heeft mij naar u toegestuurd. “ Ook zei Hij tegen Mozes: “zeg tegen hen: “de HEER (**JHWH**) heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, Abraham, Isaak en Jakob. En Hij heeft gezegd: “Zo wil Ik voor altijd heten, met die naam wil Ik worden aangeroepen door alle komende generaties.”

De Namen van God: JHWH Jahwe

De Naam van God JHWH is afgeleid van het werkwoord
“zijn” (IK ben er voor jou)

In de Namen van God zit ook een heen wijzing naar Jezus.

Jezus is ook gekomen om Gods Vaderhart te openbaren
en te vervullen. Joh 14:9

God's Jaweh-namen drukken Zijn hart en handelen uit,
vervuld door Jezus.

JHWH Exodus 3:14 Ik ben Die Ik ben. We mogen vertrouwen dat
God doet wat Hij belooft en altijd
Dezelfde is, gisteren, heden en tot in eeuwigheid.

Jahwe Jireh Gen 22:14 De Here zal voorzien
Jezus is het Lam, dat volkomen voorziet op Golgotha

Jahwe Rapha Ex 15: 22-26 De Here Geneest (Rafaël)
Jezus, Hij is Geneesheer, door Zijn striemen zijn wij genezen

God's Jaweh-namen drukken Zijn hart en handelen uit,
vervuld door Jezus.

Jahwe Nissi Ex 17:15 De Heer is mijn Banier, teken van
overwinning

Jezus is Overwinnaar. Hij heeft de boze, de dood
overwonnen

Jahwe Shalom Richt. 6:24 De Here is vrede/rust
Jezus heeft ons vrede gebracht. Hij is de Vredevorst

God's Jaweh-namen drukken Zijn hart en handelen uit,
vervuld door Jezus.

Jahwe Rohi Psalm 23 De Heer is mijn Herder
Jezus is de Goede Herder

Jahwe M'kaddesh Leviticus 20:8 De Heer die u heiligt
Jezus heiligt ons

Jahwe Shammai Ezechiël 48:35 De Heer is daar (nabij)
Jezus is bij/met ons, Hij woont in ons

God is ons een veilige Schuilplaats Ps 46:2



JHWH God is de Bron, de trouwe Aanwezige

**Voor ons persoonlijk leven en voor het samen gemeente zijn
God is ons een veilige Schuilplaats Ps 46:2** (22-09-24)

JHWH Ex 3:14 "Ik ben die Ik ben"



Jahwe Shammai, De Heer is nabij, Jezus is met ons (Ez 48:35)

Jahwe M'kaddesh, De Heer die u heiligt. Jezus heiligt ons (Lev 20:8)

Jahwe Jireh, De Here zal voorzien, Jezus is het Lam Gen 22:24)

Jahwe-Rapha, De Here geneest, Jezus is Geneesheer (Ex 15:22-27)

Jahwe Nissi, De Heer is mijn Banier, Jezus is Overwinnaar (Ex 17:15)

Jahwe Rohi, de Heer is mijn Herder, Jezus is de Goede Herder (Ps 23)

Jahwe Shalom, de Here is vrede/rust, Jezus is Vrededorst (Richt 4:24)



God's Jaweh-namen drukken Zijn hart en handelen uit, vervuld door Jezus