

# Hoe leid ik **nu** een zinvol leven?

## 1. Inleiding.

Ik wil aansluiten op de diverse preken van de afgelopen tijd en daarop voort breien.

## 2. Hij kan zijn naam niet eens uitspreken.

Zoals in het verhaal van de rijke jongeling komt nu een wetgeleerde (advocaat, jurist, Rabbijn, Farizeeër, Schriftgeleerden) ook naar Jezus toe.

Hij is een geleerde en religieus leider die uitgebreid is opgeleid in de Joodse wet en de tradities.

*“Er kwam een wetgeleerde die Hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’* *Lukas 10: 25 NBV21.*

De wetgeleerde stelt een vraag maar hij heeft al een opinie.

Wat in die tijd gebruikelijk was, is om discussies te hebben over hun opinies en interpretaties van de wet – Thora – en de boeken van het Oude Testament.

Er wordt tijdens de Sabbat-ochtenddienst een gedeelte van de Thora voorgelezen door een Rabbi of de voorzanger. De Thora is verdeeld in 54 secties, zodat de hele Thora jaarlijks wordt gelezen.

De lezing van de Thora is niet alleen een ritueel, maar ook een moment van onderricht, spirituele verbinding en gemeenschapsvorming.

Gemeenteleden konden deelnemen aan de discussies, vragen stellen en hun inzichten delen en het droeg bij aan het gemeenschapsgevoel.

- Je las het samen.
- Vervolgens interpreteerde je het.
- Je ging ermee in dialoog.
- Je bekeek alle facetten zoals bij een diamant.
- Dit was niet alleen een intellectuele oefening.
- Dit ging over het leven.
- Hoe leef je?
- Wat doe je?
- Hoe handel je?
- Hoe behandel je mensen?

Dit lijkt wel de dynamiek van een huisgroep.

Er werd aangenomen dat je voortdurend wel iets nieuws kon leren, er was altijd iets waar je over kon discussiëren.

*“Er kwam een wetgeleerde die Hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’* *Lukas 10: 25 NBV21.*

In de 1<sup>ste</sup> eeuw betekende de term “*eeuwig leven*” niet enkel het leven na de dood.

- Maar: Hoe leid ik **Nu** het beste/volste/meest zinvolle leven?
- Een zinvol leven dat voortvloeit uit een leven in harmonie, vrede en verbinding met God.

Jezus reageert op de vraag zoals een goede Rabbijn zou doen. **“Wat zegt de Thora over dit onderwerp?”**

- Antwoorden met een vraag.

De wetgeleerde citeert dan de uit Thora - Deuteronomium en Leviticus.

*“Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’* *Lukas 10: 26 - 27 NBV21.*

Wat is het antwoord van Jezus?

*“U hebt juist geantwoord,” zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’”* *Lukas 10: 28 NBV21.*

Je zou denken zaak gesloten.

*“Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’”* *Lukas 10: 29 NBV21.*

Daar komt de aap uit de mouw, dit is eigenlijk zijn vraag – wie is mijn naaste?

Jezus gaat dan een verhaal vertellen over **de barmhartige Samaritaan**.

- Er is een man op weg van Jeruzalem naar Jericho.
- De afstand was ongeveer 25 km.
- De smalle weg loopt langs een berg met aan de ene kant een steile afgrond.
- De man wordt onderweg overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrekken, mishandelen en hem als halfdood achterlaten.
- Toevallig kwam er een **priester** (afstammelingen van Aaron) langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen.  
Jezus heeft wel gevoel voor humor: op een smalle weg, je moet er bijna overheen stappen.



- Er kwam ook een **Leviet** langs (afstammelingen uit de stam van Levi – medewerkers in de tempel), maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen.
- De gelijkenis choqueert doordat de derde persoon niet de verwachte Israëliet is. Het is een onverwachte Samaritaan (de vijand van de Joden).

Joden begrepen dat de wettekst betekende: heb je mede jood lief zoals jezelf.

Een Samaritaan lief hebben was **“out of the question”**.

- **Waar komt die haat vandaan?**

- In 722 v.Chr. veroverden de Assyriërs het noordelijke koninkrijk Israël en deporteerden veel Israëlieten.
- Zij brachten ook andere volken naar het gebied, wat leidde tot een vermenging van bevolkingsgroepen. De Samaritanen werden beschouwd als een mengeling van Israëlitische en buitenlandse bevolkingsgroepen.
- De Samaritanen hadden een eigen tempel en accepteerden alleen de Thora en verwierpen de andere boeken van het Oude Testament – ze hadden dus ook nog een verschillende theologie.
- De Joden beschouwden de Samaritanen als onrein en vermeden sociaal contact met hen.

- **De Samaritaan ontfermt zich, is bewogen met de joodse man.**

*“Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ De wetgeleerde zei: ‘De man die hem barmhartigheid heeft betoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’”* *Lukas 10: 36 – 37 NBV21.*

- **De wetgeleerde kon zijn naam zelf niet uitspreken.**

Er was zo’n haat naar Samaritanen.

Hans gaf afgelopen zondag aan dat Jezus in gesprek ging met een Samaritaanse vrouw.

**Samaritaan en een vrouw:** In de religieuze teksten werd de interactie tussen mannen en vrouwen beperkt om zedelijkheid en kuisheid te waarborgen.

Het was ook een mannenmaatschappij.

- **Het is belangrijk om hen beiden lief te hebben en vanuit die liefde te handelen.**

*“Dat is je naaste. Dat is degene van wie je wordt opgeroepen van te houden.*

*Daar vind je het eeuwige leven.*

*Door vriendelijkheid te tonen aan degene die je haat, degene die je veracht, degene waarvan je wenst dat hij niet bestond, degene wiens naam je niet eens kunt uitspreken.”<sup>1</sup>*

### 3. De wet vervullen.

Jezus is best radicaal in Zijn uitspraken binnen zijn joodse cultuur.

*“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen”* *Matteüs 5: 17 NBV21.*

**In vervulling brengen.** Hiermee bedoelt Jezus dat Hij gekomen is om de diepere betekenis en het doel van de wet en de profeten te vervullen. Dit betekent dat Hij de volledige bedoeling en geest van de wet wil laten zien en **belichamen**.

Het vlees te laten (incarnatie) worden in Zijn leven. Er handen en voeten aan te geven.

- Hij had oog voor de verstotenen – tollenaars, Samaritanen, de overspelige vrouw, wezen, weduwen, armen ... en Romeinen (de bezetters).
- Hij raakte melaatsen aan die onrein waren.
- Deed genezingen op de sabbat.
- Bij vele ontmoetingen wordt beschreven hoe Jezus geëmotioneerd was om de mensen. Hij reageerde steeds met liefde en bewogenheid.
- Iedereen was uitgenodigd en werd gezien door Jezus – inclusie – het goede nieuws voor iedereen.
- Jezus is de weg van het kruis gegaan zonder geweld of wraak.
- Nederig en zachtmoedig van hart.

Jezus gaat naar Nazareth waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge. Toen Hij opstond om voor te lezen, werd Hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:

*“De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ Hij zei tegen hen: ‘Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan.’”*

*Lukas 4: 18 – 19, 21 NBV21.*

Het is vandaag werkelijkheid geworden, dit kan je zien, het is vlees geworden.

*“Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.”* *Johannes 1: 14 NBV.*

Jezus geeft een nieuwe dimensie/facet aan de wet van de liefde. In de Thora staat:

*“Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand.”*

*Matteüs 5: 38 NBV21.*

Maar ik zeg jullie:

*“Tegen jullie die naar Mij luisteren zeg Ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.”*

*Lukas 6: 27 – 28 NBV21.*

Jezus zegt: Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. ..., maar om ze tot vervulling te brengen. Om de geest van de wet te laten zien en te belichamen.

<sup>1</sup> What is the Bible? Rob Bell – pagina 144.

#### 4. Wat betekent dit voor jou en mij?

- **Hoe kan ik mijn medemens door mijn daden liefhebben?**

- Hoe kan ik het eeuwige leven ontvangen?
- Hoe leid ik **Nu** het beste/volste/meest zinvolle leven?
- Is dit een onmogelijk opdracht? Hoe kan ik hieraan voldoen?

*“Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.”*

*1 Johannes 4: 7 – 9 NBV21.*

God nodigt ons uit om in Zijn koninkrijk te komen. Een koninkrijk van “ons” in plaats van “mij, mezelf en ik”. Een wederzijdse verbinding met God (Vader, Zoon en Heilige Geest) en met elkaar.

- God wil ons en zinvol leven schenken in overvloed.
- Mijn verlangen is dat wij mogen groeien in onze relatie met Vader, Zoon en Heilige Geest.
- Laat ons oog gericht zijn op Jezus die **leven geeft** en ons leven **transformeert**.
- Als je groeit in je relatie met Hem, en je van jezelf houdt, dan zal liefde voor anderen een automatische vrucht zijn van die relatie.

*“Maar telkens als er iemand gaat geloven in de Heer, wordt die doek (sluier) weggehaald. Want wie gaat geloven in de Heer, ontvangt de heilige Geest. En de heilige Geest maakt mensen vrij, zodat ze alles kunnen begrijpen. Wij christenen zijn dus vrij.*

*Wij hebben geen doek (sluier) voor ons gezicht. Onze gezichten laten iets zien van de hemelse glans van de Heer. Want wij veranderen in nieuwe mensen, wij gaan steeds meer lijken op onze hemelse Heer. Daar zorgt de heilige Geest voor.”*

*2 Korintiërs 3: 16 – 18 BGT.*

- Het leven is een proces van voortdurend in beweging te zijn.
- **Gods liefde groeit in mij wanneer ik sterf aan “mij, mezelf en ik”.**

Er zit in mij nog te veel “Philip”. Ik ben soms egoïstisch, eigenwijs, boos, ongeduldig, gefrustreerd met mensen in mijn omgeving, heb moeite om te vergeven, ...

Jezus krijgt in mij ruimte, wanneer ik de ander liefheb, vergeven kan, barmhartigheid en ontferming toon.

Als wij **genade/liefde/vergeving** ontvangen, kunnen we **genade/liefde/vergeving** geven.

Ik kan mijn geestelijke groei niet loskoppelen van mijn verbinding met

1: God - Vader, Zoon en Geest,

2: andere gelovigen en

3: mijn naasten.

Deze reis door het leven maak je niet alleen. Wij zijn familie, kinderen van één Vader.

Ons leven draait om relaties!

- **In Vlaanderen wordt er aan het eind van dit jaar een actie gehouden:**

*De warmste week van 18 tot en met 24 december.*

*“1 op 2 Vlamingen voelt zich soms eenzaam. Dat is enorm veel, en als we eerlijk zijn, heeft iedereen zich al eens eenzaam gevoeld. Door een gebrek aan een sociaal vangnet, problemen op school, werk of vrije tijd, mentale kwetsbaarheid, een beperking of ziekte, een rouwproces, je afkomst, je gender, ...*

*In een maatschappij waar individualiteit en prestatiedruk steeds belangrijker worden, en waar sociale media het fysiek menselijk contact vaak vervangen, is het probleem van eenzaamheid helaas onrustwekkend groot. Je eens eenzaam voelen hoort bij het leven, maar als je bij niemand terecht kan raak*

*je geïsoleerd in de samenleving. Het gevolg is dat te veel mensen zich niet gezien, begrepen of aanvaard voelen. En dat kan zware gevolgen hebben.”*

- Wij als kerk kunnen iets betekenen voor onze maatschappij.
  - Wij kunnen de liefde van God ontvangen en doorgeven.
  - Het is dankzij die verbinding met elkaar dat wij ook anderen kunnen helpen groeien. We zijn samen op weg.
  - Wie is jouw naaste om barmhartigheid en liefde te tonen?
- **Het kan vandaag al!**  
Het wonderlijke van onze wandel met God is, dat ook in onze imperfectie, wij handen en voeten kunnen geven aan de belichamen van Jezus (vervullen), in onze samenleving.

*“Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort...”*

*1 Johannes 4: 7 NBV21.*