

Gemeente zijn (START-zondag)

Vandaag op deze START-zondag is het goed om wat te zeggen over *gemeente-zijn*. Als leerlingen van Jezus, kijken we graag naar wat Jezus hierover zegt. Het interessante is dat Jezus niet zo veel zegt over gemeente-zijn. Tenminste niet in directe zin. Jezus spreekt vooral over het Koninkrijk van God (of het Koninkrijk van de Hemel). En wat Jezus ons leert over het Koninkrijk, helpt ons als leerlingen van Jezus, om dit toe te passen in onze eigen levens en in de gemeente.

Jezus zegt niets over de manier waarop wij gemeente zijn, over *huisgroepen, kinderwerk, tienerwerk, zondagse diensten en de invulling daarvan. Over orgelmuziek, praisebands, videoschermen, Powerpoints, de lengte van de preek, over gekochte kerkgebouwen, over gehuurde aula's van scholen. etc.*

En dat is maar goed ook, de antwoorden op die vragen zijn belangrijk, maar ook cultureel bepaald en ook onderhevig aan verandering. Ze hebben ook met smaak en persoonlijke voorkeur te maken.

In Jefta erkennen we dat dit cultureel bepaalde keuzes zijn. Verschillende mensen hebben verschillende voorkeuren. We erkennen dat we in een uitdagende tijd leven, met grote veranderingen in onze cultuur. De *millenials* groeien op in een totaal andere wereld dan de *baby-boomers*.

We zoeken *samen* onze weg in het beantwoorden van de culturele keuzes in de kerk. En er is een diep besef dat we kerk willen zijn voor alle generaties, maar zeker voor de jongere generaties. *Zonder betrokkenheid van jonge gezinnen en zonder kinderen sterft onze huidige vorm van kerk zijn vanzelf uit.*

Jezus zegt niets over de culturele keuzes die wij als kerk moeten maken.

Hij zegt wel iets over kinderen:

Matteus 19:13-15

Daarop brachten de mensen kinderen bij Hem; ze wilden dat Hij hun de handen zou opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen berispten, zei Jezus: 'Laat die kinderen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.' En nadat Hij hun de handen had opgelegd, trok Hij weer verder.

'Het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij' - kinderen horen er niet alleen bij, ze worden door Jezus zelfs als een voorbeeld voor de volwassenen gesteld.

We moeten kerk zijn niet zo organiseren dat dit kinderen verhindert om tot Jezus te komen. Of, positief geformuleerd: we moeten ons best doen om kerk zijn zo vorm te geven dat het kinderen aanmoedigt om *bij Jezus* te komen.

Dat brengt ons tot de (volgens mij) enige directe uitspraak van Jezus over de kerk, over de gemeente.

Matteus 16:15-18

Toen vroeg Hij hun: 'En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?' 'U bent de messias, de Zoon van de levende God,' antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: 'Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.

In deze tekst zien we een paar belangrijke gedachten:

- *'Jezus is de messias (gezalfd), de zoon van de levende God'*

De *gezalfd* (Messias): in het OT werd een persoon (koningen, profeten) door God uitgekozen en toegerust voor zijn taak, Gods Geest rust op hem. Vaak ook letterlijk met olie gezalfd, als teken van Gods Geest.

- De Vader heeft dit geopenbaard aan Petrus
- Jezus zelf bouwt zijn kerk (en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen!!).
- De kerk bestaat uit mensen zoals Petrus, die dezelfde openbaring ontvangen hebben, *'Jezus is de gezalfd, de zoon van de levende God'*.
- Petrus zal deze openbaring verder verkondigen.

Jezus (de messias, zoon van de levende God) staat centraal in de gemeente.
--

Dat is een uitgangspunt, ook in ons gemeente: de openbaring dat.' Jezus de messias (gezalfd), zoon van de levende God is'.

Jezus staat centraal, de boodschap die Hij verkondigde en voorleefde staat centraal in onze verkondiging.

Dat is de boodschap we allemaal verliefd op zijn geworden: de boodschap dat we *'geliefde kinderen van God'* zijn, bepaalt onze identiteit!!

We hebben soms moeite om te geloven dat God van ons houdt. *Sommige mensen hebben die boodschap nog nooit gehoord.* Dat betekent niet dat God niet van ze houdt. Dat betekent dat ze het nog nooit gehoord of ervaren hebben. Maar het was echt de boodschap van Jezus: *jij bent waardevol, jij mag er zijn, mag ik naast je lopen de rest van je leven. Mag ik mijn leven met je delen?*

'Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed'... (Joh 10:10)

'Kom bij Mij, leer van Mij, ik zal je rust geven'... (Mat 11:28)

Met deze simpele uitnodiging, nodigt Jezus ons uit in het domein van WIJ.

-Heb je weleens meegemaakt dat je voor een taak of opdracht stond en er helemaal niet uitkwam alleen en dat er iemand op je pad kwam om jou te helpen?

-Het is alsof je alleen tegen de wind in aan het schaatsen/fietsen bent en je kunt ineens even achter de rug van een ander uit de wind gaan zitten. Je wordt meegezogen.

Jezus nodigt ons uit om te leven en te leren in zijn tegenwoordigheid. En als we dat doen, is er dat sterke gevoel van WIJ, dat gevoel van SAMEN, dat VERTROUWEN op God.

En het is eerlijk om te zeggen dat dit makkelijk en aantrekkelijk klinkt, maar in de praktijk moeilijk is om dat altijd te ervaren.

Voor we er erg in hebben lopen we weer alleen. Althans, dat denken we. *God verlaat ons niet, maak je daar geen zorgen over.* Maar, door het leven in onze wereld en door de keuzes die we maken kan het zo voelen dat we alleen lopen. Voor we er erg in hebben, fietsen we weer alleen tegen de wind in. Althans zo voelt het...

De kerk is het domein van WIJ. God – Jijzelf én de ander!!

God aanvaard jou, zoals je bent.

Hij vraagt van ons om de ander te aanvaarden, zoals hij/zij is.

Dat betekent dat we ervoor kiezen om lief te hebben en niet uit te sluiten.

Dat betekent dat iedereen welkom is, ook de zondaar.

Ook degene waarvan we denken dat hij nou toch wel beter zou moeten weten...

Dat betekent dat we wachten tot de ander God ontmoet, dat we wachten tot God spreekt tot de ander. We kiezen om lief te hebben.

In de omhelzing, in de ontmoeting met God, vindt herstel plaats.

Want herstel is iets wat God wil geven. God is een God van herstel.

Samenvattend

We hebben vandaag stil gestaan bij gemeente zijn.

We hebben gezien dat:

- Jezus besteedt weinig aandacht aan vorm, cultuur.
- Kinderen zijn belangrijk!
- Jezus staat centraal in de gemeente.
- Gods Koninkrijk is het domein van WIJ: *van God, van JOU en van jouw NAASTE.*
- Iedereen is welkom!

AMEN