

## Wat is het doel van de reis ?

*Ik weet niet of jij van reizen houdt?*

*Of je ervan houdt om 'onderweg' te zijn?*

*Als wij op vakantie gaan, dan vind ik de reis het minst leuke deel. Eigenlijk zou ik die willen overslaan. Uren in de auto of met mijn benen in mijn nek, in een vliegtuig. Ik vind de aankomst op de bestemming het hoogtepunt van de reis.*

---

We hebben het er eerder over gehad. Je zou ons leven kunnen vergelijken met een reis. *We zijn onderweg.* De Bijbel reikt dit beeld van een reis, van onderweg zijn, aan. In het boek Handelingen worden de volgelingen van Jezus, de eerste Christenen, aanhangers van de Weg genoemd

### Handelingen 9

*<sup>1</sup>Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hogepriester <sup>2</sup>met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem.*

En zoals je ziet is Weg hier met een hoofdletter geschreven door de vertalers. Het gebruik van eerbiedshoofdletters wanneer het gaat om verwijzingen naar God is teruggekeerd in de NBV21-vertaling. Jezus spreekt over zichzelf als De Weg:

### Johannes 14

*<sup>6</sup>Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. <sup>7</sup>Als jullie Mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.'*

Aanhangers van de Weg zijn aanhangers van Jezus. En dat is eigenlijk wel een hele mooie naam, *we zijn onderweg.*

En ook het volk Israël was onderweg. Het oude testament beschrijft de tijd voorafgaand aan de komst van Jezus. En de geschiedenis van Israël is eigenlijk één grote reis of misschien kun je beter spreken van twee reizen. De eerste reis is de bekendste, de reis onder leiding van Mozes vanuit Egypte, door de woestijn, naar Het beloofde land Kanaän. Maar daar eindigt het niet. Er is nog een tweede reis zou je kunnen zeggen: Het rijk valt dan uiteen in twee delen, het noordelijk deel (Israël) en het zuidelijk deel (Juda). Het koninkrijk Israël werd weggevoerd door de Assyriërs in de achtste eeuw voor Christus en het koninkrijk Juda werd weggevoerd door de Babyloniërs in de zesde eeuw voor Christus.

En de terugkeer van het zuidelijk deel, van Juda, staat uitvoering beschreven in de boeken Ezra en Nehemia. De tempel wordt herbouwd, Jeruzalem en de muur worden herbouwd. De geschiedenis van Israël beschrijft.....een reis!

Voor mij is de metafoor van een reis en van onderweg zijn, niet zo gemakkelijk. Ik wil graag op mijn bestemming zijn.

*Niet iedereen zit hetzelfde in elkaar, maar sommigen zullen dit herkennen.*

Het probleem voor mij is, je kunt de reis niet overslaan! De reis is noodzakelijk.

Als ons leven vergeleken wordt met een reis,  
Wat is het doel van de reis?

Om die vraag te beantwoorden moeten we eerst even onderscheid maken tussen 'het denken van deze wereld' en 'het denken in Gods koninkrijk'.

In de wereld waarin wij leven geldt het principe:  
'voor wat, hoort wat.'

Als je goed je best doet, krijg je een schouderklopje. En als je op je werk goed presteert, krijg je loonsverhoging. En als je slecht presteert, dan vlieg je er uit. Je waarde of je beloning hangt af van je prestaties.

*Ik heb van de week mogen voorgaan in de afscheidsdienst van een voormalig betaald voetballer. Iemand die bejubeld is in zijn topjaren. En die de laatste twintig jaar van zijn leven als een kluizenaar in eenzaamheid heeft geleefd. En uiteindelijk wijst alles erop dat hij zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt...*

We leven in een keiharde wereld. *Als je succesvol bent heb je het vaak niet zo in de gaten.* Maar als je buiten de boot valt of niet meekan, dan weet je dat heel goed. *Door te presteren, kun je waardering krijgen.*

In Gods koninkrijk is alles anders. God zegt: je bent niet waardevol vanwege je prestaties, maar je bent waardevol om wie je bent!

Het meest krachtige voorbeeld in de Bijbel, waar je dit principe ziet, is het verhaal van de verloren zoon. Een gelijkenis door Jezus verteld. Een zoon eist zijn deel van de erfenis op en verlaat het huis. Maar hij verbrast zijn erfenis en raakt aan lager wal. Uiteindelijk is hij jaloers op de varkens die hij moet hoeden, zij hebben nog te eten...

*In termen van presteren, kun je wel zeggen heeft hij alles verpest.*

Volgens de wetten van deze wereld is deze jongeman van weinig waarde. Hij besluit dan, in zijn ellende, om terug te keren naar zijn vader en zichzelf als dagloner aan te bieden aan zijn vader.

#### Lucas 15

<sup>20</sup>Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.

*Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. <sup>21</sup>"Vader," zei zijn zoon tegen hem, "ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden." <sup>22</sup>Maar de vader zei tegen zijn knechten: "Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. <sup>23</sup>Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, <sup>24</sup>want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden." En ze begonnen feest te vieren.*

De vader geeft de zoon een mantel, een teken van vergeving, een ring, een teken van autoriteit, en sandalen een teken van identiteit.

In Gods koninkrijk is alles omgekeerd. Niet éérs presteren en daarmee je beloning verdienen. In Gods Koninkrijk ontvang je het leven, zonder er iets voor te hoeven doen. Waarom? Je waarde zit niet in je prestaties. Je waarde zit in wie je bent. Dat heet genade, onverdiende gunst.

Ergens in de reis van ons leven, ontdekken we dat we een kind van God zijn. Ergens in de reis van ons leven hebben we een soort 'verloren zoon'-ervaring. Een ervaring van thuiskomen. Een ervaring van geliefd zijn, van veiligheid bij God. Er is een moment dat we die mantel, ring en sandalen ontvangen. De zekerheid om nooit meer alleen te hoeven zijn. En dan begint het deel van ons leven, dan begint onze reis, waarin we ons bewust zijn van het feit dat we 'een kind van God' zijn.

Als ons leven vergeleken wordt met een reis, Wat is het doel van de reis?
--

Het heeft niet met onze redding te maken. De redding is het beginpunt, niet het eindpunt. Laten we kijken naar het begin van de reis van het volk Israël. Misschien dat we daar een antwoord vinden vinden.

Abraham, de stamvader van Israël wordt geroepen door God.

#### Genesis 12

<sup>2</sup>*Ik zal je tot een groot volk maken,  
Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven,  
een bron van zegen zul je zijn.*  
<sup>3</sup>*Ik zal zegenen wie jou zegenen,  
wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken.  
In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.'*

Dit is belofte die Abraham ontvangt op het begin van zijn reis. Hij hoeft niets hoeven te doen om deze belofte te ontvangen. Het is een geschenk van God. Het is zegen van God – dat heet genade. Abraham ontvangt zegen en wordt een bron van zegen.

Dat is het principe:  
ontvangen *om niet* (genade) en uitdelen *om niet*.  
Zegen ontvangen en zegen uitdelen.  
Dat was het principe voor Abraham en Israël.  
Dat is het principe voor ons.

En dan gaat het niet om uitdelen zodat je er zelf beter van wordt, uitdelen om niet, *onvoorwaardelijk, genade*. En dat staat in veel verschillende bewoordingen beschreven in de Bijbel.

#### Matteus 5

<sup>43</sup>*Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: "Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten."* <sup>44</sup>*Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen;* <sup>45</sup>*alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.*

Dat is de reis!! De bestemming is dat we onze vijanden lief hebben. De reis heeft te maken om het '*denken van deze wereld*' uit ons systeem te krijgen.

### Marcus 12

'Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?' <sup>29</sup>Jezus antwoordde: 'Het voornaamste is: "Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; <sup>30</sup>heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht." <sup>31</sup>En daarna komt dit: "Heb uw naaste lief als uzelf." Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.'

Dat is de reis!! Onze reis heeft te maken met liefhebben.

Met mensen meenemen op die reis, met uitnodigen, met een zegen zijn.

Mensen veranderen door ze onvoorwaardelijk lief te hebben. Mensen veranderen nooit door ze te haten, te negeren of af te schrijven.

Onze reis is om dat vlees en bloed te laten worden in ons leven. Als je eerlijk bent dan zie je vaak dat we het denken van deze wereld vermengen met de principes van Gods koninkrijk. *Het is verrekte lastig om niet terug te vallen in oud gedrag.*

Gelukkig maken we onze reis samen met God. Onze reis is een reis waarin we groeien in de eenheid met God.

Jezus bad in het hogepriesterlijk gebed.

### Johannes 17

<sup>20</sup>*Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. <sup>21</sup>Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. <sup>22</sup>Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: <sup>23</sup>ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.*

Wat is het doel van de reis?

De bedoeling van de reis voor ons is, om te groeien in het leven volgens de principes van Gods Koninkrijk.

*'Jezus is ons voorbeeld, we mogen steeds meer op Hem gaan lijken'.* We worden wie we werkelijk zijn. Het is een reis van herstel. Want we hebben allemaal schade opgelopen door het leven in een onvolmaakte wereld.

En terwijl wij onderweg zijn, zijn we een zegen voor de mensen om ons heen.

-De reis, is een reis waarin we steeds groeien in het één zijn met God,

-Een reis, waarin 'het denken van deze wereld' steeds meer uit ons systeem verdwijnt.

-Een reis waarin 'we steeds meer mensen kunnen omarmen' – *heb je vijanden lief.*

Onze reis is een reis waarin we steeds meer het leven van God ervaren.

### Matteus 6

<sup>10</sup>*laat uw koninkrijk komen,  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.*

AMEN