

## Welke weg moet ik nemen?

Misschien wel de belangrijkste en ik denk ook de beste metafoor voor ons leven is die van 'een reis'. Deze metafoor (beeld/vergelijking) vind je op veel plaatsen terug in de Bijbel. Denk aan de 'de reis' van het volk Israel van Egypte, door de woestijn, naar het beloofde land. In het boek Handelingen worden de eerste volgelingen van Jezus 'mensen van De Weg' genoemd. In het evangelie van Johannes, noemt Jezus zichzelf, de Weg.

*De titel van de boodschap vandaag is, 'welke weg moet ik nemen?'*

---

Er zijn in mijn leven momenten geweest, die in hoge mate bepalend zijn geweest en waar ik geen enkele invloed op heb gehad. Ik ben bijvoorbeeld opgegroeid in Bladel, een dorp in de Kempen. Daar is mijn leven begonnen. Ik heb er niet voor gekozen. Maar het is wel van grote invloed geweest. Mijn moeder is overleden toen ik 15 jaar oud was. Ook daar heb ik niet voor gekozen. En ook dat is van grote invloed geweest. Mijn vader is toen, met ons, verhuisd naar Breda, een nieuw leven begonnen, hij is hertrouwd. En dat heeft heel goed uitgepakt. In Breda heb ik, een paar jaar later, Marina leren kennen. En zij heeft haar eigen verhaal van omstandigheden waar zij geen invloed op heeft gehad. Zij is in Oude Pekela (Groningen) geboren. En ook zij is, via behoorlijk wat omwegen, in Breda terechtgekomen.

*Mijn punt is, er zijn veel omstandigheden in ons leven waar we eigenlijk geen invloed op hebben. Ze overkomen ons.*

Het is 'toeval' dat wij elkaar ontmoet hebben. Het had zo maar anders kunnen lopen. Het is wel zo dat toen ik haar ontmoette en verliefd werd, dat ik ook echt bewust achter haar aan ben gegaan. Ik heb toen zeker geprobeerd om invloed te hebben. Ik heb geprobeerd haar aandacht te trekken, bij haar in de buurt te zijn, enz. *En met succes!*

Ook jouw leven, kent dezelfde dynamiek van omstandigheden waar je geen invloed op hebt en situaties waar je in beland waar je wel degelijk keuzes kunt maken.

De randomstandigheden van je leven kun je maar het beste als een *gegeven* beschouwen en accepteren. Je kunt ze namelijk niet veranderen. Er gebeuren nu eenmaal dingen in je leven waar je geen invloed op hebt. Maar we zijn niet alleen overgeleverd aan het toeval. We kunnen in gegeven omstandigheden keuzes maken. Het feit dat je hier bent vanmorgen, is het gevolg van een keuze die je gemaakt hebt. Zo zijn we gemaakt, we zijn gemaakt met een eigen wil. We hebben allemaal het vermogen om keuzes te maken.

---

Nou terug naar dat beeld van 'de reis' of 'de weg'. We lezen vanmorgen een paar verzen uit Matteus 7. Verzen die gaan over een weg, of eigenlijk over twee wegen. Het zijn verzen uit de Bergrede, een beroemd stuk onderwijs van Jezus aan zijn leerlingen.

### Matteus 7

<sup>13</sup>*Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang.*

<sup>14</sup>*Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.*

Ik heb dit altijd een spannende tekst gevonden. Blijkbaar kom ik in mijn leven op een splitsing en dan komt het er op aan. *Kies ik de juiste weg?*  
De ene weg leidt naar de ondergang, de andere naar het leven. De ene weg is de brede voor de hand liggende weg, de andere is de nauwe weg...  
Je moet nog goed opletten ook! Voor je het weet zit je op de weg die leidt naar de ondergang... Ik werd altijd een beetje bang van deze tekst...

Nou, laten we even op onderzoek uitgaan. Deze verzen zijn een onderdeel van een veel groter stuk onderwijs van Jezus. Het is onderwijs dat ons meeneemt naar de manier van denken en leven in *Gods Koninkrijk*. Het is goed om kennis te nemen van dit onderwijs, wanneer we kijken naar die spannende tekst van vandaag.

Jezus onderwijst dit in een cultuur waarin de 'wet van Mozes' de standaard was voor het geestelijk leven. Hoe beter je invulling kon geven aan alle geboden, hoe belangrijker je was, hoe beter je het deed. De schriftgeleerden en de Farizeeërs waren hier heel goed in. En in die religieuze, wettische cultuur breekt Jezus in, met onderwijs over het *Koninkrijk van de Hemel*. De manier van leven die God voorstaat.

-Het is onderwijs dat begint met de zaligsprekingen.

(Matteus 5:1-11)

Gelukkig de nederigen van hart, de treurenden, de zachtmoedigen, zij die honger en dorst naar gerechtigheid, de barmhertigen, de vreedstichters.

*Dat geeft je meteen een indruk van wat God belangrijk vindt...*

Je ziet Gods passie voor gerechtigheid en voor de verdrukten.

-Het is onderwijs waar Jezus uitlegt dat zijn gezag groter is, dan dat van de Wet. 'Jullie hebben gehoord dat....., maar Ik zeg je dat.....'.

Vijf keer zegt Jezus dat. Vijf keer herformuleert Jezus de wet...

Ik lees het vijfde en laatste voorbeeld.

Matteus 5

<sup>43</sup>Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: "Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten." <sup>44</sup>Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen; <sup>45</sup>alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

-Onderwijs dat gaat over de zorg van onze hemelse Vader voor ons. Hij is een goede Vader!

Matteus 6

<sup>31</sup>Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? – <sup>32</sup>dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. <sup>33</sup>Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

-Onderwijs over hoe wij met elkaar moeten omgaan.

Matteus 7

<sup>1</sup>Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. <sup>2</sup>Want op grond van het oordeel dat je velt, zal over jou geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. <sup>3</sup>Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?

Je krijgt ondertussen een beetje een indruk van de flow en de grote boodschap van de Bergrede.

De grotere boodschap van de Bergrede heeft te maken met Gods verlangen naar een rechtvaardige liefdevolle manier van samenleven. Een manier van samenleven waarin we vertrouwen dat God voorziet in onze dagelijkse behoeften. Een manier van samenleven waarin we *inclusief* zijn, niet oordelen over de ander, en zelfs onze vijanden liefhebben.

Laten we *mét* deze achtergrondinformatie teruggaan naar de tekst van vandaag.

Matteus 7

<sup>13</sup>Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang.

<sup>14</sup>Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.

En als ik nu naar deze tekst kijk, vind ik het bijna raar dat ik hem eerst las als een tekst waarin die beslissend is voor mijn eeuwige bestemming. Ik lees de tekst nu als een krachtige advies voor mijn levenshouding. Een aansporing.

Ik denk nu dat ik *elke dag* op die tweesprong sta. Elke dag opnieuw doen zich situaties voor waar ik op twee manieren op kan reageren. Op de manier van *Gods Koninkrijk* of op de *Religieuze manier* (van de schriftgeleerden).

-Elke dag opnieuw moet ik keuzes maken of ik iets vind van *de splinter* in het oog van mijn broeder, terwijl Jezus mij oproept op om naar *de balk* in mijn eigen oog te kijken.

-Elke dag opnieuw kan ik kiezen om een *vredestichter* te zijn.

-Kijk ik met *zachtmoedigheid en barmhartigheid* om me heen?

-Elke dag opnieuw krijg ik de kans om te kiezen voor *Koninkrijk van Liefde* boven het *religieuze systeem van vergelijken, oordelen*.

-Elke dag kan ik kiezen voor *omarming* in plaats van *afwijzing*. Inclusiviteit in plaats van uitsluiting...

De oproep van Jezus is een aansporing om te leven volgens de principes van Gods Koninkrijk. En *ja*, het is bijna altijd makkelijker om te leven volgens de regels van het religieuze systeem.

De regels van het religieuze systeem lijken ook veel op de regels die in onze maatschappij (de wereld) gelden.

Gods Koninkrijk is gebaseerd op liefde, op genade, op rechtvaardigheid, op vergeving. *Dat is de smalle weg.*

Religie en de wereld is gebaseerd op (waardering) verdienen, op transactie, op presteren. *Dat is de brede weg.*

De tekst van vandaag, de tekst over de brede en de smalle weg, gaat over *vandaag*. Het is niet zozeer een tekst over hemel en hel, over eeuwige bestemming. (Deze woorden worden ook niet in deze tekst gebruikt) Het is een tekst die gaat over het leven - NU!!.

Weet je, het leven waartoe we uitgedaagd worden door Jezus is helemaal niet makkelijk.

We kunnen die smalle weg alleen bewandelen aan de hand van Jezus. We kunnen die smalle weg alleen bewandelen als Hij ons *kracht en inzicht* geeft door de heilige Geest.

Op eigen kracht, wandelen we altijd, zonder dat we het door hebben die brede weg op, het is onze standaardinstelling geworden na de zondeval. *Het is bijna altijd makkelijker om te oordelen, om elkaar de maat te nemen, om te vergelijken, om te verdienen...*

De keuze tussen de smalle en de brede weg is de keuze tussen een weg *samen met God* en een weg waarop jij *God niet nodig* denkt te hebben...

De uitdaging voor ons is, om morgen, als we weer in omstandigheden komen, die we niet gecreëerd hebben, maar die er eenvoudig zijn, om dan het besef te hebben dat we een keuze hebben:

*'Heer, geef me wijsheid, inzicht en kracht om op uw weg te wandelen, om lief te hebben, te bemoedigen, vrede te stichten, rechtvaardig te leven, enz.'*

AMEN

GEBED