

Kerst 2022 – God met ons

We hebben vandaag het Kerstevangelie gelezen, we hebben het toneelstuk gezien. De geboorte van Jezus was geen toeval. Het is een gebeurtenis die al lang tevoren voorzien was. Diverse profeten hebben er honderden jaren voordat het gebeurde al op gewezen. Jesaja zei bijvoorbeeld:

Jesaja 7

¹⁴Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen.

We weten dat Immanuel één van de namen van Jezus is. Toch, *zijn komst was voorzien door de profeten*, maar er waren maar weinigen die hem echt verwachtten.

Ik heb er wel begrip voor dat de meeste mensen niet leefden met de verwachting dat Jezus *in hun tijd* geboren zou worden.

Het is een beetje vergelijkbaar met de tweede komst van Jezus. Wij weten dat Hij ooit zal terugkomen. Dat geloof ik ook. Maar als je mij vraagt, denk je dat dat vandaag of morgen is, dan moet ik je eerlijk zeggen dat ik dat niet verwacht. *Ik geloof in zijn wederkomst, ik zie zelfs uit naar die dag dat alles tot herstel komt. Maar het is al ruim 2000 jaar nog niet gebeurd, het zou wel toevallig zijn, als ik dat zou meemaken.*

Maar wie weet, misschien maak ik het wel mee...

En ook Jozef had het niet verwacht. Het was voor hem een verrassing dat zijn vrouw zwanger was. Logisch, want hij had niet met haar geslapen en hij vertrouwde haar volkomen. *En toch was ze zwanger*. Je kunt je voorstellen dat hij in de war was, dat hij vragen had.

Gelukkig geeft God hem uitleg, in een droom...

Matteus 1

¹⁹Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. ²⁰Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: 'Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. ²¹Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.' ²²Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ²³'De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven,' wat in onze taal betekent: 'God is met ons'.

Ongelooflijk, wat een bericht. Ineens is Jozef van dichtbij betrokken bij Gods Plan voor deze wereld. Een gewone jongeman, die toevallig verliefd is geworden op een meisje uit de buurt, is ineens onderdeel van een wereldveranderende, kosmische gebeurtenis.

Maria is gelukkig niet zwanger van een andere man! Dat moet een opluchting voor hem zijn. Maar desalniettemin staat zijn leven op de kop.

Matteus

²³*De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven,' wat in onze taal betekent: 'God is met ons'.*

Immanuel – God is met ons!
Wat een prachtige naam.

God is niet ver weg. Maar Hij komt dichtbij. Hij wordt één van ons. Hij wordt mens, Hij wordt vlees.

Johannes 1

¹⁴*Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.*

Dat is Kerst! God is nu niet meer onzichtbaar. Maar Hij heeft een lichaam, je kunt hem aanraken. Daarom noemt Hij zichzelf vaak 'Mensenzoon'.

Dit wordt in de theologie incarnatie genoemd. Wat onzichtbaar was wordt zichtbaar. Wat geestelijk was, wordt materieel/fysiek.
In Hem zien we wie God is: *Hij heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien*

Jezus laat zien hoe we op aarde kunnen leven als geestelijke mensen. Of je kunt het ook andersom zeggen, hoe we als aardse mensen al een beetje in de hemel kunnen leven.

Alles verandert, wanneer we ontdekken dat we een Hemelse Vader hebben. Ineens is er een dimensie bij in ons leven, de Hemelse dimensie:

Johannes 1

¹⁰*Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld Hem niet.* ¹¹*Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen.*

Jezus/Het Woord is er altijd geweest. De wereld is zelfs door Hem ontstaan, zegt Johannes. Maar toch kende de wereld hem niet...

Het was niet voldoende. In de schepping, *in de aarde met alles wat erin is, de zon – de maan – de sterren – de dieren enz.*

In de schepping zien we Gods grootheid, Gods schoonheid. Maar het was niet voldoende.

de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld Hem niet.

Daarom kwam Jezus, de Mensenzoon. Jezus laat ons zien wie God is en dat we 'kinderen van God' kunnen worden.

Johannes 1

¹²*Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.* ¹³*Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.*

Er wordt iets wakker in ons, als we in Jezus geloven. Als we geloven dat Jezus werkelijk Immanuel is. - God met ons-.

We ontdekken dat we niet alleen een natuurlijke vader hebben. We ontdekken dat we óók een geestelijke Vader hebben.

En het is Jezus, die ons die geestelijke Vader leert kennen.

Immanuel – God met ons -

We zijn nooit meer alleen.

We mogen leren leven, zoals Jezus ons dat voordeed:
Met de voeten op de aarde, met het hoofd in de hemel.

Het leven hier op aarde zal altijd uitdagend zijn, er zal altijd verdriet, ziekte en dood zijn.

We zien uit naar Jezus terugkomst. Naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, waarop *geen* dood, *geen* ziekte, *geen* rouw meer zal zijn.

Maar tot die dag zal God ons kracht, vertroosting en innerlijke vrede geven.

Immanuel – God met ons!

AMEN