

## **Laat jouw strijd, Gods strijd worden!**

Een tijd geleden hadden we een verjaardagsfeest voor een van onze zonen. We gingen lasergamen. Hartstikke spannend. Iedereen kreeg een soort vest om gegespt. En een laser schietding in zijn handen gedrukt. We kwamen in een donkere ruimte en de bedoeling was om je tegenstander uit te schakelen met je laser schietding. Als je geraakt was gaf je vest een lichtje en een geluidje. Je kon doorvechten, maar je was wel geraakt. Zo kon je op elkaar schieten. En wie het minst geraakt werd, was de winnaar. Onder andere mijn zonen hadden dit al vaker gedaan, en waren in een mum van tijd onvindbaar. Ze zaten ergens bovenop, en vandaar zaten ze veilig naar anderen te schieten. Ik kan je vertellen, het was een heel hectisch spel, en ik werd gek van alle aanvallen. Aan alle kanten flikkerde mijn hesje, ik werd constant geraakt. Super leuk spel, waar je achteraf een soort van tactiek bij moest hanteren. Dat wist ik niet.

Soms is dat zo ook in het gewone leven. Je doet je ding, maar je hebt het gevoel dat je aan alle kanten geraakt wordt. Op je werk, de baan die je hebt is een gevecht voor je, de relatie waar je in zit is misschien complete oorlog, het contact met je met vrienden of bekenden is alles behalve vredig. Pijlen in je leven. Iedereen heeft er mee te maken. Pijlen misschien van jaloezie, boosheid. Maar ook je gedachten kunnen venijnige pijlen zijn. Ik heb het verbruid bij God, ik hoef niet meer naar hem toe te gaan.

Hoe kan moet je hiermee omgaan? Als je met pijlen in het leven te maken hebt.

De bijbel spreekt over een wapenrusting die je mag aantrekken. Een wapenrusting die jou beschermt tegen brandende pijlen.

Efeze 6;10 Paulus schrijft hier vanuit de gevangenis naar de kerk in Efeze : Bijbel in gewone taal;

*Blijf op de Heer vertrouwen. Hij zal jullie steunen met zijn grote macht. Gebruik Gods wapens, en verdedig je daarmee tegen de slechte bedoelingen van de duivel. Want we vechten niet tegen mensen, maar tegen machten en krachten die over de wereld willen heersen. We vechten tegen de leiders van de duisternis, tegen de hoogste kwade machten. Pak daarom de wapens die God jullie geeft. Dan kunnen jullie je verdedigen tegen de duivel op de dag dat hij aanvalt. En dan zullen jullie zijn aanval laten mislukken. Jullie moeten klaarstaan voor de strijd, net als soldaten. Maar dit is de manier waarop jullie moeten vechten; Spreek altijd de waarheid, en doe altijd het goede. Breng aan iedereen het goede nieuws van de vrede. En houd altijd vast aan het geloof. Want je geloof beschermt je als een schild tegen de brandende pijlen die de duivel op je afschiet. Vertrouw erop dat God je zal redden, want dat vertrouwen beschermt je als een helm. En de boodschap van God is je zwaard. De heilige Geest zal je helpen om die boodschap kracht te geven. Pas goed op en blijf steeds bidden. Blijf God om hulp vragen laat je daarbij leiden door de heilige Geest. Tot zover.*

Houd stand. En ga dus niet als een idioot vechten. Laat jouw strijd, Gods strijd worden.

Vanaf vers 14

Maar dit is de manier waarop je je mag vechten zegt Paulus;

- Spreek altijd de waarheid, en doe altijd het goede.
- Breng aan iedereen het goede nieuws van de vrede.
- Houd altijd vast aan het geloof. Want je geloof beschermt je als een schild tegen de brandende pijlen die de duivel op je afschiet.
- Vertrouw erop dat God je zal redden, want dat vertrouwen beschermt je als een helm.

- De boodschap van God is je zwaard, de Heilige Geest zal je helpen om die boodschap kracht te geven.
- Bid, en blijf God om hulp vragen, laat je leiden door de Heilige Geest

Deze 6 punten mogen geprojecteerd blijven.

Stel ik loop een boksring in, trek mooie bokshandschoenen aan, oefen wat met een linkse en wat met een rechtse. En ben er klaar voor. Dan stapt ineens Badhr Hari de ring in. Die vent is 2 meter, en professional. Wat zou je me aanraden? rennen!

Soms moet je erkennen dat de vijand sterker is dan jij. Maar meestal blijven we doorvechten; we blijven in die ring staan. We willen ons gelijk halen. We denken dat we sterk zijn en voelen ons onoverwinnelijk. Dat klinkt toch veel beter dan toegeven dat je het zelf niet kunt.

Wat we net gelezen hebben; die overheden en machten zijn sterk. Heel sterk. Jij en ik en alle mensen samen op de wereld kunnen die vijand niet aan. Maar God wel. Hij overwon deze sterke vijand. Laat jou strijd aan God over. Dan zal de overwinning jouw deel zijn.

Wie kan er beter in de boksring staan van deze strijd? Jij of God? Vlucht naar God, laat Hem voor jou vechten. Hij is sterker, veel sterker dan de duivel!

*Breng aan iedereen het goede nieuws van de vrede.*

We vechten niet tegen mensen, maar tegen machten en krachten die over de wereld heersen. We hebben met duisternis te maken staat erin de bijbel. Het is belangrijk om scherp voor ogen te hebben: We strijden niet tegen elkaar. We hebben elkaar lief. Maar we leven in een gebroken wereld, niet in het paradijs waar alleen God het voor het zeggen heeft.

*Houd altijd vast aan het geloof. Je geloof beschermt je als een schild tegen de brandende pijlen die de duivel op je afschiet.*

Interessante vraag is dat. Wat geloof je? Geloof je dat God er voor je is, er altijd voor jou zal zijn, nu en tot in eeuwigheid? Of is je geloof dat God eigenlijk een soort tegenstander van je is, iemand die niet te vertrouwen is? Waar je voor op moet passen, anders krijg je een rechtse? Je Godsbeeld is zo belangrijk. God is Liefde met hoofdletters. Hij houdt van je. God is betrouwbaar. Hij is genadig, wil het goede met je.

Daarom staat er ook Boodschap van God is je zwaard. Zo goed om te lezen in de bijbel over zijn genade voor jou, over zijn liefde. Lees in het nieuwe Testament over Jezus, leer Hem meer en meer kennen!

*De Heilige Geest zal je helpen om die boodschap kracht te geven.*

Als je dagelijks met God omgaat maakt dit je sterk. Maakt het dat het je beschermt tegen brandende pijlen die de duivel op je afschiet. Maakt het dat je geloof groeit!

In de vakantie was ik onder de indruk van de spierbundels van een van mijn zonen. Hij is elke dag in de sportschool te vinden, en traint alle spieren en spierbundels heel systematisch. Daarbij maakte hij gebruik van goede voeding, en voila.

Zo is het ook met de omgang met God. Als je regelmatig met Hem omgaat, met Hem praat/bidt train je, leer je Hem beter kennen, wordt je sterker. Het heeft effect op je leven.

We hebben in het dagelijks leven gewoon te maken met pijlen. U, ik wij allemaal. Het is niet anders.

Ik moest een paar weken terug naar een vergadering. Door de stromende regen, en door de spits heen. Ik was te laat. 5 minuten. Hijgend kwam ik binnen en iedereen zat al aan de tafel.

Ze keken niet op of om, maar gingen verder met het onderwerp waar ze mee bezig waren. Ik ging zitten en toen kwamen er heel wat pijltjes op me af. “Stommeling je kan nooit op tijd komen” “Zie je wel dat je onzichtbaar bent voor anderen” “Maakt voor hun niet uit of je er wel of niet bent” En een heel giftig pijltje; “Zie je wel dat ze je niet mogen” Ik bad stilletjes; Heer help me! Hoe kijkt u naar deze situatie? En de Heer zei; Trek het je niet persoonlijk aan. Ze zijn gewoon druk met een onderwerp waar ze hun tanden in willen zetten. Maar het heeft niets met jou te maken hoe ze naar jou reageren. Ik hou van jou, Ik zie jou en voor mij doe je er toe. “ Heer wat mag ik doen? En de Heer zei; ga gewoon lekker luisteren. Pak een glaasje water en relax. “Weg nare stemmen.” Zo belangrijk om naar God toe te gaan om te vragen hoe Hij erover denkt.

*De bescherming zit erin dat je naar God toe gaat. Aan hem de strijd laat. Het woord kent en bij Hem schuilt. De Heilige Geest wil tot jou spreken, elke keer weer. Bij alle pijlen.*

God wil jou aanraken en ook dat lijkt misschien op pijlen. Goddelijke pijlen. Misschien beter om boosters te noemen. Wanneer was het laatst dat Hij je raakte?

Ik denk dat iedereen die hier zit wel een keer aangeraakt is door God. En dan bedoel ik hiermee dat als je bijvoorbeeld wat leest het je ineens raakt; dat je een brok in je keel krijgt. Of ineens denkt; dit heb ik al heel vaak gelezen in de bijbel; maar nu raakt het me ineens. Van het hoofd naar het hart. Of dat je een liedje hoort en geraakt wordt door de tekst. Of een preek hoort en je geraakt wordt door een zin. Enz. enz. God wil op veel manieren jou raken, je troosten en bemoedigen.

*Gebed;*

- 1) Vecht nooit tegen mensen*
- 2) Vecht op Gods manier, gebruik Gods wapens*
- 3) De Heilige geest laat jouw geestelijke ogen open gaan.*