

Herstel - Vergeving - Bekering

Vorige week hebben we de START van het nieuwe seizoen gevierd met elkaar. En gemeente zijn is echt wel iets om te vieren. Het is een wonder op zich. Ik realiseerde me, *tijdens mijn voorbereiding*, dat 'de kerk' al 2000 jaar bestaat.

Wij, Evangelische kerk Jefta bestaan 35 jaar, dat is ook al iets, maar de Kerk, *het grote lichaam van Christus*, dat uit al die geloofsgemeenschappen overal op deze wereld bestaat, bestaat al 2000 jaar en is GROEIENDE. Dat kun je makkelijk vergeten in onze Westerse wereld.

Uit recent onderzoek blijkt dat het christendom over de hele wereld blijft groeien. Met een groeipercentage van 1,17% zullen medio 2022 bijna 2,56 miljard mensen zich als christen identificeren. Tegen 2050 zal dat aantal naar verwachting de 3,33 miljard overschrijden.

Vooraf de groei van charismatische christenen is opmerkelijk. In 1900 identificeerden minder dan 1 miljoen mensen over de hele wereld zich als pinkstergelovige of charismatisch. In 2050 zal dat aantal de 1 miljard overschrijden.

Maar waar groeit het christendom het meest? Het groeit sneller in Afrika dan waar ook ter wereld. Volgens het rapport wonen er meer christenen in Afrika dan op enig ander continent.

BRON: Center for the Study of Global Christianity van het Gordon-Conwell Theological Seminary in Massachusetts

Wij staan op de schouders van vele generaties voor ons. Door de eeuwen heen is er een traditie van gelovigen. De kerk zal NOOIT ophouden te bestaan. Dat is een geweldige belofte. Een belofte door Jezus gedaan.

Matteus 16

¹⁸*En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.*

De Kerk, de gemeenschap van gelovigen zal ALTIJD blijven bestaan.

We hebben vorige week gezien hoe de eerste gemeente, de eerste kerk, een *gemeenschap van gelovigen* is ontstaan.

Het was het gevolg van de preek van Petrus, op de Pinksterdag.

Er ontstond een manier van leven waarin het 'Leven van Jezus' centraal stond: *onderwijs van de apostelen, gebed, lofprijzing, omzien naar elkaar, delen, bezoeken van de samenkomsten, avondmaal vieren*

Vandaag gaan we verder met het bestuderen van het leven van die eerste gemeente en het leven van de apostelen, Petrus en Johannes.

Vorige week hebben we vooral gekeken naar kenmerken van het leven als gemeenschap van gelovigen.

Vandaag gaan we kijken naar het de boodschap die door de apostelen verkondigd werd. En dat is heel interessant.

Wat is de inhoud van de boodschap van de apostelen?

In de eerste hoofdstukken van Handelingen staan vier voorbeelden met hierin steeds exact dezelfde elementen erin. We gaan er één (twee) bestuderen. (*Vier is eenvoudig wat teveel voor deze boodschap en is ook vier keer hetzelfde...*). Maar wel interessant om te zien dat hun boodschap steeds hetzelfde was.

Handelingen 3

¹Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel voor het namiddaggebed. ²Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht; hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. ³Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een kleinigheid. ⁴Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: 'Kijk ons aan.' ⁵De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. ⁶Maar Petrus zei: 'Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.'
⁷Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. ⁸Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. ⁹Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. ¹⁰Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd.

Wat zal die man blij geweest zijn.

Sinds zijn geboorte was hij verlamd. Hij had nog nooit gelopen. Altijd was hij afhankelijk geweest van anderen.

En nu kan hij lopen! En iedereen herkent hem. Het wonder is groot en valt niet te ontkennen.

En dan neemt Petrus het woord en legt uit dat dit wonder plaats heeft gevonden, niet dankzij hun eigen kracht of vroomheid, maar dankzij God en Jezus:

Handelingen 3

Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham, Isaak en Jakob, de God van onze voorouders, aan Jezus, zijn dienaar, de hoogste eer heeft bewezen. Het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten, ook toen Pilatus bereid was Hem vrij te laten. ¹⁴U hebt de heilige en rechtvaardige verstoten en geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden. ¹⁵Hem die ons naar het leven leidt hebt u gedood,

Dit is het eerste element van de verkondiging dat steeds terugkomt. Het is eigenlijk een aanklacht: '*jullie hebben Jezus gedood*'. Petrus begint met duidelijk te maken dat de Israëlieten een grote fout hebben gemaakt...

Dat is pittig. Je hebt onrecht gedaan...

Je hebt gezondigd.

(en in één van de andere teksten betreft hij ook de heidenen hierbij, de dood van Jezus is een samenwerking tussen Joden en Heidenen).

In onze tijd zou je kunnen zeggen: '*je hebt Jezus dood verklaard. Je gelooft niet dat Hij leeft*'

We lezen verder.

maar God heeft Hem uit de dood doen opstaan, en daarvan getuigen wij. ¹⁶Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam dat deze man, die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen; het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt.

En dat is het tweede element:

God heeft Jezus uit de dood doen opstaan.

Hij leeft en daarvan getuigen wij.

En het gevolg van die opstanding is herstel, de genezing van de verlamde man, in dit geval.

¹⁷Volksgenoten, ik weet dat u uit onwetendheid hebt gehandeld, evenals uw leiders. ¹⁸Zo heeft God echter in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten had aangekondigd: dat zijn messias zou lijden. ¹⁹Kom tot inkeer, keer terug naar God om vergeving te krijgen voor uw zonden.

Het derde element is:

Kom tot inkeer, keer terug naar God, ontvang vergeving voor uw zonden.

In alle preken van Petrus vind je deze drie elementen:

- 1) Je hebt Jezus gedood
- 2) God heeft Jezus uit de dood doen opstaan.
Hij leeft – En omdat hij leeft zie je herstel en leven
- 3) Keer terug naar God, ontvang vergeving.

We weten dat Jezus aan het kruis al vergeving had uitgesproken: *'Vader vergeef hun, ze weten niet wat ze doen'*

Maar God wil dat zijn kinderen ook ervaren dat ze vergeven zijn. God wil dat zijn kinderen, de moordenaars van zijn zoon, weer terugkomen bij Hem. Hij wil dat ze leven, dat ze delen in het leven van Hem. Hij wil ze *'het leven geven in al zijn volheid'* (Johannes 10:10)

Na de genezing van de verlamde man worden Petrus en Johannes op het matje geroepen door de geestelijke leiders van die tijd. De verkondiging van Petrus en Johannes is natuurlijk ook een aanklacht tegen de geestelijke leiders van die tijd. Zij hebben Jezus tenslotte uitgeleverd aan de Romeinse machthebbers. En ze proberen Petrus en Johannes het zwijgen op te leggen. Zonder succes...

We lezen nu als afsluiting een passage uit Handelingen 5. En ook hier zie je precies de elementen uit de verkondiging, die we vandaag besproken hebben:

Handelingen 5

²⁷Ze namen de apostelen mee en leidden hen voor het Sanhedrin. De hogepriester begon het verhoor met de vraag: ²⁸'Hebben wij u niet nadrukkelijk verboden die naam nog te gebruiken en er onderricht over te geven? En toch verspreidt u uw leer in heel Jeruzalem en stelt u ons aansprakelijk voor de dood van die man.'

Dat is weer het eerste element:
Je hebt Jezus gedood – je hebt gezondigd.

²⁹Petrus en de andere apostelen antwoordden: 'Men moet God meer gehoorzamen dan mensen. ³⁰De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt, nadat u Hem had vermoord door Hem aan een kruishout te hangen.

En daar is het tweede element:
God heeft Jezus weer tot leven gewekt

³¹God heeft Hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand, Hem tot leidsman en redder verheven om Israël tot inkeer te brengen en het zijn zonden te vergeven. ³²Daarvan getuigen wij, en daarvan getuigt ook de heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen.'

En dat is drie:
-Kom tot inkeer
-Ontvang vergeving

Vergeving is de kern van het evangelie.
Sommige mensen denken dat vergelding de kern is van het evangelie. Maar dan heb je het niet begrepen.

Jezus leerde ons bidden:
'Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.'

Wat betekent dit voor ons?

- 1) Wij hebben Jezus misschien 'dood verklaard' over bepaalde delen van ons leven. Steeds als je gelooft dat ergens ALLEEN voor staat, heb je Jezus een beetje dood verklaard. Als je denkt ALLEEN te staan in je verdriet, je ziekte, je zorg om financiën, in je omgang met je naasten, enz.
- 2) De waarheid is dat Jezus Leeft! In al die moeilijke situaties wil Hij herstel brengen/ leven geven in al zijn volheid.
- 3) Keer terug naar God – nodig Hem uit in al deze moeilijke situaties – vertrouw op Hem – ontvang vergeving, ervaar vergeving, ontvang het leven.

AMEN