

## **START-zondag 2022/2023**

Het is afgelopen week een beetje herfst geworden. Het is, na maanden van droogte, gaan regenen. We hebben een neerslagtekort van gemiddeld 300 mm in Nederland. Mijn schaatsvennetje in het bos staat droog. Dat moet allemaal worden aangevuld de komende maanden. En dat zal in meer of mindere mate ook wel weer gebeuren de komende maanden. *Vandaag is gelukkig een mooie droge dag!*

God heeft de seizoenen geschapen, die eeuwigdurende cyclus van lente-zomer-herfst-winter. En die seizoenen doen iets met ons. Veel mensen krijgen energie van de lente, als de bloemetjes gaan bloeien en vogels hun eieren leggen. En er zijn ook mensen die opzien tegen de herfst en de winter. En dat is best te begrijpen, het wordt koud, de dagen worden kort. De natuur is kaal. Er groeit niets meer op de velden.

Op hetzelfde moment is het herfst/winterseizoen het seizoen waarin de scholen op volle toeren draaien, waarin het fijn is om hard te werken en om je te ontwikkelen. En ook in ons leven als gemeente ligt het zwaartepunt in herfst-winter-lente.

Ik hoop dat je een fijne zomer hebt gehad. Dat je genoten hebt van het warme weer. Dat je accu weer opgeladen is. En dat je weer zin hebt in het nieuwe seizoen. Want zo is die cyclus van seizoenen bedoeld, denk ik. Zaaïen – groeien - oogsten - rusten. *Rust maakt deel uit van de levenscyclus.*

Een nieuw seizoen. We trappen vandaag een nieuw seizoen af als gemeente.

Een gemeente, een lokale gemeenschap van gelovigen, *zoals wij dat zijn* is iets heel bijzonders. Het is een soort veilig thuis. We zijn 'een soort familie' van elkaar. Er zijn kerken waar men elkaar aanspreekt met broeder en zuster. Daar zit wel schoonheid in.

De *familieband* die we hebben ontstaat niet door bloedverwantschap, maar ontstaat door de ontdekking dat we dezelfde Hemelse vader hebben. En het is door Jezus Christus dat we die Vader leren kennen.

We willen graag, als gemeente, SAMEN, bidden voor het seizoen dat voor ons ligt. We gaan bidden voor alles wat er in de gemeente gebeurt. Ik heb een klein overzichtje gemaakt:

Er is steeds één iemand gevraagd om te bidden, mocht je een gebed willen uitspreken of een bemoedigende gedachte van de Heer ontvangen, dan kun je die uitspreken.

1. *Kinderen inclusief John (kinderwerker) en Sören (bestuur)*
2. *Tieners inclusief Azarja (tienerleider) en John (bestuur)*
3. *Huisgroepen – Gebedsgroep zaterdag inclusief huisgroepleiders + Johan (coördineert vanuit oudstenteam)*

4. Praisegroep (Joyce) / beamerteam (Laurens) / geluidsteam (Paul)
5. Welkomsteam / Koffieteam / OT (Jan en Ton) / overige taken op zondag en Jan R. (bestuur) en Tanja (bestuur)
6. Bestuur (Hans, John, Jan R. ,Tanja, Sören, - Eveline)  
Oudsten (Hans & Marina, Philip & Marijke, Jeanne, Johan & Veronica)

Hans: -gebed voor de stad en voor andere kerken,  
-dat mensen 'het goede leven' samen met God ontdekken.

### **Het Goede Nieuws verspreidt zich – door de kerk**

We gaan vandaag lezen uit het boek Handelingen.

Nu wij aan het begin van een nieuw seizoen staan, is het inspirerend om te kijken hoe de kerk ooit begonnen is.

En even om de gedachten te bepalen. Jezus is opgevaren naar de Hemel, de leerlingen van Jezus brengen dan een periode van gebed door, in de bovenkamer, dan wordt de Heilige Geest uitgestort en preekt Petrus een krachtige preek met een oproep tot bekering. Een oproep om je tot God te keren.

#### Handelingen 2

<sup>41</sup>Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. <sup>42</sup>Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. <sup>43</sup>De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. <sup>44</sup>Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. <sup>45</sup>Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. <sup>46</sup>Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. <sup>47</sup>Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.

Direct na de uitstorting van de Heilige Geest ontstaat er een gemeenschap van gelovigen. Dat gebeurde 'spontaan'. Het was geen 'door mensen geplande' actie. Het was zelfs geen expliciete opdracht van Jezus... Het gebeurde gewoon. Het is wat er 'vanzelf' gebeurt als mensen God leren kennen.

Deze eerste gemeente had een aantal kenmerken, die kunnen we gewoon lezen uit de tekst:

- Bestaat uit mensen die tot inkeer gekomen zijn en zich laten dopen.
- Er was onderwijs van de apostelen (onderwijs van Jezus)
- Toewijding aan de gemeenschap
- Ze braken het brood (avondmaal)
- Gebed was belangrijk

- Er vonden tekenen en wonderen plaats
- Er werd omgezien naar zij die iets nodig hadden
- Kwamen elke dag trouw en eensgezind samen
- Ze loofden God
- En dan staat er: *De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.*

De eerste gemeente was 'gewoon' gemeente. Ze deelden het nieuwe leven dat God hen gegeven had. Ze hadden geen evangelisatiecommissie of PR-beleid. *De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.*

Ik heb die 9 kenmerken die we zojuist even genoemd hebben, even in twee categorieën geplaatst:

De eerste categorie is, 'gedrag/beslissing/keuze van mensen'

- Tot inkeer komen en je laten dopen
- Wijdden aan het onderwijs van de apostelen
- Toewijden aan de gemeenschap
- Het brood breken
- Toewijden aan gebed
- Zorg dragen voor elkaars noden
- Trouw en eensgezind samenkomen
- God loven

De tweede categorie is, het werk van God:

- Het doen van tekenen en wonderen
- De Heer breidde hun aantal dagelijks uit

En als ik het zo opschrijf lijkt het bijna een recept voor gemeentegroei. Ik denk niet dat deze Bijbeltekst zo bedoeld is. Er zijn zoveel boeken geschreven over gemeentegroei.

En altijd is er het risico dat RESULTAAT onze focus krijgt.

Jezus heeft ons NOOIT een formule gegeven, als je dit en dat doet, dan geef ik groei.

Weet je waarom?

Als gemeentezijn een formule is, dan heb je God niet nodig!!

Als een slimme voorganger (een mens) de puzzelstukjes in elkaar kan leggen, dan is het mensenwerk. Maar gemeentezijn is veel groter dan dat.

Gemeentezijn is Gods werk in mensenlevens!

*'De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.'*

Natuurlijk spelen we wel een rol. Onze keuzes zijn zeker van belang. God kiest er namelijk voor om samen te werken met ons. Dat doet Hij al vanaf het prille begin (daar hebben we het vorige week over gehad). En om met Hem te kunnen samenwerken is het noodzakelijk dat we Hem leren kennen en horen spreken.

- *Doop, Onderwijs, Gebed, God loven, Het brood breken* > heeft te maken met jouw persoonlijk leren kennen van God. Dit is de basis, het fundament. Alles is gebouwd op de voortgaande openbaring wie God is. Als deze praktijk opdroogt of er niet is, dan ontbreekt het fundament. Het is nodig dat we persoonlijke contact en openbaring van God ontvangen. We kunnen niet instemmen met een God die we niet kennen/leren kennen/verstaan.
- *Trouw en eensgezind samenkomen, omzien naar de ander, toewijden aan de gemeenschap*, heeft te maken onderlinge relaties in geloofsgemeenschap. Hier wordt de focus verlegt van jezelf naar de ander. Dat gebeurt ALTIJD in geestelijke groei, de focus wordt verlegt naar het welzijn van de ander!!  
Hier kost het je ook wat, je comfort, je tijd, je geld enz.

God wil zijn Koninkrijk openbaren, *door de gemeente*.

In de gemeente is iedereen belangrijk. Elk lid doet ertoe. Paulus gebruikt hiervoor het beeld van het lichaam.

### 1 Korintiërs 12

<sup>12</sup>*Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.*

...  
<sup>26</sup>*Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde.*

<sup>27</sup>*Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.*

SAMEN vormen wij het lichaam van Christus. We raken vanzelf betrokken bij elkaar. We delen in elkaars lijden en in elkaars vreugde.

En terwijl we onze relatie met God ontwikkelen, terwijl onze betrokkenheid bij elkaar groeit, doet God het bovennatuurlijke.

Hij openbaart zichzelf, Hij brengt herstel, Hij voegt toe,

We zijn als gemeente op reis, we zijn onderweg.

En we kunnen dat 'heel bewust' doen.

We kunnen bewuste stappen zetten om Gods stem te horen: onderwijs, God loven, bidden, avondmaal vieren, laten dopen.

We kunnen bewust stappen zetten om deel te zijn van de gemeenschap: trouw de gemeenschap (zondag/huisgroep)bezoeken, omzien naar de ander

En de Heer doet het bovennatuurlijke!
---------------------------------------

*Ga je mee?*

AMEN