

Wel in deze wereld, niet van deze wereld

Ik hoop dat je kunt genieten van de zomerperiode. Het leven voltrekt zich voor de meeste mensen op een wat langzamer tempo. Het is mooi weer. De zon schijnt en het is lekker warm. Er is wat meer tijd om familie en vrienden te ontmoeten. Het is rustig op de snelweg. Bijna geen files. De zomer lijkt soms een beetje op een droomwereld. Het is heerlijk om even te kunnen ontspannen...

Je zou bijna vergeten dat op hetzelfde moment er grote problemen in deze wereld zijn, het is oorlog in Oekraïne met alle gevolgen van dien. Gezinnen die uit elkaar zijn, vluchtelingen, doden en gewonden. We staan voor gigantische uitdagingen met betrekking tot ons klimaat en milieu. Hoe gaat het verder met de economie? Komt er een nieuwe Coronagolf dit najaar? Veel mensen maken zich zorgen over de toekomst. En dat is natuurlijk goed te begrijpen.

Wat bijna altijd gebeurt als mensen zich zorgen maken is dat ze iemand de schuld willen geven. *Dat zit in ons, helaas.* De aandrang om een zondebok te zoeken. De oorlog in Oekraïne is de schuld van Rusland/Poetin. De stikstofcrisis is de schuld van de boeren. De economische problemen zijn de schuld van de regering, enz. Het zoeken van een schuldige, een zondebok, leidt altijd tot verdeeldheid. Altijd...

Wat is eigenlijk een gezonde houding?

-Vluchten in een droomwereld? Je ogen dichtdoen en hopen dat het overgaat.

-Of in beslaggenomen door zorgen? Met verdeeldheid tot gevolg?

Misschien is er wel een betere weg...

We gaan vandaag kijken of het onderwijs van Jezus ons handvatten aanreikt om op een goede manier door deze onzekerheden heen te komen. Want de zomer is straks voorbij. We worden wakker uit onze droom en dan wacht het echte leven weer.

We doen dat door naar een gebed te kijken

We kijken naar het gebed dat Jezus bidt in Johannes 17, dit gebed staat bekend als het hogepriesterlijk gebed.

Jezus bidt in de eerste verzen voor zijn leerlingen:

Johannes 17

'Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. ²Hij heeft van U macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die U aan Hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken.

³Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus. ⁴Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat U Mij opgedragen hebt.

Jezus spreekt erover dat hij *'het werk volbracht heeft dat de Vader hem heeft opgedragen'*. Dit kan niet over zijn dood en opstanding gaan, want dat is nog niet gebeurd. Toch spreekt Jezus erover dat hij het werk al heeft volbracht...

Wat is het werk waarover Jezus spreekt?

Het antwoord staat in vers 3

³Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus.

Jezus heeft zijn leerlingen *de Vader leren kennen*. Omdat ze Jezus kennen, kennen ze ook de Vader.

Het eeuwige leven heeft te maken met het kennen van God de Vader en Jezus zijn zoon. Als je de ene kent, ken je ook de andere, ze horen bij elkaar, ze zijn één.

Het (eeuwige) leven draait om kennen en gekend worden. Het leven draait om relatie, om verbinding.

Dat zie je bijvoorbeeld terug in de gelijkenis van de 'Verloren zoon'. Een gelijkenis van kennen en gekend worden.

De verloren zoon leert zijn vader kennen als genadige, liefhebbende, vergevende vader. Het is feest. Er is vreugde.

³Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus.

We lezen verder vanaf vers 14.

Jezus bidt nog steeds tot de Vader en heeft het over zijn leerlingen.

Johannes 17

¹⁴Ik heb hun uw woord doorgegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook Ik niet bij de wereld hoor. ¹⁵Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen hem die het kwaad zelf is. ¹⁶Ze horen niet bij de wereld, zoals Ik niet bij de wereld hoor. ¹⁷Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.

Jezus spreekt hier over twee invloedsferen, twee domeinen:

- De wereld die onder invloed staat van 'hem die het kwaad zelf is'.
- Het domein van God, de wereld waar mensen de Vader en de Zoon kennen.

En dan bidt Jezus wat bijzonders: *¹⁵Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen hem die het kwaad zelf is.*

Jezus bidt voor bescherming 'tegen hem die het kwaad zelf is'. Jezus bidt om bescherming voor zijn leerlingen. En in hun kielzog, bidt hij dat ook voor jou en mij.

Jezus erkent dat er een tegenstander is. Er is een oorlog in de onzienlijke wereld. Een strijd tussen *licht en donker, leven en dood, tussen kennen en niet-kennen*. Jezus bidt voor bescherming.

Zijn gebed is dat we in alle gevallen, wat er ook gebeurt, verbonden zullen blijven met 'het Leven', met God zelf. *Geheiligd door de waarheid...*

De vraag waar we mee begonnen was:
Wat is een gezonde manier van leven?

- Je terugtrekken in een 'droomwereld', ontkennen van alle problemen
- Je in beslag laten nemen door de zorgen van deze wereld, (met verdeeldheid tot gevolg)

Jezus gebed leert ons dat we bij Hem horen en niet bij deze wereld. We mogen ons door Hem laten leiden en zeker niet door 'degene die het kwaad zelf is'.

¹⁸Ik zend hen naar de wereld, zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden. ¹⁹Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.

Zijn leerlingen worden uitgezonden naar de wereld.
Wij, ook leerlingen van Jezus, worden ook uitgezonden naar de wereld.

<i>Je bent IN deze wereld, maar niet VAN deze wereld.</i>

We zijn IN deze wereld met dezelfde opdracht die Jezus had:

³Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus.

Wij mogen vertegenwoordigers van de Vader en van de Zoon zijn. Dat kan alleen als we leven in verbinding, in relatie met God ('door de waarheid geheiligd'-gezond, heel, heilig, dankzij de relatie met Jezus).

We leven IN deze wereld, we zetten ons in om van deze wereld een betere plaats te maken. Ik hoop dat je dat doet. Gewoon op de plaats waar je bent. Rechtvaardig, eerlijk, vriendelijk. Misschien kun je zelfs een bijdrage leveren aan de grote problemen van deze wereld.

Maar alles wat we doen, doen we vanuit ons veilige thuis. We zijn gekend door God en door Jezus. Verbonden met hem kunnen we 'veilig' uitgezonden zijn in deze wereld. Verbonden met Hem worden we niet overweldigd door de problemen van deze wereld. Het is een leerproces. Zie het ook zo. Een leerproces om verbonden te zijn met God.

Steeds als jij overweldigd wordt door pijn, verdriet of angst, onzekerheid en je merkt dat je verbinding met anderen verliest, omdat je een zondebok zoekt, of uit je slof schiet, jezelf isoleert. Dan is dat het moment om te verbinden, om de waarheid toe te laten in je leven.

- *Ik heb u nodig God.*
- *Waarheid komt vaak door Gods woord, de Bijbel. Zorg dat je een paar Bijbelverzen kent.*
- *Aanbidding. Misschien is een aanbiddinglied waardoor je Gods aanwezigheid makkelijk ervaart.*
- *Bid! Vraag Gods hulp.*

AMEN.