

Inleiding

Nog twee weken dan is het Kerst. Vandaag is de derde zondag van de Advent, de tijd waarin we vooruitkijken naar Kerst.

Waarom was Kerst eigenlijk nodig?

Waarom was de komst van Jezus eigenlijk nodig?

Het beantwoorden van die vraag is nog helemaal niet zo makkelijk. We hebben allemaal wel 'een' antwoord, denk ik.

- om vrede te brengen
- om onze zonden te vergeven
- om de zieken te genezen
- om goed nieuws te brengen
- om eeuwig leven te schenken
- om de wet te vervullen
- om de dood te overwinnen/ om satan te verslaan
- om verzoening te brengen
- enz.

En dat zijn allemaal goede antwoorden!

Mijn hoop vanmorgen is, dat deze preek ertoe bijdraagt dat je zult ontdekken waarom de komst van Jezus, voor jou persoonlijk leven zo belangrijk is.

In de tijd van Jezus was er een verwachting dat er een redder, een Messias zou komen. Veel mensen, veel Joden, dachten dat dit vooral een redder voor Israël zou zijn, een gezalfde die Israël zou bevrijden van haar overheersers. Men verwachtte een sterke leider. Men verwachtte vooral een militaire, politieke oplossing. Dat is wat veel mensen toen dachten. Redding voor Israël, ten koste van de overheersende volken. (daarom was koning Herodes ook zo van streek en wilde hij de kleine Jezus vermoorden)

Maar wat zou God antwoorden op deze vraag?

Waarom was Kerst eigenlijk nodig?

Waarom was de komst van Jezus eigenlijk nodig?

Het zou nogal arrogant zijn als ik zou beweren dit antwoord, namens God te kunnen geven. Maar we leven nu ruim 2000 jaar na Christus. We kunnen wel een paar observaties doen. We kunnen wel vaststellen dat de redding die Jezus bracht niet militair of politiek was, maar veel meer te maken heeft met leven. Hij zei zelf:

Johannes 10

¹⁰*Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. ¹¹Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen.*

En... het is groter dan alleen redding voor Israël. Het is redding voor alle volken. Redding voor Israël én redding voor de heidenen.

Joh 10

¹⁶*Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.*

Ik heb even een tabel gemaakt, voor de duidelijkheid:

	Toen	Nu
redding	Militair, politiek	'het Leven'
doelgroep	voor Israël	Voor Israël + heidenen
leiderstype	Krachtige leider	dienaar

Wij kijken nu dus heel anders naar de Messias, de gezalfde, naar Jezus dan de mensen 2000 jaar geleden. En misschien is dat wel het antwoord!

Waarom was Kerst eigenlijk nodig?

Waarom was de komst van Jezus eigenlijk nodig?

Het is door het leven van Jezus, door het onderwijs van Jezus, door zijn dood en opstanding dat we nu andere antwoorden geven!

We hadden de Mensenzoon nodig, God die mens geworden is, om onze verkeerde beelden en onjuiste verwachtingen te herstellen.

Geen boek uit de hemel, geen wet, geen profeet, maar een herder die vecht voor zijn schapen! God die mens geworden is. Dit wordt *incarnatie* genoemd. Dat is Kerst! Het leven uit de hemel, is nu ook op aarde aanwezig.

Johannes 1

¹⁷de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. ¹⁸Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.[NBV21]

Ons kennen van God begint bij Jezus. Ons kennen van God begint bij Gods keuze om naar ons toe te komen! Zonder Jezus en de openbaring die hij bracht is het onmogelijk God te kennen! Daarom is het zo ongelooflijk interessant en belangrijk om het leven van Jezus te bestuderen. In Jezus zien we het hart van de Vader. Een hart van verzoening, van genezing, van compassie, van herstel.

2 Korintiërs 5

¹⁹Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend.

Het plan van God heeft te maken met redding, met verzoening, met liefhebben, met herstel, met vergeving. Het leven van Jezus is zo fascinerend. Hij wandelt een wereld binnen die zo anders is dan zijn wereld. En waar hij komt, verandert die wereld. Waar hij komt veranderen mensen. Waar hij komt, zien mensen wie God is. Zijn liefde is onweerstaanbaar. Hij verkondigt een boodschap van liefde, van compassie. Een boodschap voor iedereen. Niemand is uitgezonderd.

En dat is zo anders dan de wereld waar wij in leven...

Zijn boodschap is dan ook confronterend. Jezus laat je in de spiegel kijken. (bv. Heb je vijanden lief, vergeef 7x70 keer).

Ik ga zo een verhaal lezen, dat Jezus eens vertelde. En ook dat is weer zo'n verhaal waardoor je in de spiegel gaat kijken. Jezus was in gesprek met een wetgeleerde. En het gesprek ging over liefhebben. En de wetgeleerde vroeg aan Jezus: *'wie is mijn naaste?'* Jezus antwoordt door een verhaal te vertellen over een man die onderweg was en beroofd en mishandeld werd door rovers. Hij bleef halfdood op de weg liggen. Toen kwam er een priester langs. Hij draaide zijn hoofd weg, deed alsof hij niets zag. Vervolgens kwam er een hulp priester langs, die deed precies hetzelfde.

Lucas 10

³³ Toen kwam er een vreemdeling langs, een Samaritaan. Hij zag de man liggen en kreeg medelijden. ³⁴ Daarom ging hij naar hem toe. Hij verzorgde de wonden van de man met olie en wijn. En hij deed er verband om. Toen zette hij de man op zijn eigen ezel en bracht hem naar een herberg. Daar zorgde hij voor hem.

³⁵ De volgende dag gaf de Samaritaan geld aan de eigenaar van de herberg en zei: 'Zorg goed voor de man. Als het je meer geld kost, krijg je dat van me op mijn terugreis.'" ³⁶ Toen vroeg Jezus: 'Wat denk je? Wie was de medemens van de man die overvallen werd? De priester, de hulppriester of de Samaritaan?' Kinderen? ³⁷ De wetsleraar antwoordde: 'De Samaritaan, want die was goed voor de gewonde man.' Toen zei Jezus: 'Doe dan voortaan net zoals de Samaritaan.' [BGT]

De boodschap van Jezus, het plan van God, het koninkrijk van God heeft te maken met hoe wij met elkaar omgaan. Het koninkrijk van God heeft te maken met onze relaties. Niet alleen onze onderlinge relaties als gelovigen-onze eigen cirkel. Nee, het verhaal dat Jezus vertelde gaat over bruggen bouwen, het gaat over uitreiken naar de vreemdeling, naar de andere cultuur, de andere bevolkingsgroep. Jezus' boodschap is een boodschap van gerechtigheid, van omzien naar elkaar. Het zien van de noden van de ander. Een boodschap ook van actie/handelen.

Gods koninkrijk gaat ervan uit dat ons geluk verbonden is met dat van de ander. Niet ten koste van de ander, maar dankzij de ander worden wij gelukkig.

Het werk van 'stichting de Herberg' – waar Hanneke vandaag over verteld heeft, heeft hiermee te maken.

Gods plan is om ons terug te brengen naar zijn oorspronkelijke bedoeling, een leven in harmonie met God en een leven in harmonie met elkaar (en met onszelf). Een manier van leven die vreugde en voldoening geeft.

Ik hoop dat je, samen met mij, vandaag gezien hebt hoe briljant Gods plan van incarnatie, van naar ons toekomen is geweest. De komst van Jezus – de Mensenzoon- heeft alles veranderd!

AMEN

Suggesties voor een groepsgesprek (huisgroep)

- 1 Hoe werd er vroeger, bij jou thuis, Kerst gevierd? – Ijsbrekervraag
- 2 Lees Johannes 1:14-18
 - a) Wat valt jou specifiek op in deze tekst? – het antwoord is persoonlijk natuurlijk.
 - b) Op welke manier helpt dat jou in je persoonlijk geloofsleven?
- 3) Lees Lucas 10:30-37
 - a) Waarom vertelt Jezus dit verhaal? Tegen wie spreekt Hij?
 - b) Wat zijn volgens jou, in de huidige tijd, redenen om geen oog te hebben voor je naaste?
 - c) Wie is jouw naaste?
- 4) Bid met en voor elkaar!