

Strijd de goede strijd

Ik wil beginnen met jullie/ons als gemeente een compliment te geven. Er is vanwege corona-pandemie een groot beroep gedaan op onze flexibiliteit en incasseringsvermogen. En eigenlijk gebeurt dat nog steeds.

We hebben de in de afgelopen anderhalf jaar veel van wat normaal was, moeten aanpassen. Zondagsdiensten en huisgroepen zijn opgeschort geweest. Sommige groepen zijn *online* doorgegaan. Met wekelijkse video-overdenkingen hebben we geprobeerd onderwijs en goede moed te brengen.

We hebben daarna diensten georganiseerd met grote beperkingen, vooraf inschrijven, placering, geen samenzang, mondkapjes, geen koffie enz.

En de laatste tijd kunnen we weer zingen, hoeven we niet in te schrijven, drinken we weer koffie. Bijna weer normaal. *En nu zijn er opnieuw beperkingen aangekondigd: - mondkapjes tijdens verplaatsingen, 1,5m afstand, enz.*

Het compliment dat ik jullie/ons wil geven is dat, ondanks dat er ook in onze gemeente ongetwijfeld ook verschillend gedacht wordt over vaccineren of niet-vaccineren, over mondkapjes, over het regeringsbeleid, over QR-codes en waarschijnlijk ook wel verschillend gedacht wordt over de keuzes die wij als oudsten en bestuur gemaakt hebben in deze tijd. Ondanks deze diversiteit, heb ik nooit gemerkt dat dit tot tweedracht of verdeeldheid heeft geleid of tot kwaadsprekerij of roddel.

Ik hoor natuurlijk niet alles, haha, maar ik ervaar wel dat we als gemeente ervoor kiezen om onze focus op de Heer en op het positieve te richten en niet mee te gaan in oeverloze discussies.

Ik ben hier enorm dankbaar voor en het is volgens mij ook een teken van een zekere geestelijke volwassenheid. Laten we in dat spoor verder gaan! In onze maatschappij kraakt het ondertussen. Mensen leven soms teruggetrokken, geïsoleerd en angstig.

Mensen zijn de beperkende maatregelen beu, hebben soms korte lontjes, gebruiken soms harde taal, kunnen weinig begrip opbrengen voor elkaars keuzes. (*vb. artikel bladeren opruimen*).

En, iets wat me steeds vaker opvalt, het vertrouwen in regering, rechterlijke macht en pers neemt af.

Motieven van verantwoordelijke ministers worden in twijfel getrokken. Er wordt soms schaamteloos op de man gespeeld.

Zie je deze dingen ook gebeuren?

En ik zat te denken. Wat is nou eigenlijk onze rol, als gelovigen, in dit hele spel? Hebben we een rol? Hebben we houvast vanuit de Bijbel? Hoe zou Jezus hiermee omgaan of Paulus?

We gaan vandaag lezen uit de eerste brief van Paulus aan Timoteus. En je moet weten dat Paulus een soort mentor is voor Timoteus. Daarom is de toon vaak een beetje vaderlijk.

1 Timoteus 6

³Iemand die iets anders onderwijst en niet instemt met de heilzame woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer van ons geloof, ⁴is verblind. Zo iemand begrijpt niets, maar heeft een ongezonde zucht naar geredetwist en geruzie; dat leidt tot afgunst, onenigheid, laster en kwaadaardige verdachtmakingen, ⁵en tot eindeloos gekrakeel tussen mensen van wie de geest verziekt is, die van de waarheid beroofd zijn [NBV21]

Wat we hier lezen is heel interessant.

'geredetwist en geruzie; afgunst, onenigheid, laster, kwaadaardige verdachtmakingen, en eindeloos gekrakeel' zijn volgens Paulus het gevolg van het niet instemmen met de heilzame woorden van de Heer Jezus Christus en de leer van ons geloof.

Wat we in onze maatschappij zien is het gevolg van niet instemmen met de heilzame woorden van Jezus en met de leer van ons geloof.

Ik kan best leven met deze uitleg.

Zoals ik het lees, in mijn eigen woorden: in een wereld waarin Jezus Christus niet centraal staat, niet erkend wordt, doet iedereen waarvan hij/zij ZELF denkt dat het beste is. Er is geen MORELE AUTORITEIT die door iedereen erkend wordt.

En als we niet uitkijken, dan zouden wij als gelovigen ons kunnen verheffen boven de mensen uit de maatschappij.

'Kijk ons eens goed zijn', we geven onszelf zelfs complimentjes, haha

Het komt natuurlijk dichterbij wanneer deze tekst betrekking heeft op gelovigen onderling... En helaas..., we moeten eerlijk zijn, de tekst heeft betrekking op het gedrag van gelovigen onderling.

Kijk maar hoe de brief van Paulus aan Timoteus begint:

1 Timoteus 1

³Toen ik naar Macedonië vertrok, heb ik je gevraagd in Efeze te blijven. Je moet voorkomen dat bepaalde mensen daar een afwijkende leer onderwijzen ⁴en zich verdiepen in verzinsels en eindeloze geslachtsregisters. Die leiden meer tot speculaties dan tot de vervulling van de taak die God met het geloof gegeven heeft. ⁵Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. ⁶Sommigen hebben zich daarvan afgewend en zijn vervallen tot hol gezwets. ⁷Zij willen de wet van God onderwijzen, maar weten niet wat ze zeggen en begrijpen niets van wat ze zo stellig beweren.

Er was wel wat aan de hand in Efeze. Het geloof draaide niet meer om liefde die voortkwam uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. Er werd verwarring gezaaid door mensen die een afwijkende leer brachten, over verzinsels, geslachtsregisters die tot gespeculeer leidden.
(speculeren gaat altijd over de toekomst...)

En deze afwijkende leer, dit gespeculeer met bijbehorende discussies leiden af van *'de taak die God met het geloof gegeven heeft'*:

1 Timoteus 1

⁵*Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof.*

Misschien is dit wel het belangrijkste om te onthouden vandaag:
Dat is 'de leer van ons geloof' waar Paulus het op het eind van de brief, in hoofdstuk 6, over heeft.
Dit is ook wat wij, gelovigen, kunnen bijdragen aan het maatschappelijk leven.
We leven in een tijd waarin we de kans hebben om verschil te maken.

Hoe kan ik dat doen?
Zegt Paulus daar nog wat over?
Laten we verder lezen in onze tekst van vandaag:

1 Timoteus 6

¹¹*Maar jij, een dienaar van God, moet je hier* verre van houden.*

(*hier = 'geredetwist en geruzie; afgunst, onenigheid, laster, kwaadaardige verdachtmakingen, en eindeloos gekrakeel')

Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. ¹²Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo'n krachtig getuigenis hebt afgelegd.[NBV21]

Wij kunnen bijdragen aan de temperatuur in onze samenleving:

- Door NIET mee te doen met 'geredetwist en geruzie; afgunst, onenigheid, laster, kwaadaardige verdachtmakingen, en eindeloos gekrakeel'.

Ik zou zeggen: denk (drie keer) na wat het effect is van *posts op social media* over een bepaalde zaak.

- *Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.*

Moet ik die woorden uitleggen?

Kunnen we zachtmoedig zijn? Kunnen we liefdevol zijn? Kunnen we opkomen voor de zwakke, onrecht bestrijden?

Kunnen we vanuit onze vroomheid (relatie met God) met geloof en hoop de toekomst inkijken?

Paulus noemt dat (1Tim6):

¹²*Strijd de goede strijd van het geloof, **win** het eeuwige leven waartoe je geroepen [NBV21]*

ἐπιλαβού - epi-labou - grijp beet

¹²*Strijd de goede strijd van het geloof. **Grijp naar** het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent [HSV]*

Strijd de goede strijd, grijp je vast aan God, laat je leiden door Hem!

Gebed:

- *Ik wil me vastgrijpen aan U Heer*
- *Ik wil een bron zijn van liefde, zachtmoedigheid en hoop*
- *Leer me met Uw ogen te kijken Heer, naar het lijden in de maatschappij.*
- *Help me om te blijven bij 'het doel van mijn opdracht: bij liefde die voortkomt uit een rein hart, zuiver geweten, oprecht geloof*
- *Help me Heer om de 'goede strijd van het geloof te strijden'*

AMEN