

Een maaltijd voor iedereen

Ken jij dat rottige gevoel van ergens niet voor uitgenodigd zijn? Iedereen lijkt uitgenodigd te zijn voor een bepaald feestje...jij niet. Je kunt het zelfs hebben voor iets dat je helemaal niet leuk vindt. Voor een vergadering ofzo. Maar het simpele gevoel dat je mensen je willen ontmoeten is fijn.

Vandaag wil ik nadenken over een lastige passage uit de Bijbel. Het is een gelijkenis die Jezus vertelt. Het is zo'n passage waarin Jezus spreekt over het Koninkrijk van de hemel. En vaak gebruikt Jezus dan een alledaags beeld om zijn punt duidelijk te maken.

- *Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. (Matt 13:24)*
- *Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker.(Matt 13:44)*
- *Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen.(Matt 13:47)*
- *Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. (Matt 18:23)*

Het is beeldspraak. Jezus gebruikt vaak een *metafoor* om een bepaald punt uit te leggen. En al die inzichten samen, geven ons zicht op het koninkrijk. Het zijn allemaal partjes van de sinaasappel. *Maar, eerlijk is eerlijk, het is niet altijd even makkelijk, soms lijken die inzichten elkaar tegen te spreken...*

We lezen vandaag uit het evangelie van Matteus, hoofdstuk 22. Voor de duidelijkheid lees ik eerst het laatste vers van hoofdstuk 21.

Matteus 21

⁴⁵Toen de hogepriesters en de farizeeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze dat Hij over hen sprak. ⁴⁶Ze wilden Hem graag gevangennemen, maar ze waren bang voor de reactie van de menigte, die Hem voor een profeet hield.

Matteus 22

¹Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: ²Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. ³Hij stuurde zijn dienaren eropuit om de genodigden voor de bruiloft bijeen te roepen, maar die wilden niet komen. ⁴Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: "Zeg tegen de genodigden: 'Ik heb het feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!'" ⁵Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. ⁶De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. ⁷De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen eropaf, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. ⁸Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: "Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de genodigden waren het niet waard. ⁹Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt." ¹⁰De dienaren gingen de straat op en brachten alle mensen die ze tegenkwamen bijeen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd.

In de Bijbel wordt de eeuwigheid met God, vaak vergeleken met een bruiloftsfeest. Dat is een dominant beeld. We gaan straks nog zo'n 'maaltijd-passage' lezen'.

Jezus is in gesprek met de hogepriesters en de farizeeën. Hij spreekt met de mensen die het allemaal precies weten. Hij spreekt tegen de mensen die er moeite mee hebben dat hij met zondaars en tollenaars omgaat. *Dat zouden zij nooit doen.* Met de mensen die de Samaritanen en andere bevolkingsgroepen uitsluiten. Hij spreekt tegen een groep, die zichzelf verheft, boven anderen... Een groep die regels verheft boven medemenselijkheid. Een groep die weet wat 'uitsluiting' is...

Het is voor de hand liggend om aan te nemen dat *zij* degenen zijn die uitgenodigd zijn en de uitnodiging niet aannemen. Dat is een belangrijke vaststelling: ondanks hun onwetendheid, ondanks hun verwarring, ondanks hun onbegrip over het Koninkrijk...zijn ze WEL uitgenodigd! Maar ze wijzen de uitnodiging af... Ze komen niet...dat is hun eigen keuze!

Het is geen beleefde afwijzing...ze doodden de boodschappers van de koning zelfs, ze zijn agressief, gewelddadig.

En dan geeft de koning opdracht aan zijn dienaren om iedereen uit te nodigen die ze tegen komen. En die uitnodiging wordt volop aanvaard. Er komen vele mensen naar het bruiloftsmaal, *goede en slechte*, staat er.

Maar wie is goed en wie is slecht?
Degenen met de juiste doctrine, geloofsleer?
Zijn Pinksterchristenen goed en gereformeerden slecht?
Of is het omgekeerd?
Zijn katholieken goed en orthodoxe christenen slecht?
Zijn christenen goed en Boeddhisten slecht?
Of zijn Joden goed en Moslims slecht?

*Vroeger geloofde ik dat God alleen van Christenen hield...
En ik weet niet precies hoe ik aan dat geloof ben gekomen. Ik denk dat het mijn interpretatie was van een niet uitgesproken ondertoon van het geloof van mijn jeugd.*

En soms werd het ook wel uitgesproken en werd het heel dreigend: 'weet jij waar je naar toe gaat als je vandaag sterft...naar de hemel of naar de hel?'....brrrr....dat vond ik een heftige vraag. De voorganger wist dat blijkbaar wel...en dan volgde er een uitnodiging om je te bekeren.

En het Godsbeeld wat meekomt, is een beeld van God die mensen, eenvoudige puberende jongetjes, zoals ik, voor eeuwig laat branden in de hel. Een God als een soort beul.

Een God die nog wreder is dan wij...

En ergens voel je wel aan dat dit niet waar kan zijn...

Het opvallende in de gelijkenis die Jezus verteld, is dat *iedereen* uitgenodigd is aan het bruiloftsmaal om de Koning te ontmoeten!

En dat concept, *iedereen* is uitgenodigd, was niet nieuw.

Het bestond al, maar het was niet breed omarmd.

De hogepriesters en farizeeën waren verstrikt geraakt in hun exclusieve manier van denken. Wij zijn beter dan de rest. En van de goede en slechte mensen, zijn wij de goede...

We gaan nu een tweede passage lezen. En weer gaat het om een feestmaal. We lezen:

Jesaja 25

⁶*Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten
voor alle volken een feestmaal aan:
uitgelezen gerechten en belegen wijnen,
een feestmaal rijk aan merg en vet,
met pure, rijpe wijnen.*

⁷*Op deze berg vernietigt Hij de sluier
waarmee alle volken omhuld zijn,
het kleed dat alle volken bedekt.*

⁸*Voor altijd doet Hij de dood teniet.
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,
de smaad van zijn volk neemt Hij van de aarde weg
– de HEER heeft gesproken.*

⁹*Op die dag zal men zeggen: 'Hij is onze God!
Hij was onze hoop: Hij zou ons redden.
Hij is de HEER, Hij was onze hoop.
Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!'*

De profeet spreekt hier, namens God, tot het volk Israël. En ook het volk Israël had er een handje van om exclusief te denken. En die valkuil is ook groot natuurlijk. Zij waren tenslotte Gods volk.

En weer is daar dat feestmaal, weer gaat het over de toekomst, samen met God. En ik hoop dat je ziet dat God een God is voor alle volken...

Ik heb het woordje alle om die reden dik gedrukt.

⁷*Op deze berg vernietigt Hij de sluier
waarmee alle volken omhuld zijn,
het kleed dat alle volken bedekt.*

Ik stel me zo voor dat als *dat sluier vernietigd* wordt, we God zullen zien zoals hij werkelijk is. In al zijn schoonheid, in al zijn onweerstaanbare liefde.

⁸*Voor altijd doet Hij de dood teniet.
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,*

Het verhaal wat Jezus vertelt is geen nieuw verhaal. Het is het verhaal vanaf het begin. God is uit op redding en herstel voor alle mensen.

Maar we moeten nog even door een moeilijke passage heen. Het verhaal dat Jezus vertelt aan de hogepriesters en de farizeeën gaat verder. En dat is meteen de sleutel om deze passage te kunnen plaatsen. De passage bevat een boodschap voor de hogepriesters en de farizeeën, een boodschap voor de mensen die precies kunnen uitleggen, waarom je niet welkom bent, niet waardig en niet goed genoeg bent...

Matteus 22

¹¹Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die geen bruiloftskleed droeg, ¹²en hij vroeg hem: "Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?" De man wist niets te zeggen. ¹³Daarop zei de koning tegen zijn hofdiens: "Bind hem aan handen en voeten en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt." ¹⁴Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.'

En even lijkt het of deze 'nabrand' van het prachtige verhaal van Jezus 'iedereen is welkom' of dat alles, wat we tot dusver gezien hebben, hierdoor wordt tegengesproken.

Maar laten we niet vergeten dat Jezus spreekt tegen degenen die zoeken naar een stiekeme manier om hem gevangen te nemen...
Weet je nog!

Matteus 21

⁴⁵Toen de hogepriesters en de farizeeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze dat Hij over hen sprak. ⁴⁶Ze wilden Hem graag gevangennemen, maar ze waren bang voor de reactie van de menigte, die Hem voor een profeet hield.

In de gelijkenis die Jezus vertelde zag de koning dat er iemand binnen was gekomen, met andere bedoelingen dan om het feest mee te vieren. De persoon verraadt zichzelf in de gelijkenis door het niet dragen van een bruiloftskleed. Het bruiloftskleed, hoe dat er ook uitgezien mag hebben, laat de intenties van de gasten zien. 'Wij zijn hier om het bruiloftsfeest mee te vieren.' En deze persoon kwam met een ander plan...
Deze persoon kwam om de zoon van de koning gevangen te nemen....

De ontknoping van deze gelijkenis is een beetje 'satirisch' bedoeld. Het bevat een pittige boodschap voor de hogepriesters en de farizeeën.

Er is op het bruiloftsfeest, er is in Gods Koninkrijk geen ruimte voor verdeeldheid, voor exclusiviteit, voor arrogantie en oordeel.
Je mag komen om het feest mee te vieren, maar niet met een eigen agenda...

Matteus 21

¹³Daarop zei de koning tegen zijn hofdiens: "Bind hem aan handen en voeten en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.

En weet je waarom men in de uiterste duisternis jammert en knarsetandt?

Omdat daar mensen zijn die oordelen, uitsluiten en vernederen.

Zijn de hogepriesters en schriftgeleerden uitgenodigd voor het feestmaal?
Ja, daar lijkt het zeker op, iedereen is uitgenodigd! (*hebben we gelezen vandaag*)

Maar de uitnodiging vraagt een om een antwoord.

En God respecteert onze keuze.

*Als jij de eeuwigheid met Hem wilt doorbrengen, ben je welkom!
Als jij zijn uitnodiging niet aanvaard, dan spijt hem dat, maar zal hij jouw keuze respecteren.*

God forceert, dwingt of manipuleert je nooit. (*dat gebeurt in een ander koninkrijk*).

Hij nodigt je uit, opnieuw en opnieuw en wacht op de dag dat jij zult komen aan het feestmaal met Hem!

AMEN

GEBED