

Een hemelse warme douche

Net als velen van jullie ben ik een liefhebber van voetbal. Ik heb de afgelopen week dan ook geïnteresseerd het nieuws gevolgd.

De afgelopen 10 dagen was het belangrijkste nieuws in voetballand toch wel waar Lionel Messi naartoe zou gaan. De beste voetballer ter wereld moest weg bij zijn club Barcelona en de vraag was voor welke club hij nu zou gaan voetballen. Uiteindelijk is het PSG uit Parijs geworden. De supporters in Parijs kwamen in grote getallen naar de luchthaven en het stadion om hem op te wachten met liederen en gejuich.

Hoe zou jij het vinden als de beste voetballer of andere beste sporter voor jouw favoriete team zou gaan spelen? Er zou verwachting en hoop voor de toekomst zijn toch?

Aan de hand van 2 dopen uit Mattheüs 3 zijn we vandaag getuige van de publieke bekendmaking van de grootste transfer ooit en zul je ontdekken dat de doop op zichzelf niet alleen een eenmalige gebeurtenis is, maar impact heeft op de rest van je leven.

Schriftgedeelte doop 1 (doop door Johannes)

De eerste doop die we behandelen is de doop door Johannes de Doper.

Mattheüs 3 1:6 (NBV)

1 In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: 2 'Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!' 3 Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: 'Luid klinkt een stem in de woestijn: "Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden."' 4. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. 5 Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe, 6 en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden.

Deze tekst beschrijft al goed het wie / wat / waar / waarom van zijn doop:

Wie: Johannes de Doper en het volk zijn de hoofdrolspelers

Wat: dopen en hun zonden belijden

Waar: in de rivier de Jordaan

Waarom: om tot inkeer te komen, omdat het koninkrijk van de hemel nabij is

Verder is het goed om te weten dat Johannes de aankondiger was van de aanstaande Messias, de opvolger van koning David. Hij was de laatste profeet voor de komst van Jezus op aarde

Jezus was tijdens deze gebeurtenis al wel 30 jaar op aarde, maar Hij was nog niet aan Zijn bediening begonnen.

De doop was geen nieuw ritueel. Het gebeurde al onder de Joden al wanneer men het Joodse geloof aannam. Het was vooral een reinigingsbad, van boetedoening. Onder het volk was er veel verwachting van wat komen zou. Men keek hoopvol uit naar de komst van de Messias.

Een hemelse warme douche

Hij zou de waardige opvolger van koning David worden, het Lam van God dat de zonde van de wereld zou wegnemen. Hij zou alle dingen nieuw maken.

En het moment waarop hij zich zou openbaren kwam steeds dichterbij. Laten we samen de hoofdtekst van vandaag lezen.

Schriftgedeelte doop 2 (doop van Jezus)

Matteüs 3:13-15 (NBV)

13 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. 14 Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: 'Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?' 15 Jezus antwoordde: 'Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.' Toen stemde Johannes ermee in.

1. Jezus vervult Gods gerechtigheid

We lazen in het begin van Mattheüs dat het volk zich liet dopen en dat ze hun zonden beleden om vergeving voor hun zonden te ontvangen. Het is daarom best bijzonder dat Jezus zich toch liet dopen, toch?

Jezus, die zonder zonde was hoefde toch niet gedoopt te worden? Hij hoefde immers nergens vergeving voor te ontvangen?!

Dat was ook een van de redenen waarom Johannes Hem tegen wilde houden. Hij wist dat Jezus het lam van God was dat de zonden van de wereld weg zou nemen en dat hij niet waardig was zijn sandalen te dragen.

Waarom liet Jezus zich dan toch dopen?

Jezus antwoordde Johannes dat het goed is dat op deze manier **Gods gerechtigheid wordt vervuld.** Dat zijn best moeilijke woorden. Laten we daarom even stil staan bij de betekenis er van.

Tot de komst van Jezus leefde men onder de wet. Onder het **oude verbond**. De wet liet vooral de overtredingen van de mensen zien. Men kon niet zomaar dichtbij God komen. Er moesten offers gebracht worden tot vergeving van zonden.. In de doop van Johannes lag de nadruk op het belijden van de zonden, op het wassen van wat vies geworden was.

Met de komst van Jezus zou er een nieuwe tijd aanbreken. Er zou een nieuw verbond komen.

We weten dat Jezus aan het kruis is gegaan voor onze zonden, dat Hij begraven is en weer is opgestaan. Tijdens de gebeurtenis in Mattheüs 3 moest dat allemaal nog gebeuren. Het is een voorafspiegeling van wat er komen gaat.

Het volk van God liet zich dopen tot vergeving van zonden. Jezus bewandelt eigenlijk de tegenovergestelde weg. Hij liet zich zonder zonde dopen en symboliseerde daarmee dat Hij alle zonden van het volk absorbeert.

2. Toegerust door de Heilige Geest Matteüs 3:16 (NBV)

Een hemelse warme douche

16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde.

We lezen dat de Geest van God als een duif op Jezus neerdaalde. Dezelfde Geest als die over de water vloog toen de aarde nog woest en ledig was. En dezelfde Geest die Jezus uit de dood liet opstaan.

Het volk had ook mooie associaties met de duif. Bijvoorbeeld:

- Het is een herinnering aan de duif uit het verhaal van de ark van Noach (nieuw leven en hoopvolle toekomst)
- De duif als symbool van Israël
- De duif als teken van vrede

Door de komst van de Heilige Geest werd Jezus toegerust om het werk van de Messias te doen en werden er oudtestamentische beloften vervuld.

De mensen die door Johannes gedoopt werden konden op dat moment de Heilige Geest nog niet ontvangen. Het was immers nog geen Pinksteren geweest. De Heilige Geest was nog niet beschikbaar voor alle mensen, maar slechts voor een enkeling.

De mensen die door Johannes gedoopt waren hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen. In **Handelingen 19 1-7** vinden we hier een voorbeeld van:

Terwijl Apollos in Korinte verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen, aan wie hij vroeg: 'Hebben jullie de heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaardden?' Ze antwoordden: 'Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige Geest.' Hij vroeg: 'Hoe zijn jullie dan gedoopt?' 'Met de doop van Johannes,' antwoordden ze.

Daarop zei Paulus: 'Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus.' Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus, en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden. De voltallige groep bestond uit ongeveer twaalf mensen.

Ook in dit gedeelte lezen we dat er 2 dopen zijn. De oude doop (Johannes) is tot vergeving van zonden en de doop in de naam van de Heer Jezus is de doop die we vandaag de dag kennen en die ook deel uitmaakt van de grote opdracht (**Mattheüs 28:19**). Ik zal aan het eind van de preek nog iets meer vertellen over de doop zoals we die vandaag de dag doen.

De Heilige Geest rust ons toe voor het nieuwe leven. Het betekent ook dat je een heilige geest ontvangt waarmee je heilig kunt leven.

Je bent niet langer meer een slaaf van je lichamelijke lusten. Nee, je hebt nu de vrijheid om gezonde keuzes te maken en de heilige Geest bekrachtigt je om dat ook te kunnen doen.

De boodschap van vandaag sluit daarom ook mooi aan bij waar Hans vorige week over sprak. Namelijk over belangrijke zaken afstoffen en kijken naar hoe we kunnen veranderen. En de Heilige Geest inspireert ons om ons oude denken te vernieuwen.

Een hemelse warme douche

3. De Vader bevestigt dat Jezus de Messias is

We gaan weer terug naar het verhaal uit [Mattheüs 3](#)

17 En uit de hemel klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde

Als God de Vader een preek zou maken, dan zouden deze woorden zeker gesproken worden. Hij is zo enthousiast over zijn Zoon! En Hij is een Goede Vader.

Het volk Israël keek vol verwachting uit naar de Messias. Men had ook een goede kennis van het Oude Testament. Vers 17 was daarom ook zo'n fantastisch moment. Niet alleen voor Jezus, voor wie het vast geweldig geweest is om de woorden van zijn Vader te horen.

Ook voor het volk was het een geweldig moment, omdat men nu de bevestiging kreeg dat de langverwachte Messias was gekomen. Deze woorden refereren aan wat er in [Jesaja 42:1](#) staat:

Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen.

Jesaja 42 is het begin van een aantal prachtige profetieën uit Jesaja die gaan over de Messias en zijn roeping.

Doop in onze tijd

Vandaag heb ik 2 dopen behandeld. De doop door Johannes en de Doop van Jezus. Je zou je nu kunnen afvragen welke doop de juiste is. Welke doop we vandaag de dag doen.

Het is goed om de context van Mattheus 3 in de gaten te houden. Op dat moment moest de bediening van Jezus nog beginnen. Wat er gebeurde was een voorafspiegeling van wat komen zou. Jezus moest nog als een lam geslacht worden. Hij moest nog aan het kruis gaan voor onze zonden, moest nog begraven worden en opstaan. En het moest nog Pinksteren worden. De Heilige Geest was nog niet over alle gelovigen uitgestort.

De essentie van de doop is niet de locatie of wie er naast je staat in het doopwater. Nee, het is een publieke bekendmaking van de gelovige die zegt: "Ik geloof dat Jezus voor mijn overtredingen aan het kruis is gegaan, dat ik een geliefd kind van God de Vader en dat de Heilige Geest mij toerust om een nieuw leven te leiden".

Het is net als bij een bruiloft waar het bruidspaar een ring om de vinger van de ander doet ter bevestiging van het nieuwe verbond.

Ik ben zelf op 13 juni 1999 gedoopt in een zwembad in Etten-Leur. Ik kan me het geweldige moment na de doop nog goed herinneren. Het was een schitterend moment van verfrissing, geluk en vrijheid!

Een hemelse warme douche

Misschien luister je vandaag wel naar mijn preek en denk je: *de doop is toch een eenmalige gebeurtenis? Deze preek is toch vooral bedoeld voor mensen die nog niet gedoopt zijn?*

Ik kan me voorstellen dat je zo'n gedachte hebt. Wanneer we het over de doop hebben dan denken we ook vaak aan dat moment dat we zelf gedoopt zijn.

En toch is de doop een gebeurtenis die je hele leven beïnvloedt.

Ik vind het altijd bijzonder hoe mensen uit het doopwater komen. Ook bij de doop in Mattheüs 3 proef je iets van de vreugde, van de vrijheid, van de hoopvolle toekomst die voor hen lag.

Ik vind het opvallend dat ik het ene moment zo vol enthousiasme en passie kan zijn en het volgende moment lijkt alles zo "gewoontjes". Herken je dat?

De kern van de boodschap is vandaag tweeledig. Voor de mensen die nog niet gedoopt zijn is het bestemd om wat meer informatie te ontvangen over wat de doop is.

Maar het is ook bedoeld voor de meesten van jullie die al wel gedoopt zijn. Zoals een ring aan je vinger je herinnert aan het verbond met je partner, zo staat de doop centraal voor ons geloof en ons verbond met God.

Wij laten ons oude leven achter en beginnen een nieuw leven. Jezus heeft onze zonden geabsorbeerd. We zijn met Hem begraven en opgestaan. En wij zijn deel geworden van Gods familie. Wij zijn geliefde kinderen van God! En we zijn toegerust door de Heilige Geest om een nieuw leven te leven.

Ik word daar enthousiast van!

De doop in water is dus inderdaad wel een eenmalige gebeurtenis. Maar het is ook belangrijk om terug gaan naar die gebeurtenis, zodat je je blijft herinneren wat Jezus voor jou heeft gedaan en dat je je bewust bent van je nieuwe identiteit. We zijn vergeven, toegerust en geliefde kinderen van God!

Je kunt deze boodschap praktisch maken door bijvoorbeeld iedere ochtend wanneer je wakker wordt en je onder de douche staat, om Jezus te bedanken voor zijn vergeving, voor zijn vrijheid, voor zijn leven, voor zijn voorziening.

Om de Heilige Geest te vragen je toe te rusten voor de nieuwe dag. En om de Vader te bedanken dat je zijn geliefde kind bent.

Dat is pas een warme douche!

Amen!