

Vertrouwen in de toekomst

We hebben vakantie gehad. Een fijne tijd. We zijn twee weken weg geweest ...én we hebben een week klusjes in huis gedaan. En nu gaat het normale leven weer beginnen. Ik vind dat nooit zo erg. Er zijn mensen die opzien tegen het normale leven. Ik heb er wel weer zin in!

Toen ik me aan het voorbereiden was voor deze preek heb ik even gekeken/geluisterd naar de preken van de afgelopen weken.

- A)** Jeanne Bovenberg sprak drie weken geleden uit Filippenzen 1. Het vers dat er voor mij uitsprong was:

Filippenzen 1:6 'ik ben er van overtuigd dat Hij die een goed werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus'

- B)** Janneke Koetsveld sprak over licht, en over licht verspreiden – heel praktisch.

Matteus 5:14 *Jullie zijn het licht in de wereld.*

- C)** En vorige week sprak Rick Verkijk over *kerk-zijn* na Corona. Over out-of-the box-denken.
En hij sprak over de onveranderlijkheid van God, die liefde is. En ook Rick sprak over licht verspreiden, over liefhebben en over hoe dat je dat kunt doen.

Marcus 12: 30 *heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.*" ³¹*Het op een na belangrijkste is dit: "Heb uw naaste lief als uzelf." Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.'*

Drie fantastische preken. Preken met diepe waarheden. Over God die onveranderlijk is. Over jou en mij, wij zijn 'licht'. En over de zekerheid die God geeft: *Hij zal het werk voltooien dat Hij bij ons is begonnen.*

En vandaag wil ik een paar gedachten met je delen, dingen waar ik de afgelopen tijd over heb nagedacht. Er is veel aansluiting met waar Jeanne, Janneke en Rick over hebben gesproken.

En net als Rick geloof ik dat God iets nieuws aan het doen is. De tekst die in mijn gedachten komt is de volgende:

Jesaja 43

*18Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd,
laat het verleden nu rusten.*

*19Zie, ik ga iets nieuws verrichten,
nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?
Ik baan een weg door de woestijn,
maak rivieren in de wildernis.*

Dit zijn woorden van de profeet Jesaja gesproken tot het volk Israël. Ik ken natuurlijk het exegetische principe dat je een profetie vooral moet bekijken in de tijd (1) waarin deze is uitgesproken. Daar ben ik het ook mee eens natuurlijk. Hier spreekt God bemoedigende woorden tot een ontmoedigd volk.

Op hetzelfde moment weten we ook dat Israël, als het ware, de hele mensheid weerspiegelt: wat Israël meemaakte, is wat iedereen meemaakt op zijn of haar geloofsreis. Er is een universele boodschap (2), die losstaat van de specifieke tijd. En die boodschap is: *'Ik ga iets nieuws verrichten' – ik ga opnieuw leven brengen, rivieren in de wildernis*. Altijd is de geschiedenis van Israël heeft God de hoop op een beter leven gebracht.

En dat is misschien wel Gods specialiteit: leven brengen in de wildernis! En hier zitten we in de derde laag: er is altijd een relatie met het grote herstelplan(3) voor de mensheid.

God is onveranderlijk, altijd dezelfde. God wil ook vandaag *een weg banen in de woestijn, rivieren in de wildernis maken*. Ook vandaag, in onze tijd, wil God nieuw leven geven. Hoe dat er precies uitziet weet ik niet. *Dat hoeft ook niet*. Wat ik wel weet is dat er veel mensen in Breda, in onze stad, behoefte hebben aan rust, vrede, hoop voor de toekomst. Mensen hebben het nodig dat er licht schijnt in hun duisternis. Mensen zoeken geluk...

En wij als kerk, als gemeente, mogen weten dat we dat licht zijn. (*'jullie zijn het licht in deze wereld' – Mat 5:14*). Natuurlijk, elk mens (*gelovig en niet-gelovig*) kan licht laten schijnen, en gelukkig gebeurt dat ook. Maar wij, als kinderen van God, kunnen mensen bovendien wijzen op de levende God, op die liefhebbende Vader, die vol compassie staat te wachten om hen te omarmen.

Ik heb in de vakantie gewerkt aan een presentatie over het christendom. Een presentatie die bedoeld is voor mensen die niet weten wat het geloof inhoudt. In begrijpelijke taal. Een presentatie die in een uur of anderhalf uur het goede nieuws van Jezus Christus vertelt. Een presentatie die belemmerende overtuigingen wegneemt. Ik had het idee dat de Heer mij vroeg om dit te doen. Ik ben nog niet helemaal klaar. Daarna is het wachten op de volgende stap. En ik weet zeker dat die gaat komen. Mijn verlangen is dat veel ongelovige mensen deze presentatie zullen horen. Wordt vervolgd...

'Zie, ik ga iets nieuws verrichten!'

Zou het niet fantastisch zijn als na deze corona-periode er een nieuwe golf mensen het geloof in Jezus Christus gaat omarmen? Dat veel mensen hun hemelse Vader leren kennen?

En dat gaat onze manier van kerk-zijn veranderen. Dat is wel zeker. Hoe? *Weet het niet*. Veranderingen zijn niet iets om bang voor te zijn. De onveranderlijke God is immers bij ons.

Het is zoals Prediker zegt:

Prediker 1

Er is niets nieuws onder de zon.

¹⁰*Wanneer men van iets zegt: 'Kijk, iets nieuws,'*

dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest.

Over de manier waarop we onze diensten inrichten maak ik me geen zorgen. Daar zullen altijd veranderingen zijn en deze zijn nooit waar het écht om gaat. De inrichting van de eredienst is eerder een afspiegeling van de tijd waarin we leven.

Het is logisch dat we de Bijbel lezen uit een moderne vertaling en dat we liederen zingen uit onze tijd en dat we gebruik maken van de huidige technische mogelijkheden. Er ontstaat anders onbedoeld een vervormd beeld over geloof als je in de kerk een wereld van 50 jaar terug binnenstapt. De niet uitgesproken boodschap is dan: *'de kerk is iets van vroeger'*.

Ik denk zelf dat 'het nieuwe' dat God aan het doen is, te maken heeft met het herontdekken van fundamentele waarheden over het karakter van God. Ik denk dat het nieuwe te maken heeft met het afstoffen van oude waarheden. De boodschap van Jezus is zo ongelooflijk radicaal en zo shockerend liefdevol.

Janneke sprak over 'je licht onder de korenmaat' zetten. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Jezus boodschap van onvoorwaardelijke liefde is zo radicaal en zo anders dan we gewend zijn, dat we deze makkelijk een beetje verbuigen, makkelijk een beetje voorwaardelijk maken.

Ik denk dat het nieuwe dat God gaat doen een reis terug in de tijd zal zijn, een reis terug naar de radicale boodschap van Jezus en het leven van de gelovigen in de eerste eeuwen.

En er zijn vele stemmen die deze boodschap verkondigen, stemmen uit katholieke kring, uit protestantse kring, en stemmen uit evangelische en pinksterkring.

Het nieuwe zal weleens te maken kunnen hebben met eenheid...

En dat is natuurlijk niet verrassend. We worden tenslotte door Jezus zelf opgeroepen om te leven in eenheid met God, met elkaar, met onszelf en met de schepping.

Marcus 12

'Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?' ²⁹Jezus antwoordde: *'Het voornaamste is: "Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; ³⁰heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht."* ³¹*Het op een na belangrijkste is dit: "Heb uw naaste lief als uzelf."*

Ik wil deze overdenking graag afsluiten met een moment van stilte. En de woorden dat ik je mee wil geven in die stilte is: **'iets nieuws'**.

-Wat voel je bij deze woorden?

-Wat denk je dat God zegt tot jou door deze woorden?

--3 minuten--

AMEN