

We hebben de afgelopen weken gekeken naar de *zaligsprekingen*. In de Nieuwe Bijbel Vertaling wordt niet het woordje 'zalig' gebruikt, maar het woord 'gelukkig'. En dat is een fijn woord. *Want wie wil er niet gelukkig zijn?* We streven allemaal naar geluk. We doen dingen die we fijn vinden of waarvan we de overtuiging hebben dat ze goed zijn en dat geeft ons een gelukkig gevoel.

Natuurlijk zoeken we soms geluk op plaatsen waar dit niet te vinden is. Soms moeten we dat ook ontdekken. Soms is het helaas nodig dat we onze neus stoten. *Heb jij je neus weleens gestoten? Heb je weleens geluk gezocht op plaatsen waar het niet te vinden is?* Ik denk eerlijk gezegd dat we dat voortdurend doen. Dat hoort bij het leven. Dat hoort bij groei!

Reclame helpt ons om geluk te associëren met de gekste dingen. *'Je wordt bijvoorbeeld blij van het drinken van coca-cola.'* (Hoewel die mythe onlangs door Cristiano Ronaldo is ontkracht....)

In de zaligsprekingen onderwijst Jezus ons over het ware geluk. Over diepe vrede en voldoening. Het is onderwijs over het 'Koninkrijk van God', de manier van leven zoals God het bedoeld heeft.

### Matteus 5

<sup>1</sup>Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. <sup>2</sup>Hij nam het woord en onderrichtte hen:

<sup>3</sup>Gelukkig wie nederig van hart zijn,  
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

<sup>4</sup>Gelukkig de treurende,  
want zij zullen getroost worden.

<sup>5</sup>Gelukkig de zachtmoedigen,  
want zij zullen het land bezitten.

<sup>6</sup>Gelukkig wie honger en dorst naar gerechtigheid,  
want zij zullen verzadigd worden.

<sup>7</sup>Gelukkig de barmhartigen,  
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

<sup>8</sup>Gelukkig wie zuiver van hart zijn,  
want zij zullen God zien.

<sup>9</sup>Gelukkig de vreedstichters,  
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

We hebben de afgelopen weken stilgestaan bij al deze 'gelukkig-uitspraken'. En we hebben gezien dat alles begint bij nederigheid:

<sup>3</sup>Gelukkig wie nederig van hart zijn,  
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Nederigheid is de deur waardoor we deel worden van zijn koninkrijk.

Nederigheid heeft te maken met zelfinzicht: ik ben wie ik ben, ik ben OK, maar het leven is veel te moeilijk voor mij, ik ken mijn beperkingen. *'Ik heb u nodig Heer'*. Zonder U lukt het mij niet om in gezondheid te leven.

Om tot dat zelfinzicht te komen, kun je al een half leven bezig zijn...

Vandaag kijken we naar de laatste van de 'Gelukkig-uitspraken', ik denk de minst geliefde van alle uitspraken.

<sup>10</sup>*Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.*

<sup>11</sup>*Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.* <sup>12</sup>*Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgd werden ze vóór jullie de profeten.*

Dat is even slikken...

Deel zijn van Gods Koninkrijk kan dus tot vervolging lijden...

*Noord-Korea, Afghanistan, Somalië, Libië, Pakistan...*

Dit is de top 5 van landen waar christenen vervolgd worden, vaak zelfs vermoord... (Bron: Open Doors).

Het is verschrikkelijk wat mensen elkaar kunnen aandoen...

Maar in dat onrecht, belooft Jezus Gods aanwezigheid:

<sup>10</sup>*Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.*

Gelijktijdig met vervolging is daar het Koninkrijk van God.

Gelijktijdig met dat lijden is daar ook de verbinding en de voorziening en de troost van God, van Vader-Zoon en Geest.

In dit geweld openbaart God zich als een betrokken Vader.

Wij kennen *dit soort* vervolging natuurlijk niet. Maar ik denk dat velen van ons hebben meegemaakt dat in tijden van lijden, van verdriet, van onrecht er gelijktijdig ook Gods vrede kan zijn.

Wat belangrijk is in ons denken is de gelijktijdigheid: Het is niet 'of-of'.

Maar het is 'en-en' (*én er is lijden/vervolging – én er is Gods voorziening*)

Denk aan de Giraffe: met zijn poten op aarde en met zijn kop in de hemel.

Of-of denken leidt tot een onecht christendom waar waarin veel onvolmaaktheid/lijden/vervolging eenvoudig wordt ontkend. En ontkennen werkt nooit genezend...

In landen waar christenen vervolgd worden is vaak ook een grote groei van het christendom. Ik denk vanwege dit én-én principe. God is geen theorie, maar hij is letterlijk nodig om te overleven.

Vervolging lijkt ver weg, maar misschien is het dichterbij dan je denkt. Laten we lezen uit Lucas. We gaan kijken naar de eerste vervolgte christen...naar Jezus, de Christus...

Lucas 6

<sup>6</sup>*Op een andere sabbat ging hij naar de synagoge, waar hij onderricht gaf. Daar was ook iemand met een verschrompelde rechterhand.* <sup>7</sup>*De schriftgeleerden en de farizeeën letten op hem om te zien of hij op sabbat iemand zou genezen, want dan zouden ze hem op grond daarvan kunnen aanklagen.*

<sup>8</sup>*Maar hij wist wat ze van plan waren en zei tegen de man met de verschrompelde hand: 'Sta op en kom in het midden staan.' Dat deed de man.* <sup>9</sup>*Jezus zei tegen de farizeeën en schriftgeleerden: 'Ik vraag u of men op sabbat goed mag doen of kwaad, of men een leven mag redden of verloren laten gaan.'* <sup>10</sup>*Nadat hij hen een voor een had aangekeken, zei hij tegen de man: 'Strek uw hand uit.'* *Dat deed hij en er kwam weer leven in zijn hand.* <sup>11</sup>*De schriftgeleerden en de farizeeën raakten bijna buiten zinnen en begonnen onderling te overleggen wat ze met Jezus zouden doen.*

Jezus werd vervolgd omdat hij goed deed, omdat hij gerechtigheid vervulde op sabbat. Hij werd niet vervolgd door vreemden, hij werd vervolgd door zijn eigen volksgenoten. Hij werd vervolgd door zijn eigen broeders...  
Jezus kwam aan een *heilig huisje*, de sabbat in dit geval...

Deze vorm van vervolging kennen wij ook wel. Er is soms weinig tolerantie voor andere theologische opvattingen en interpretaties. Sommige christenen zijn erg overtuigd van hun eigen gelijk. Sommige christenen vinden het moeilijk om een mede-gelovige met andere opvattingen als broer of zus te zien. Zeker als ze aan heilige huisjes komen. En heilige huisjes zijn er genoeg.  
*Ik ga ze niet bespreken... Het doet er ook niet echt toe...*

Vervolging heeft altijd te maken met het niet kunnen zijn wie je bent.  
Vervolging heeft altijd te maken met inperking van vrijheid.  
Vervolging leidt altijd tot angst.  
Vervolging heeft altijd met oordeel te maken.

Het koninkrijk van God is geen plaats om de ander de maat te nemen. In Gods Koninkrijk kan de spanning van verschillende opvattingen bestaan!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<sup>3</sup>*Gelukkig wie nederig van hart zijn,  
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.*  
Nederigheid is de voordeur hebben we al gezegd.  
Iemand die nederig is altijd op zoek naar God in de ander.

Iemand die nederig is zal nooit de ander vervolgen...  
<sup>9</sup>*Gelukkig de vreedstichters...*

Iemand die nederig is, heeft een leergierige houding.  
*(Iemand die hoogmoedig is, wil de ander overtuigen...)*

Het gaat om iets heel anders in Gods Koninkrijk.
--------------------------------------------------

1 Kor 13:2

*...al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.*

Het gaat om de liefde!!
-------------------------

Niet voor niets roept Jezus, even verderop in de Bergrede op tot bescheidenheid:  
Matteus 7

<sup>1</sup>*Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.* <sup>2</sup>*Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.* <sup>3</sup>*Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?*

Laten we nooit vervolgers van anderen worden.  
Laten we elkaar en de ander liefhebben.

AMEN