

201011 Jefta - Het evangelie in stoelen.

Intro

40 jaar Rafaël

Ik wil met jullie stilstaan in de groei en ontwikkeling van het evangelie in 40 jaar Rafaël

Evangelie.

Waar denken we dan aan?

Dia 01

Johannes 3:16:

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

vers 17:

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.

Welnu, ik wil vandaag met jullie stilstaan bij dit goede nieuws, en ik wil jullie het goede nieuws uitbeelden.

Aan de hand van twee stoelen, of te wel "het evangelie in stoelen".

Dia 02

Dat is niet mijn uitvinding. Ik heb het van Brad Jersak, die het weer heeft ontvangen van een oude orthodoxe priester die op een eenvoudige wijze het reddingsplan wilde uitleggen.

Ik ga dat doen in twee bedrijven. Twee rondes.

De eerste ronde is de vertelling of visuele presentatie van het goede nieuws zoals mij dat geleerd is. Zoals ik er naar keek toen we Rafaël Hoogblokland begonnen

De tweede ronde pas ik een en ander een beetje aan en is een visuele presentatie hoe ik het goede nieuws nú aan anderen probeer over te dragen.

Klaar voor?

Het evangelie in stoelen.

1e Ronde

Zoals ik het geleerd heb.

Ronde 2

Zoals ik het nu begrepen heb.

Slot