

Met Jezus in vriendschap optrekken.

We hebben liederen gehoord over Gods liefde en toewijding. Gods liefde is goed nieuws. God's liefde is meer dan alleen theorie: Gods liefde beïnvloed op onze dagelijks leven. Mijn boodschap bestaat uit drie delen

Deel 1: het begint allemaal met God, die zich toewijdt. God zegt tegen een ieder van ons: "je bent geliefd en waardevol". Liefde en waarde hebben veel met elkaar te maken. Als je iets lief hebt, dan waardeer je het. God is liefde. Hij overwint alle barrières, hij volhardt totdat hij krijgt wat hij wil. Hij houdt van zijn kinderen en wil Zijn leven met hen delen. Daarbij is het grootste obstakel de zondeval. Hierdoor is ons vermogen om God te vertrouwen beschadigd — met als resultaat dat we vol zitten met angst en oordeel. God nam onze angst en ons oordeel niet over: nee, Zijn liefde zette God in beweging om angst en oordeel te overwinnen.

We zijn God's kinderen. Daarom kunnen we net als onze Vader er voor kiezen om te waarderen ipv oordelen. God kiest ervoor om lief te hebben, om te waarderen en om toegewijd te zijn aan zijn schepping.

John 3:17: God heeft zijn zoon naar de wereld gestuurd om mensen te redden niet te oordelen.

Deel 2: als we leren te vertrouwen op Gods liefde, waardering en toewijding, veranderen we op allerlei manieren. Door tijd met Hem door te brengen leren we Hem vertrouwen. Kijk maar naar twee discipelen van Jezus, Petrus en Nathanael. In de eerste deel van Markus 3:14 staat er

"Hij riep twaalf mensen bij zich, en ze kwamen naar hem toe. Jezus noemde hen 'apostelen'. Hij gaf hun de opdracht om met hem mee te gaan..."

Jezus riep zijn discipelen om bij hem te zijn, om leven te delen.

>> Toen Jezus Petrus riep, zei hij: wees niet bang. Vanaf nu zal je mensen vangen. Daarvoor moest Petrus wel iets overwinnen: namelijk zijn angst. Dat kan allerlei dingen zijn— vul maar in voor jezelf. Bv angst om afgewezen te worden, of om te falen. Jezus laat zien dat Petrus veilig bij hem is. Daardoor gaat Petrus Jezus vertrouwen en wordt hij genezen van zijn angst.

>> Jezus riep Nathanael op een andere manier dan Petrus— namelijk via Philip die gelooft dat Jezus de Messias is. Philip nodigt hem uit om kennis te maken met Jezus. Maar Nathaniel is niet onder de indruk van iemand uit Nazareth. Hij zegt:

John 1 46-50: 'Hoe kan er nu uit Nazaret iets goeds komen?' Filippus zei tegen hem: 'Kom maar mee, dan zul je het zien.' 47Jezus zag Natanaël aankomen, en hij zei: 'Dat is nou een echte Israëliet, iemand die altijd eerlijk is.' 48Natanaël vroeg: 'Hoe weet u wie ik ben?' Jezus zei: 'Voordat Filippus tegen je sprak, zag ik jou al zitten onder deze vijgenboom.' 49Toen zei Natanaël: 'Meester, u bent echt de Zoon van God! U bent de koning van Israël!' 50Jezus zei tegen hem: 'Geloof je in mij omdat ik wist dat je onder een vijgenboom zat? Je zult nog veel grotere wonderen zien!

Nathanael beziet Jezus met de sceptische en trotse houding van een wetenschapper. Jezus veroordeelt Nathanael niet voor zijn vooroordelen, maar waardeert zijn liefde voor waarheid.

Nathanael had bewijs nodig om Jezus te vertrouwen. En het is duidelijk van Nathanael's reactie dat Jezus heeft hem bewijs gegeven dat hij anders nooit kon weten. Mooi is dat. God weet wat we waarderen, en Hij benut onze waarden om ons te helpen Hem meer te gaan vertrouwen. Ook Nathanael gaat Jezus meer vertrouwen en daardoor raakt hij ook zijn vooroordelen kwijt.

Deel 3. Voor de derde en laatste deel gaan we nog even terug naar de tekst van Marcus' 3, laatste deel:

“Hij riep twaalf mensen bij zich, en ze kwamen naar hem toe. Jezus noemde hen ‘apostelen’. Hij gaf hun de opdracht om met hem mee te gaan, en overal het goede nieuws te vertellen. “

De derde stap is het goed nieuws vertellen. Voordat je Goed nieuws vertelt moet je het eerst ervaren, toch? Wat ervaren de leerlingen? ze ontdekken dat Jezus de totale plaatje ziet — onze verleden heden en toekomst. Jezus accepteert petrus en nodigt hem uit om verder met Hem te ontwikkelen, om deel te nemen aan Gods grotere plannen. Jezus laat Nathanael zien dat hij z'n drijfveren goed kent. Kijk naar de verwondering in de woorden van Nathanael. “De grote koning ziet me— mij! en Hij die mij kent is wonderbaarlijk ook VOOR MIJ.” Nathanael roept het uit, en Jezus geniet : “je zal veel grotere ontdekkingen maken”. Hij wijst Nathanael erop: “your best discoveries are yet to come!”

En voor ons? Voor velen van ons voelt het “nu”, laat staan de toekomst onzeker. Heb je angst? Ben je vol sceptisch gedachten?

Wat kunnen we ermee? We kunnen ons kracht gebruiken om dicht bij God te blijven — ook in ons angst, verdriet, teleurstelling, twijfel of boosheid. Ook als we druk zijn zoals petrus, om te overleven. Ook als we voelen ons zelfvoorzienend zoals Nathanael.

De liefde van God ontdekken doet levend water in je ziel overlopen. We krijgen de hoop dat we keihard nodig hebben . We gaan voorwaarts met hem— Genietend van onze vriendschap met Jezus,. en We leren vertrouwen in Gods werk in alle unieke mensenharten. Hij geeft ons kracht om bruggen te bouwen naar Elkaar— allerlei mensen met andere waarden dan wij zelf hebben. Dat is hoop! Dit kunnen we samen voor gaan! het zal niet makkelijk zijn. We kunnen de uitdaging alleen aan als we hand in hand met Jezus dat doen.

Gaandeweg zal Jezus ons genezen van onze angst en onze vooroordelen. Dat proces mag er zijn, maar laten we onze focus vooral richten op Hem, en met hem in vriendschap optrekken in hoop.