

Een nieuw gebod
Serie: Wat leerde Jezus ons eigenlijk?

Vorige keer dat ik heb gesproken hebben we stilgestaan bij het feit dat Jezus gekomen is om herstel te brengen.

Hadden we herstel nodig dan? Ja, dat kun je wel zeggen.

Er was (en er is) veel onrecht in deze wereld. Wij mensen zijn zo in de war (zo beschadigd, zo gebroken, zo ziek) dat we elkaar pijn en onrecht aandoen.

Er worden op deze wereld onschuldige mensen onderdrukt, omdat ze een andere mening hebben. Er worden mensen gediscrimineerd omdat ze zwart zijn of omdat ze vrouw zijn. Er is corruptie, zelfverrijking ten koste van anderen, machtsmisbruik, mensenhandel, kinderarbeid, enz.

We weten wat onrecht is. En het is ook heel dichtbij, in onze levens.

Elke keer als jij niet met respect bejegend wordt, is dat een daad van onrecht.

Maar dat betekent ook: elke keer *als jij een ander* niet met respect behandeld, is dat een daad van onrecht. De realiteit is dat wij niet in staat zijn om altijd rechtvaardig te handelen. En God weet dat onze daden van onrechtvaardigheid voortkomen uit een universeel probleem.

We zijn als mensheid ontheemd.

We weten of geloven niet dat er iemand is die onvoorwaardelijk van ons houdt en toegewijd is dat wij ons geluk vinden.

Toen mijn vader overleed, ruim een jaar geleden, had ik even dat ontheemde gevoel: 'nu is er niemand meer die altijd, onvoorwaardelijk van mij zal houden'. Maar al snel herinnerde mijn Hemelse Vader me eraan dat hij die volmaakte vader voor mij is...

Matteus 9

³⁵*Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal.* ³⁶

Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.

Ik hou van deze passage, omdat deze zo mooi het hart van God laat zien. Hij is begaan met ons, hij voelde medelijden. God ziet dat we uitgeput en hulpeloos zijn, als schapen zonder herder.

Jezus ziet niet zo zeer zondaars....hij ziet ontheemde mensen!

En Hij is toegewijd om deze mensen een thuis aan te bieden.

In het evangelie van Johannes lezen we dat Jezus over zichzelf zegt:

Johannes 10

*...maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.*¹¹*Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.* ¹²*Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen;* ¹³*de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen.* ¹⁴*Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,* ¹⁵*zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.*

Jezus wil leven geven in al zijn volheid. Jezus wil dat wij hem kennen op dezelfde manier als hij de vader kent.

Het leven in al zijn volheid is beschikbaar bij God. Bij God is vreugde, vrede, troost, gerechtigheid, rust, creativiteit. En Jezus is gekomen om ons weer thuis te brengen, om ons terug te brengen in Gods tegenwoordigheid.

Je ziet dat terug bijvoorbeeld in de geschiedenis van de verloren zoon. Een verhaal dat Jezus vertelt, zodat wij God en Zijn gevoelens voor ons beter begrijpen. God zelf neemt dus het initiatief en komt in de persoon van Jezus om ons uit te nodigen in Zijn tegenwoordigheid.

Hij nodigt ons uit om 'thuis' te komen.

Tegelijkertijd is er vrijheid. Jij en ik hebben de vrijheid om Gods aanbod van leven af te wijzen.

We zijn geschapen met een vrije wil. En God respecteert onze keuzes. Liefde biedt de ander altijd de vrijheid, altijd ruimte. Liefde eist nooit van de ander.

1 Korintiërs 13

⁴Liefde is: *geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander.*

⁵Liefde is: *een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen.*

⁶Liefde is: *blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad.*

⁷Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden. Je kunt je afvragen waarom iemand Gods aanbod van herstel en aanbod van leven zou kunnen afwijzen?

Ik noem een paar opties:

- 1) Je kunt niet geloven dat het echt waar is.
Je brein kan het eenvoudigweg niet bevatten.
Een intellectuele worsteling. *Hoe kan God nu bestaan? Hoe kan dat? Door wie is God dan gemaakt?*
- 2) Je denkt dat er een bijsluiter bij zit....een geheime agenda. Je vertrouwt het niet.
Straks besluit ik samen met God te leven en moet ik allerlei dingen doen die ik niet wil.
Een emotionele worsteling.
- 3) Je verkeert in een fase van je leven, waarin je denkt: *'ik heb God niet nodig, ik heb geen herstel nodig, ik vind het wel prima zo'.*

Mensen die niet in God geloven worden vaak door één van deze overwegingen gehinderd. En ook gelovigen kunnen door dezelfde overwegingen worden gehinderd in hun verdere groei. Gods verlangen is dat wij tot volledig herstel zullen komen. Dat we de persoon kunnen zijn die we werkelijk zijn.

Als gelovige, als kind van God, worden we voortdurend uitgedaagd om samen met hem stappen te zetten. God zal ons voortdurend uitdagen, om samen met Hem, stappen te zetten die we nog nooit gezet hebben.

Ik ken jouw worstelingen niet, maar God wil je herstellen, hij wil dat jij 'heel' en gezond wordt.

Ik weet nog dat ik voor het eerst gevraagd werd om te preken in Jefta. Dat is al heel wat jaartjes geleden. Ik vond het dat enorm spannend. Ik was helemaal geen spreker. Een hele rustige, wat teruggetrokken persoon, graag op de achtergrond aanwezig, maar niet in de spotlights. Ik heb toen 'ja' gezegd tegen deze uitnodiging. Ik had ook 'nee' kunnen zeggen. Maar ik heb ja gezegd.

En in deze stap zat voor mij herstel. Blijkbaar vond God mij een geschikt kanaal om doorheen te werken. Hij ziet het zitten met mij!

Ja zeggen tegen iets wat uitdagend voor je is.

Ja zeggen tegen iets dat je uit je comfort-zone haalt.

Het dwingt je op een bepaalde manier om op God te leunen, om op Hem te vertrouwen. En dat doe ik nog steeds. Elke zondag dat ik spreek, probeer ik opnieuw 'ja' te zeggen tegen Gods uitnodiging.

En elke keer opnieuw vraag ik de Heer, *waar mag ik over spreken?* Elke keer opnieuw wordt ik gedwongen om Gods stem te proberen te verstaan. En elke zondag opnieuw weet ik dat het de Heilige Geest is die mensen aanraakt, overtuigt en herstelt. Ons leven is *een samenwerking* met God.

En in dat partnerschap, in die samenwerking zijn we een zegen voor anderen en groeien we in ons vertrouwen op God. God ziet het niet alleen zitten met mij!

Hij ziet het ook zitten met jou! Hij wil niet alleen dat ik gezond word en de persoon word die ik werkelijk ben. Dat wil hij voor jou ook!!

En als je goed luistert, hoor je zijn zachte stem en zijn er de uitdagingen waar jij ja tegen mag zeggen. God zal je altijd uitdagen om, met jouw gaven en talenten, met jouw persoonlijkheid, dienstbaar te zijn aan de ander.

Stuur eens een kaartje naar die persoon. Of

Nodig die persoon eens uit voor de maaltijd. Of

Biedt je excuses eens aan voor die keer dat je uit je slof schoot. Of

Wil je deze week eens bidden voor die persoon? Of

Kijk eens in de gemeente of je dienstbaar kunt zijn? Of

Mag Ik je helpen om die persoon te vergeven? Of....

Elke dag kan de Heilige Geest deze kleine impulsen aan je geven. Er gaan dingen veranderen in je leven als je 'ja' zegt. Want als jij ja zegt, dan ga je samen met God onderweg! Niet alleen, maar samen!

Mag God jou uitdagen?

Het is interessant om bij jezelf na te gaan wat je voelt bij deze vraag?

- Misschien vraag je je af of God überhaupt mensen uitdaagt? Misschien heb je de *'intellectuele worsteling'*?
- Misschien twijfel je aan de consequenties. Straks zit er een addertje onder het gras? Misschien twijfel je aan de goedheid van God. Misschien heb je *'emotionele worsteling'*?
- Misschien denk je. Ik heb helemaal geen uitdaging nodig. Ik vind mijn leven wel prima zo...
Het zal mijn tijd wel duren.

Mag God jou uitdagen?

En wat is vervolgens jouw antwoord? Er is altijd vrijheid om ja of nee te zeggen. God zal altijd doorgaan met jou uitnodigen om samen met hem stappen te zetten. Hij wil dat jij herstel vindt. En ons herstel is altijd te vinden bij Hem. Vlak voor zijn sterven, tijdens het laatste avondmaal zei Jezus tegen zijn leerlingen het volgende:

Johannes 13

³³*Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: "Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen."* ³⁴*Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.* ³⁵*Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'*

Ik vind dit heel interessant.

'aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn'

Liefde is het middel om te overtuigen.

De opdracht die Jezus ons geeft. Het nieuwe gebod, is gericht op het overwinnen van 'onze emotionele hindernis'. (zit er geen addertje onder het gras?, is God te vertrouwen?, houdt hij echt onvoorwaardelijk van mij?). Wat uiteindelijk overtuigt is liefde... Liefde is het ultieme bewijs van Gods aanwezigheid.

Samenvattend:

- Wij zijn uitgenodigd om 'thuis te komen' bij God.
- Hij wil dat wij gelukkig zijn – Hij wil dat wij tot herstel komen.
- Ja, ook jij hebt herstel nodig...
- Ons herstel is te vinden in het leven *samen met God*
- God leert ons te leunen op Hem, door ons uit te dagen dienstbaar te zijn, dingen te doen die buiten onze comfort-zone vallen.
- wij kunnen ja of nee zeggen tegen de uitdagingen die God ons aanbiedt. (onze keuzes doen ertoe!!)
- Zijn liefde voor ons zorgt ervoor dat wij steeds opnieuw door Hem uitgedaagd worden.
- Zijn uitdagingen hebben altijd te maken met het liefhebben van de ander – het nieuwe gebod.

1 Korintiërs 13

¹*Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. ²Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. ³Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.*

AMEN