

# Van religie tot relatie.

## 1. Inleiding.

Serie: Wat leerde Jezus ons eigenlijk?

De laatste tijd realiseer ik meer en meer dat de boodschap van Jezus in zijn tijd zo radicaal anders is dan het gangbare gedachtengoed bij het Joodse volk.

Je groeit op in een bepaald gedachtengoed, geloofsovertuiging, systeem en traditie en daar is dan Jezus uit Nazareth die goed nieuws brengt en die tegen de gangbare stroom in gaat.

- **Van religie tot relatie. Van wet naar leven.**

Hans en Johan hebben al wat aspecten belicht in hun preken.

### *Pas op voor de zuurdesem!*

*De farizeeën waren voortdurend Jezus' gedrag van liefde aan de wet te toetsen. Als Jezus iemand genas op sabbat waren zij er als de kippen bij om dat te kritiseren. De wet (hun waarheid) was voor hen belangrijker dan het welzijn van de mensen. Zij vonden meer houvast in de wet dan in hun vertrouwen op God.*

*Het zuurdesem van Herodus vertegenwoordigt de politieke macht. Zodra geloof door macht kan worden afgedwongen, dan verliest het haar kracht.<sup>1</sup>*

### *van Prestatie naar Aanbidding*

*Religie zegt dat de mens zelf ook inspanning moet leveren, het goede nieuws (evangelie) zegt dat Jezus voor jou heeft gedaan wat jij zelf niet kon doen.<sup>2</sup>*

Ik kom hier straks op terug.

## 2. De bruiloft te Kana.

Laten we naar Kana gaan, naar een huwelijksfeest, naar de plaats waar Jezus Zijn eerste wonder doet.

*“Op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galilea. Jezus' moeder was op het feest. Ook Jezus en de leerlingen waren uitgenodigd. Toen de wijn op was, zei Jezus' moeder tegen Hem: “Ze hebben geen wijn!” Jezus zei tegen haar: “Dat weet ik toch. Dat hoeft u Mij niet te zeggen. Maar het is nog niet de juiste tijd voor Mij om daar iets aan te doen.”*

*Zijn moeder zei tegen de bedienden: “Als Hij iets tegen jullie zegt, doe dat dan, wat het ook is.” Bij de deur stonden zes waterbakken. Dat water werd door de Joden gebruikt om daar volgens hun gewoonten de handen en voeten in te wassen. In zo'n bak kon ongeveer 2 of 3 metreden (80 of 100 liter) water. Jezus zei tegen de bedienden: “Vul de bakken met water.” Ze vulden ze tot aan de rand. Toen zei Hij: “Schep er nu wat uit. Laat de leider van het feest daarvan proeven.” Toen de leider van het feest het water proefde, was het wijn geworden. Hij wist niet waar deze wijn vandaan kwam. Maar de bedienden die het uit de bak geschept hadden, wisten het wel. De leider van het feest liet de bruidegom bij zich komen.*

*Hij zei tegen hem: “Iedereen zet altijd eerst de beste wijn op tafel. En pas als de mensen veel gedronken hebben, de minder goede wijn. Maar jij hebt de beste wijn voor het laatst bewaard!”*

*Dit was het eerste wonder dat Jezus deed. Het gebeurde in Kana in Galilea. Dat wonder liet zien hoe machtig Hij is. En zijn leerlingen geloofden in Hem.”* *Johannes 2: 1 – 11 BasisBijbel.*

Een geweldig verhaal. Een bijzonder verhaal waar Jezus water verandert in wijn. Een verhaal waar je veel over kan zeggen. Ik wil mij focussen op één aspect.

Zes vaten wijn, wijn van de beste kwaliteit (480 à 600 liter).

Normaal gezien begin je met de beste wijn en naar gelang het feest vordert schenk je de minder goede wijn.

<sup>1</sup> Preek Hans 5 juli 2020: Wat leerde Jezus ons eigenlijk? - Pas op voor de zuurdesem.

<sup>2</sup> Preek Johan 19 juli 2020: Wat leerde Jezus ons eigenlijk? - van Prestatie naar Aanbidding.

Dit verhaal las ik pas opnieuw in een boek dat ik aan het lezen ben. De schrijver Bruxy Cavey belichtte een punt in dit verhaal waar ik nog nooit bij stil had gestaan.

- **Gewijde vaten.**

De vaten die Jezus gebruikt, zijn vaten die gebruikt worden voor het Joodse reinigingsritueel, vooral onder de religieuze groep de Farizeeën. De Joden zouden hun handen wassen in gewijd water als symbool voor hun verlangen om rein te blijven van de zonde van de wereld.

Jezus verandert water in wijn als een symbool van Gods zegen en vreugde.

Jezus gebruikt gewijde vaten om het bestaande religieus systeem van handen wassen om te buigen naar een symbool van vreugde.

- Jezus brengt ons van gewijd water naar wijn op een huwelijksfeest.
- Van wetticisme naar leven.
- Van religie tot relatie.

Jezus vervult de wet van “het reinigen van handen in water” naar een bron van zegen en vreugde – wijn op een huwelijksfeest.

### 3. Leven door genade.

Het goede nieuws van Jezus is dat Hij ons nieuw leven geeft als een cadeau.

Het Bijbelse woord hiervoor is “genade”.

*“Want omdat God zo liefdevol en goed is, heeft Hij jullie gered door jullie geloof. Jullie hebben niet jezelf gered, maar GóD heeft jullie gered. Het is zijn geschenk. Jullie zijn dus niet gered doordat jullie zelf zo goed je best deden om goede mensen te zijn. Want Hij wilde niet dat jullie over je redding zouden kunnen opscheppen. Want God heeft ons gemaakt. En Hij heeft ook Zelf in Jezus Christus nieuwe mensen van ons gemaakt. Nu kunnen we voor Hem de goede dingen doen die Hij van tevoren al voor ons had bedacht.”*

*Efeziërs 2: 8 – 10 BasisBijbel.*

Let hier op: Het geestelijke leven – de nieuwe mens - komt eerst.

Ten tweede: de goede werken.

Goede daden zijn een gevolg van het nieuwe leven dat in ons ontluikt. Wij zijn een nieuwe schepping.

De verandering is van binnenuit.

- Een uiterlijk ritueel, handen wassen in water.
- Een innerlijke verandering, een bron van zegen en vreugde – wijn op een huwelijksfeest.

God geeft ons redding, leven, liefde en alles wat we nodig hebben en geeft ons een bestemming. Deze volgorde is belangrijk.

Het hangt niet af van mijn gebed, Bijbellezen, vasten, bezoeken van samenkomsten.

*De ‘werker in je denken (religie)’ kun je herkennen door antwoord te geven op de vraag: Hoe vaak denk jij of zeg je tegen jezelf: “Ik moet beter mijn best doen” “Ik moet meer gaan bidden, meer gaan Bijbellezen, om in het reine te komen met God.”<sup>3</sup>*

### 4. Wat betekent dit in de praktijk?

Jezus kwam om de wet, de voorschriften te vervullen.

Er was een heel systeem van acties, offers en rituelen waaraan voldaan moest worden zodat de hogepriester éénmaal per jaar het “Heilige der Heilige” mocht binnengaan.

Jezus heeft door Zijn dood en opstanding dit allemaal vervuld. Het voorhangsel werd van boven naar beneden gescheurd.

*“Nu kunnen wij, die in Jezus Christus geloven, zonder angst en vol vertrouwen in Gods directe nabijheid komen.”*  
*Efeziërs 3: 12 HB.*

<sup>3</sup> Preek Johan 19 juli 2020: Wat leerde Jezus ons eigenlijk? - van Prestatie naar Aanbidding.

Als Jeftha hebben we ook rituelen, tradities, gewoontes en structuren. Moeten we die afschaffen en ons helemaal van ontdoen?

Naar de kerk gaan kan een geestelijke ervaring zijn of het kan een religieuze traditie zijn.

Jezus onderwijst ons wat het geheim is:

- een veranderd hart.
- Het gaat om motivatie.
- Wat drijft mij?

Niet een verandering van tradities maar een verandering van het hart.

*“... “Wees goed voor andere mensen. Maar doe dat niet om iedereen te laten zien hoe geweldig je bent.*

*...*

*Als je een bedelaar iets geeft, laat dat dan niet aan iedereen weten. De schijnheilige mensen in de synagogen en op straat doen dat wél. Want zij willen graag door de mensen geprezen worden. ...*

*“En bid niet op dezelfde manier als de schijnheilige mensen. Zij staan graag in de synagoge en op de hoeken van de pleinen te bidden. Want ze willen dat de mensen het zien. ...*

*Maar als je bidt, ga dan je kamer in en doe de deur dicht. Bid dan tot je Vader terwijl niemand het ziet. ...*

*En als jullie een dag niets eten (vasten) om je op God te richten, laat dat dan niet aan de mensen merken.”*

*Mattheüs 6: 1 – 18 BasisBijbel.*

In het lied de “De muziek vervaagt langzaam wordt het stil.” van Matt Redman is de tekst van het refrein als volgt

*“Ik wil terug naar het hart van aanbidding  
en dan gaat het om U om U alleen Jezus”.*

Laten we teruggaan naar de essentie, het hart van aanbidding - Jezus.

- Misschien vraag je jezelf nu wel af wat het nut is om samen te komen, we mogen immers een hoop dingen niet.

In deze Corona crisis, bij het opstarten van diensten, heb ik me de vraag gesteld: waarom komen we samen? We mogen allerlei dingen nog niet, zoals zingen, het avondmaal vieren, elkaar omarmen en begroeten. We moeten afstand bewaren.

- Het lijkt wel of we gestript worden van enkele tradities, zingen, avondmaal.

- **Maar wat blijft er dan over?**

Waar gaat het om?

God uitte zich een aantal keren dat het volk Israël hun tradities onderhouden zonder dat hun hart er bij betrokken is.

*“Ik heb een afkeer van jullie feesten, ik wijs ze af, jullie samenkomsten verdraag ik niet. Ik schep geen behagen in de brand- en graanoffers die jullie mij brengen; de vetgemeste beesten van jullie vredeoffers keur ik geen blik waardig.*

*Bespaar mij het geluid van jullie liederen; de klank van jullie harpen wil ik niet horen. Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.”* Amos 5: 21 – 24 NBV.

Deze verzen gelden ook voor de kerk van vandaag! We ondergaan soms de bewegingen maar vergeten soms ons hart er bij te betrekken ten midden van dit alles.

Vorige week zongen we dit lied:

*Draw me close to you  
Never let me go  
I lay it all down again  
To hear you say that I'm your friend*

*Trek me dicht tegen u aan  
Laat me nooit gaan  
Ik leg het allemaal weer neer  
Om U te horen zeggen dat ik uw vriend ben*

*You are my desire  
No one else will do  
'Cause nothing else can take your place  
To feel the warmth of your embrace*

*U bent mijn verlangen  
Niemand anders dan U  
Omdat niets anders uw plaats kan innemen  
Om de warmte van uw omhelzing te voelen*

*Help me find the way  
Bring me back to you  
You're all I want  
You're all I've ever needed  
You're all I want  
Help me know you are near.*

*Help me de weg te vinden  
Breng me terug bij U  
U bent alles wat ik wil  
U bent alles wat ik ooit nodig had  
U bent alles wat ik wil  
Help me te weten dat U dichtbij bent.*

## 5. Besluit.

Jezus brengt een boodschap van onvoorwaardelijke liefde en aanvaarding.

Het is een geschenk! Daar hoeft je niets voor doen.

Jezus schenkt ons nieuw leven en verandert ons van binnenuit.

- Van religie tot relatie.
- God wil rechtstreeks met ons communiceren, niet via profeten en priesters.
- God wil ons hart veranderen.

In het lied de “De muziek vervaagt langzaam wordt het stil.” van Matt Redman is de tekst van het refrein als volgt

*“Ik wil terug naar het hart van aanbidding  
en dan gaat het om U om U alleen Jezus”.*

Laten we teruggaan naar de essentie, het hart van aanbidding - Jezus.

- Mag ik je uitdagen om terug te gaan naar de essentie?
- Hoe zit het met mijn hart?
- Hoe zit het met mijn motivatie? Wat drijft mij?