

1. Inleiding.

Eerst en vooral wil ik jullie een gezegend 2020 toewensen.

- Een jaar waar je mag groeien in het kennen van God.
- Een jaar waar je genezing en herstel zult vinden – in je zijn - door de liefdevolle omarming van de Vader.
- Een jaar waar je genezing en herstel in relaties zult hebben.
- Een jaar waar je een zegen kunt zijn voor de mensen in jou omgeving.

Met Oud en Nieuw is traditioneel het moment dat mensen goede voornemens maken voor het nieuwe jaar. Misschien heb jij die ook gemaakt. Misschien ben je zoals ik, ik begin er niet meer aan. Ik kan het toch niet volhouden.

En de meeste van deze is ... liefde.

Vb. Toen ik een DTS deed bij Jeugd met Opdracht (1980 - 1981) gaf er een oudere Nieuw Zeelander les aan ons. Wat op mij een diepe indruk heeft gemaakt is dat hij bijna elke keer emotioneel werd als hij over Jezus sprak. Je proefde de liefde die hij had voor Jezus. Mijn gebed was toen: Heer raak mijn hart aan, maak mijn hart zacht dat ik dezelfde passie mag hebben als hij.

Het raakt me, als Hans emotioneel wordt als hij spreekt over de liefde, genade van God.

2. Het gebed van Paulus.

- **Video clip “Drops in the Ocean – Hawk Nelson”.**

Dit lied beschrijft de grote liefde die God voor ons heeft.

- Hij is vóór ons, niet tegen ons.
- Als je wilt weten hoe ver Mijn liefde kan gaan, hoe diep, hoe wijd.
- Als je wilt zien hoeveel je voor Mij betekent, kijk naar mijn handen, kijk naar mijn zij.

Paulus is onder de indruk van de liefde van de drie-eenheid – het mysterie – het geheimenis. De ondoordringelijke rijkdom van Christus.

Hij bidt voor de mensen die in Efeze samenkomen:

“Daarom kniel ik neer voor de Vader van Jezus Christus. Hij is als Vader het voorbeeld voor iedereen in de hemel en op de aarde. Dan bid ik dat Hij vanuit de rijkdom van zijn hemelse macht en majesteit jullie geest met zijn kracht zal vullen, door de Heilige Geest.

Want dan zal Christus in jullie hart wonen door jullie geloof. Dan zullen jullie stevig geworteld zijn in zijn liefde, net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat. En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. En dan zullen jullie gaan zien dat die liefde te groot is om te begrijpen. En dan zullen jullie vol worden van God Zelf. God is in staat om eindeloos veel meer te doen dan wij kunnen bidden of bedenken. Dat doet Hij door de kracht die in ons werkt. Daarom is alle eer voor Hem in de gemeente, dankzij Jezus Christus, voor altijd en eeuwig! Amen! Zo is het! *Efeziërs 3: 14 -21 BasisBijbel.*

Paulus bidt dat:

- We vervuld zullen zijn door de Heilige Geest en met zijn kracht.
- Het mysterie – Christus die in ons woont.
- Dan zullen wij stevig geworteld zijn in Zijn liefde. Zoals een boom.

- **Zijn deze 3 dingen ook ons verlangen voor 2020?**

Als jullie een beetje zijn zoals ik, dan heb ik nood om steeds opnieuw te horen dat ik geliefd, aanvaard en vergeven ben.

- Dat we veilig zijn bij Hem als de moeilijkheden van het leven op ons afkomen.
- Hij is mijn schild, mijn schuilplaats.

- Hij is vóór ons, niet tegen ons.
- Hij is onze rots.
- **Samen begrijpen de reikwijdte van Zijn liefde.**

“En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is.

En dan zullen jullie gaan zien dat die liefde te groot is om te begrijpen. En dan zullen jullie vol worden van God Zelf.”
Efeziërs 3: 18 – 19 BasisBijbel

Vroeger dacht ik, mijn persoonlijke relatie met God is voldoende.

Het Koninkrijk van God is niet voor eenlingen.

- Het Koninkrijk van God is “ons” – relatie/liefde. God liefhebben en van mensen houden.
- Samen kunnen we de veelkleurigheid van de liefde weerspiegelen.
- We hebben elkaar nodig!

3. Jezus de incarnatie van de Vader.

Met Kerst hebben we gevierd dat Jezus in onze duisternis komt, in onze stal, in onze gebrokenheid. Mens/vlees is geworden.

Jezus heeft bij elke ontmoeting, interactie met mensen hun benaderd met liefde en respect. Nooit met veroordeling maar met bewogenheid.

In het Kersttoneel waren 3 verhalen verweven met elkaar.

- De goede Herder die de 99 achterlaat om het ene schaap te vinden.
- De wachtende vader, de zoon die de weg kwijt raakt en besluit terug te komen.
- De herders die het nieuws horen dat de Messias is geboren.

Prachtige verhalen die iets vertellen over de liefde van de Vader voor ons!

- **Ken jij de Vader**, die jou zo belangrijk vindt en op zoek gaat naar jou? En hij blijft zoeken tot dat Hij je vonden heeft. Hij roept jou bij jouw naam!
Dat Hij jou vol vreugde op zijn schouders neemt!
- **Ken jij de Vader**, die op je wacht, die als Hij jou ziet, naar je toe komt rennen en je in zijn armen neemt en kust?
De Vader is trots op jou! Jij bent Zijn zoon/dochter. De Vader heeft jou lief.
- De Vader staat op de uitkijk om jou te omarmen, te kussen.

4. De gekruisigde Jezus.

“Een groep krijgsgevangenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog moet werken aan de Burma-spoorweg. Aan het eind van iedere dag werd het gereedschap weer ingezameld. op een keer schreeuwde een Japanse bewaker dat er een schop ontbrak en hij wilde weten wie de schop achter had gehouden. Hij begon te razen en te tieren en werd steeds kwader. Hij eiste dat de schuldige zich bekend zou maken. Niemand bewoog zich. “Allen sterven! Allen sterven!” schreeuwde hij en richtte zijn geweer op de gevangenen. Op dat moment stapte één man naar voren en de bewaker sloeg hem dood met zijn geweer. Toen ze terugkwamen in het kamp, werd het gereedschap opnieuw geteld en bleek dat er geen schop ontbrak. Deze man had zijn leven geofferd om de anderen te redden.”¹

“Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.”

Johannes 15: 13 NBV.

Dit zijn de woorden van Jezus, de laatste avond met Zijn leerlingen. Legendarische uitspraken:

- Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken.
- Ik bid voor jullie dat jullie één zullen zijn zoals wij één zijn.
- Als je Mij hebt gezien, heb je de Vader gezien.

¹ Waar gebeurd verhaal, boek: “Miracle on the River Kwai”, Ernest Gordond.

Jezus brengt een boodschap dat revolutionair was voor de Joden.

Hij liet de Vader zien zoals Hij werkelijk was – liefde.

- Niet een God die ons straft als we niet leven volgens de joodse wetten. Maar juist vergeving en herstel wil brengen.

God is als Jezus – als Lam, de vleesgeworden goddelijke nederigheid.

Hans sprak hierover op de 4^{de} adventzondag.

“Hij (Jezus) was God. Maar Hij vond dat niet zó belangrijk, dat Hij het niet los kon laten. Nee, Hij heeft zelfs al zijn goddelijkheid opgegeven. Hij kwam naar de aarde om een dienaar te worden. Hij werd helemaal mens. En als mens heeft Hij Zichzelf vernederd door God gehoorzaam te zijn tot de dood. Ja, zelfs tot de dood aan een kruis.”
Filippenzen 2: 6 – 8 BasisBijbel.

Er is geen grotere liefde van de Vader dat zichtbaar wordt aan het kruis.

- Liefde is niet zomaar één van Gods eigenschappen. Liefde beschrijft wie God in zijn kern is.
- God is liefde!

5. De liefde is.

1 Corinthiërs 13 is het bekendste hoofdstuk dat over de liefde gaat. Paulus geeft hier een prachtige omschrijving/definitie aan de liefde.

“Stel dat ik de talen van de mensen en van de engelen kon spreken. Maar als ik dat zonder liefde deed, was het alleen maar lawaai. Stel dat ik kon profeteren, al Gods verborgen plannen kende, alles wist wat er te weten valt en zoveel geloof had dat ik bergen kon verplaatsen. Maar als ik dat zonder liefde deed, stelde ik niets voor.

Stel dat ik alles wat ik had weggaf aan de arme mensen, en stel dat ik er trots op kon zijn dat ik mijn lichaam opofferde vanwege mijn geloof in de Heer. Maar als ik dat zonder liefde deed, had ik er niets aan. De liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde wordt niet jaloeers. Liefde schept niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk.

Liefde zegt of doet geen onaardige dingen en denkt niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde vergeeft als een ander iets verkeerd heeft gedaan. Liefde is niet blij met oneerlijke dingen, maar met de waarheid. Liefde vertelt fouten van andere mensen niet door, denkt altijd het beste van een ander en blijft altijd geduldig. De liefde schiet nooit tekort en verdwijnt nooit. ...

Nu is het nog net alsof we in een beslagen spiegel kijken en niet precies weten wat we zien. Maar straks zullen we God in de ogen kijken. Nu ken ik God nog niet echt. Maar dan zal ik God werkelijk kennen, net zoals Hij mij werkelijk kent. We hebben dus deze drie dingen: geloof, hoop en liefde. Maar de belangrijkste van deze drie is de liefde.”
1 Corinthiërs 13: 1 – 8; 12 - 13 BasisBijbel.

Mag ik het zo stellen dat God liefde is?

Dat Paulus een prachtige omschrijving maakt van het karakter van God.

- **Ik weet niet wat dit Bijbelgedeelte bij je oproept?**

Vb.: een ontmoeting met leiders, en de opdracht liefde te vervangen door je eigen voornaam. Er was gelijk een bedrukte sfeer. Waarom?

- **Hoe je dit stukje leest hangt af van je beeld van God.**

God als rechter - wet

- Te licht bevonden, gefaald
- Volgens de wet – dit brengt dood
- Een algemeen gevoel van falen, schuldgevoel, schaamtegevoel
- Innerlijke stemmen die je aanklagen en veroordelen
- Je kunt ook blijven eten van de boom van goed en kwaad en kijken naar wat niet goed gaat bij jou, of bij die ander... dan vraag je om de wet en het oordeel.²
- God die straft als het fout gaat of beloont als dingen mee zitten
- De schaamte die jou in z'n greep houdt is verlamrend
- Ik moet beter presteren, harder mijn best doen
- **Roeien** – eigen kracht
- Vraag naar perfectie
- Focus ligt op jezelf
- Vluchtgedrag je verbergen
- De bedoeling is niet dat we anders zouden **"handelen"** (doen),

God als Vader - liefde

- God is de bron van liefde, ik mag groeien in het verbonden te leven met Hem. Hij is de bron van liefde.
- Nederigheid: ik ben afhankelijk van God. Hij houdt van mij!
- Geliefd, aanvaard en vergeven
- De Heilige Geest overtuigd van iets specifiek, waar je iets mee kunt doen
- Je kunt ook naar Jezus blijven kijken en je geloof op Hem richten en jezelf bewust zijn dat jij in Hem bent en Hij in jou.²
- God rekt ons kwaad niet aan (1 Corinthiërs 13: 5)
- En Ik ben vóór je
Ik ben niet tegen jou
- Heilige Geest mag de vrucht van de Geest in mij groeien?
- **Zeilen** – vertrouwend op de wind/Heilige Geest
- God vraagt niet om perfectie
- Ik ben de enige liefde die jou verandert.
- Ik wil je zoals je bent niet zoals je zou moeten zijn
- of ga je juist instinctief naar God toe
- maar het doel is om anders **"te zijn"**.

- **Hoe kan je groeien in het kennen van de Vader?**

- Je open stellen voor een nieuwe openbaring van de liefde van God.
- Vraag aan God dat Hij je ogen zal openen.
- Om arm de waarheid (geliefd, aanvaard en vergeven) en keer je af van de leugen.
- Jezus zegt, als je Mij hebt gezien dan heb je de Vader gezien. Ik heb een besluit genomen om de Bijbel te lezen met die ogen. Beseffend dat ik niet alles begrijp.

"Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven."

1 Johannes 4: 7 – 9 NBV.

God wil ons leven schenken in overvloed.

² Henk Rothuizen: Preek 4 februari 2019 - Jezus Onze Hogepriester.

6. Besluit.

Mijn verlangen is dat je mag groeien in je relatie met Papa God. Laat ons oog gericht zijn op Jezus die **leven geeft en leven transformeert**.

Als je groeit in je relatie met Hem, dan zal je liefde voor anderen een automatische vrucht zijn van die relatie.

Een gedicht van Rob Bell.

*Liefde is Gods wezen,
Liefde is de reden van Jezus' komst,
en liefde is de reden waarom Hij nog steeds komt,
jaar in jaar uit, van mens tot mens.
Liefde heeft mij ertoe gebracht dit boek te schrijven,
en liefde is wat ik bij je wil achterlaten,
Het is mijn verlangen dat je deze immense,
overvloedige, oneindige, onverwoestbare liefde,
die altijd naar je is uitgegaan,
zult ervaren,
Mag deze liefde zo alomvattend zijn
als de hemel
en zo klein als de barstjes in je hart,
die niemand kent.
Dat je mag weten,
diep vanbinnen,
dat de liefde overwint.³*

³ En de meeste van deze is ... liefde. - Rob Bell

Video clip **"Drops in the Ocean – Hawk Nelson"**.

I want you as you are not as you ought to be
Won't you lay down your guard and come to me
The shame that grips you now is crippling
It breaks my heart to see you suffering
'Cause I am for you
I'm not against you
If you wanna know how far my love can go
Just how deep, Just how wide
If you wanna see how much you mean to me
Look at my hands, Look at my side
If you could count the times I'd say you are forgiven
It's more than the drops in the ocean, ooh ooh
Don't think you need to settle for a substitute
When I'm the only love that changes you
And I am for you
I'm not against you
I am for you
I'm not against you

Open your heart it's time that we start again, oh
oh oh

Ik wil je zoals je bent niet zoals je zou moeten zijn
Misschien kan jij minder op je hoede zijn en naar mij toe komen
De schaamte die jou in z'n greep houdt is verlam-mend
Het breekt mijn hart om je te zien lijden

Omdat ik vóór je ben
Ik ben niet tegen jou
Als je wilt weten hoe ver mijn liefde kan gaan
Hoe diep, hoe breed
Als je wilt zien hoeveel je voor me betekent
Kijk naar mijn handen, kijk naar mijn zij
Als je zou kunnen tellen hoe vaak ik je vergeven heb
Het is meer dan het aantal druppels in de oceaan

Denk niet dat je genoeg moet nemen met een vervanger
Ik ben de enige liefde die jou verandert

En ik ben vóór je
Ik ben niet tegen jou
Ik ben vóór je
Ik ben niet tegen jou
Open je hart, het is tijd dat we opnieuw beginnen