

Wat vooraf ging aan de komst van Jezus Elisabeth, Zacharias en Johannes de Doper.

1. Inleiding.

We zijn begin september begonnen met een serie preken – Wat vooraf ging aan de komst van Jezus. Vandaag is ook de 1^{ste} advent zondag die de komst van Jezus inluidt.

– Hans sprak afgelopen zondag over het boek Prediker.

Maleachi is de laatste profeet in de geschiedenis van Israël (Het volk van Israël was uit ballingschap terug gekeerd uit Babylon). Er is een periode van 400 à 450 jaar stilte voor dat het Nieuwe Testament begint met het evangelie van Mattheüs.

Als je het Nieuwe Testament gaat lezen lijkt het alsof je een nieuwe periode binnenstapt van de geschiedenis van het volk van God – Israël.

2. Elisabeth en Zacharias.

Lucas is de enige die de aankondiging en de geboorte van Johannes de Doper vertelt.

In de periode van het koningschap van Herodes over Judea, was er een priester Zacharias en zijn vrouw Elisabeth.

“Ze leefden allebei zoals God het wil en hielden zich aan alle regels van de wet van God, zonder Hem ongehoorzaam te zijn. Maar ze hadden geen kinderen, want Elizabeth kon geen kinderen krijgen. Nu waren ze allebei al oud.”
Lucas 1: 6 – 7 BasisBijbel.

Zacharias was priester van dienst en wilde een wierook-offer brengen. Dit gebeurde 2 maal per dag. De rook die naar de hemel opging stond symbool voor de gebeden van het volk die opstegen naar God.

“Buiten stonden de mensen te bidden terwijl hij binnen het wierook-offer bracht. Plotseling zag Zacharias een engel van de Heer God. Hij stond rechts van het altaar waarop het wierook-offer wordt gebracht. Toen Zacharias de engel zag, schrok hij erg en was bang.

Maar de engel zei tegen hem: “Je hoeft niet bang te zijn. God heeft je gebed gehoord. Je vrouw Elizabeth zal een zoon krijgen. Je moet hem Johannes noemen.

Je zal heel erg blij zijn met de geboorte van je zoon. En niet alleen jij, maar ook heel veel andere mensen zullen blij met hem zijn.

Want God heeft hem een belangrijke taak gegeven. Hij mag geen wijn of sterke drank drinken. Al vóór zijn geboorte zal hij vol zijn van de Heilige Geest. Dankzij hem zullen veel mensen van het volk Israël weer gaan leven zoals hun Heer God het wil.

Hij zal God dienen op dezelfde manier en met dezelfde kracht als de profeet Elia. Door hem zullen de vaders hun hart weer openen voor hun kinderen. En mensen die ongehoorzaam zijn aan God, zullen door hem weer gaan leven zoals God het wil. Zo zal hij van de mensen een volk maken dat bruikbaar is voor God.”

Zacharias zei tegen de engel: “Hoe weet ik dat dit inderdaad zal gebeuren? Want mijn vrouw en ik zijn allebei al oud.” De engel antwoordde: “Ik ben Gabriël, die dicht bij God mag komen om Hem te dienen. Ik ben gestuurd om je deze dingen te vertellen. Omdat je mij niet wil geloven, zul je niet kunnen spreken totdat is gebeurd wat ik je heb verteld.

Maar als de tijd gekomen is, zal alles gebeuren zoals ik je heb gezegd.” Intussen stonden de mensen op Zacharias te wachten. Ze vroegen zich af waarom hij zo lang binnen bleef. Toen hij eindelijk naar buiten kwam, kon hij niet spreken. Ze begrepen dat God in de tempel tot hem gesproken had. Hij maakte gebaren tegen hen en kon niet praten.”
Lucas 1: 10 – 22 BasisBijbel.

Zacharias vond het ongelooflijk dat hij en zijn vrouw, op hun leeftijd, een kind zouden krijgen.

- Blijkbaar is het een antwoord op hun gebed.
- Misschien heeft God jou ook dingen beloofd, tot je gesproken.
- Misschien vind jij die ook “onmogelijke” beloften te mooi om waar te zijn.

- Ik denk dat het belangrijk is om Zacharias niet te oordelen over zijn twijfel.
 - Hij is eerlijk en uit zijn twijfel.
 - **Abraham en Sara** twijfelden aan de woorden van God.
 - **Mozes**, wie ben ik dat U mij wil inzetten om het volk uit Egypte te leiden. Hij twijfelt of hij geschikt is voor deze taak.
 - **Gideon**, die twijfelt aan zijn kunnen.
 - **Jozua** moet herhaaldelijk horen: “Wees sterk en moedig”.
 - **Thomas** wilde het fysisch bewijs zien toen de discipelen aan hem vertelden dat Jezus was opgestaan.
 - **Een vader die zegt: “Ik geloof, Heer! Kom mijn zwakke geloof te hulp!”.**
 - **Johannes de Doper** zit in de gevangenis en twijfelt, is Jezus werkelijk de Messias?
 - **Twijfel is menselijk.** Misschien twijfel jij ook soms zoals ik! Het had jou en mij ook kunnen overkomen.

- **Wat God belooft doet Hij. God is trouw aan Zijn beloften.**

Misschien heb jij ook het gevoel dat God je vergeten is.

“Ze zei: “De Heer God heeft dit gedaan om te laten zien dat Hij mij niet is vergeten. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik mij niet meer hoeft te schamen omdat ik geen kinderen heb.” Lucas 1: 25 BasisBijbel.

- Papa zegt vandaag: **“Ik ben je niet vergeten”.**

“Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit.

Ik heb je in mijn handpalm gegrift, ...”

Jesaja 49: 14 – 15a NBV.

Elisabeth is zwanger en komt vijf maanden lang niet onder de mensen.

Ondertussen heeft Maria, ook bezoek gehad van de engel Gabriël dat zij zwanger zou worden van Jezus – de Messias.

De engel vertelt ook dat haar nicht Elisabeth zwanger is en Maria gaat haar opzoeken.

“Toen Elizabet de groet van Maria hoorde, bewoog het kind in haar buik. Het leek op te springen. En Elizabet werd vol van de Heilige Geest. Ze riep luid: “God is zó goed geweest voor jou! Meer dan voor alle andere vrouwen! En God is óók zo goed voor je kind! Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij op bezoek komt?”

Want op het moment dat je mij groette, sprong mijn kind van blijdschap op in mijn buik. Wat heerlijk voor je dat je hebt geloofd wat Hij tegen je heeft gezegd! Want wat Hij tegen je heeft gezegd, zal ook gebeuren.”

Lucas 1: 41 – 45 BasisBijbel.

Maria verbleef daar 3 maanden.

3. Johannes de Doper.

Zijn opdracht was: **“het aankondigen van de komst van de Verlosser”.**

- Een prediker met een boodschap en een oproep tot bekering.
- In de traditie van de profeten.

“In die tijd begon Johannes de Doper te preken in de woestijn van Judea. Hij zei: “Jullie moeten gaan leven zoals God het wil. Want het Koninkrijk van God zal nu heel gauw komen!” Johannes is de man van wie de profeet Jesaja heeft gezegd: ‘Iemand roept in de woestijn: Maak de weg vrij voor de Heer! Baan de weg voor Hem!’

Johannes droeg een mantel die van kameelhaar was gemaakt, met een leren gordel om zijn middel. Hij leefde van sprinkhanen en honing van wilde bijen. Van overal kwamen de mensen naar hem kijken en luisteren: uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de hele streek van de Jordaan.

Ze gaven hardop toe dat ze inderdaad ongehoorzaam aan God waren geweest en lieten zich door Johannes dopen in de rivier de Jordaan.”

Mattheüs 3: 1 – 6 BasisBijbel.

Johannes de Doper was uniek, hij droeg ongewone kleding, at ongewoon voedsel en bracht een ongewone boodschap aan de mensen die de woestijn introkken om hem te zien.

Mensen vroegen zich af of hij de Messias was. Er waren velen die zich lieten dopen.

“Ik doop jullie in water, omdat jullie voortaan willen gaan leven zoals God het wil. Maar na mij komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het niet eens waard om zijn sandalen voor Hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur.” Mattheüs 3: 11 BasisBijbel.

4. De doop van Jezus.

“Toen kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan. Hij wilde Zich door hem laten dopen. Maar Johannes probeerde Hem tegen te houden. Hij zei: “Ik heb het nodig om door Ú gedoopt te worden! Ú hoeft toch niet door mij gedoopt te worden?” Maar Jezus zei tegen hem: “Laat Mij mijn gang gaan. Ik wil dat je Me doopt, want zo doen we alles wat God wil.”

Toen liet Johannes Hem zijn gang gaan en doopte Hem. Op het moment dat Jezus was gedoopt en uit het water kwam, zag Johannes de hemel opengaan. Hij zag de Geest van God als een duif uit de hemel komen en op Hem neerdalen. En een stem uit de hemel zei: “Dit is mijn Zoon. Ik houd heel veel van Hem. Ik geniet van Hem.” Mattheüs 3: 13 – 17 BasisBijbel.

“De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: “Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.” Johannes 1: 29 NBV.

- **De doop Johannes.**

Johannes doopte een doop van bekering volgens de traditie van de profeten.

- Ik heb gezondigd, ik heb de wet overtreden.
- Ik voel me schuldig en schaam me. Ik bekeer me en ik ben niet in staat om me aan de wet te houden.

- **Wat kunnen we leren van de doop van Jezus?**

Jezus doet iets nieuws! Hij luidt een nieuw tijdperk in!

- Jezus neemt de zonde van de wereld weg.
- Nu is relatie mogelijk, is de verbinding met God hersteld.

“Jezus antwoordde: “Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.” Toen stemde Johannes ermee in.” Mattheüs 3: 15 NBV.

- Jezus ziet gerechtigheid niet gedefinieerd in de context van zonde of gebrek aan zonde, maar in de context van een gezonde verbinding met God. Jezus was hier zonder zonden.
- **Gods regering** – het Koninkrijk van God – is een koninkrijk dat gekenmerkt is door:
 - **Nederigheid.** Jezus onderwerpt zich aan de wil van de Vader.
 - **Dienstbaarheid.** Jezus wast onze voeten, helpt ons, Hij staat ons bij.
 - **Liefde, genade en vergeving.**

- **Hoe dopen?**

- Het Griekse woord voor doop – *baptisma* (werkwoord *baptizō*) betekent letterlijk onderdompelen.

“Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd.” Mattheüs 28: 19 NBV.

- Hier geeft Jezus de opdracht om te dopen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest.
- Met andere woorden, ons te verbinden met de drieënige God.

- **Wat gebeurt er op het moment dat Jezus wordt gedoopt?**

“Op het moment dat Jezus was gedoopt en uit het water kwam, zag Johannes de hemel opengaan. Hij zag de Geest van God als een duif uit de hemel komen en op Hem neerdalen. En een stem uit de hemel zei: “Dit is mijn Zoon. Ik houd heel veel van Hem. Ik geniet van Hem.” Mattheüs 3: 16 – 17 BasisBijbel.

Enkele van de grootste vragen en problemen van de mensheid gaan over identiteit, waarde en waardigheid.

We hebben allemaal vragen als:

– Wie ben ik? Ben ik waardevol? Waarom ben ik op aarde? Een verlangen naar zingeving. De wereld beantwoordt deze vragen in termen van wat we moeten doen. De wereld zegt dat we iets moeten DOEN om iets te ZIJN.

Wie ben ik? God zegt: jij bent mijn Zoon - Identiteit.

Ben ik waardevol? Ja, jij bent geliefd – Waarde.

Waarom ben ik op aarde?

– Om in een relatie met God te zijn. Om in relatie te zijn met de mensen om mij heen. God en je naaste als je zelf liefhebben. Jij bent/wij zijn geliefd, aanvaard en vergeven!

- **De waterdoop rust ons toe.**

“Hij zag de Geest van God als een duif uit de hemel komen en op Hem neerdalen.”

De duif is het beeld van de Heilige Geest.

We worden vervuld, bekrachtigd door de Heilige Geest.

– **We zijn niet meer alleen!** De Heilige Geest woont in ons.

– **We kunnen veilig zijn!** We kunnen veilig zijn in Gods liefde, verbonden met Vader, Zoon en Heilige Geest.

– **We worden vervuld met wijsheid.**

“Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt.”

Colossenzen 1: 9 NBV.

– **We worden bekrachtigd door de Heilige Geest.**

Na de doop kunnen we opstaan en zeggen: Ik wil Jezus volgen en de Heilige Geest gaat mij daarbij helpen!

5. Besluit.

Johannes de Doper was door God aangewezen om de komst van Jezus aan te kondigen.

“Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.”

Johannes 1: 29b NBV.

- **Wat kunnen we van Elisabeth en Zacharias leren?**

Zacharias en Elisabeth vonden het ongelooflijk dat zij nog een kind zouden krijgen.

– God gebeden verhoort.

– Dat God mensen zoals jij en ik wil laten participeren met Hem. Hij heeft een roeping/plan met je leven.

– Misschien twijfel je? Durf je op Hem te vertrouwen? God is jou niet vergeten!

- **Wat gebeurt er op het moment dat Jezus wordt gedoopt?**

De doop van Jezus is het begin van zijn optreden/bediening op aarde.

Wie ben ik? God zegt: jij bent mijn Zoon - Identiteit.

Ben ik waardevol? Ja, Ik hou van je en jij bent waardevol.

Waarom ben ik op aarde? Om in een relatie met God te zijn. Om in relatie te zijn met de mensen om mij heen

- **Waarom de doop?**

Een uiterlijk statement van een innerlijke beslissing.

– We zijn **niet meer alleen!** De Heilige Geest woont in ons.

– We kunnen **veilig zijn** in Gods liefde.

– We worden **vervuld met wijsheid.**

- We worden **bekrachtigd** door de Heilige Geest.

- **Wanneer gaan wij dopen?**

Als jij aangeeft dat je gedoopt wil worden, gaan we in overleg een datum prikken.