

In de voetsporen van Jezus

Het is alweer de 2^e zondag van de Advent.

In de Adventsperiode kijken we verwachtingsvol vooruit naar Kerst. We kijken uit naar feest waarin we de komst van Jezus naar deze aarde vieren.

Ik heb ondertussen twee keer gesproken vanuit de eerste brief van Johannes, en daar ga ik vandaag mee door.

We hebben het volgende gezien:

- Johannes is één van de leerlingen van Jezus, hij was een ooggetuige (1Joh1:1)
- Johannes is enthousiast over het Woord. Het woord is Jezus. Johannes volgt Jezus. (1Joh1:2)
- Jezus volgen is relatie-georiënteerd (1Joh1:3)
- God is licht, in Hem is geen spoor van duisternis (1Joh1:5)
- Wij zijn als *kinderen van God* geroepen om in verbinding met Hem te leven. (1Joh1:6,7)
- We zijn geroepen om verbonden met Hem in het licht te leven.(1Joh1:7)
- Verbinding met God en verbinding met elkaar gaan hand in hand. (1Joh1:7)
- Er is vergeving als we zondigen (onze weg in het duister gaan – leven buiten de verbinding met God)
Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. (1Joh1:9)

Johannes schrijft heel praktisch. Dit gaat over het leven. Dit gaat over jouw en over mijn leven.

-Wij zijn leerlingen van Jezus. -Wij proberen te leven in verbinding met Hem. -Wij proberen te leven in harmonie met elkaar en onze naasten. -Wij proberen te wandelen in het licht. -Wij zondigen soms, we gaan dan 'onze weg in het duister'. -We hebben Gods vergeving nodig.

Herken je jezelf? Johannes schrijft over ons leven van alle dag.

1 Johannes 2

¹*Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. ²Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.*

Een belangrijke stukje tekst om even bij stil te staan.

Johannes schrijft dit met de bedoeling dat we niet zondigen. Hij schrijft dit met de bedoeling dat we in onze bestemming leven. Dat we niet ons doel missen. Zondigen heeft te maken met je doel missen, dingen doen waar je niet voor gemaakt bent. En echt geluk is te vinden wanneer je in je bestemming leeft, als je doet waar je voor gemaakt bent.

Als je bovenstaande tekst leest is het belangrijk om je te realiseren dat Jezus en de Vader één zijn.

Er is geen onderscheid in karaktereigenschappen tussen *Vader, Zoon en Geest*. Ze zijn één. Jezus is liefdevol en genadig, én de Vader is dat ook. Ze zijn één.

Jezus hoeft de Vader niet te overtuigen om ons te vergeven. Ze zijn één. Ze delen dezelfde harteklop, dezelfde compassie voor de mensheid. Vader-Zoon en Geest houden van ons, in eenheid!!

Waarom hebben we een pleitbezorger of een advocaat nodig? Het antwoord is relatief eenvoudig. Omdat er ook een aanklager is. De aanklager probeert ons ervan te overtuigen dat we vanwege ons falen, het niet meer waard zijn om bij God te komen. Dat stemmetje heb je vast weleens in je gedachten gehoord. *Jij bent het niet waard om een kind van God te zijn, je bent het niet waard om bij God te komen, je hebt gefaald.*

Jezus, onze pleitbezorger, onze advocaat, spreekt ook, niet om de Vader te overtuigen, maar om jou en mij te overtuigen.

En Jezus zegt: *Kom bij mij, je bent mijn kind, ik heb verzoening gebracht voor jouw zonden. En niet alleen voor jouw zonden, maar voor de zonden van de hele wereld...*

En de Vader zegt: *Kom bij mij, Jezus heeft verzoening gebracht voor jouw zonden...*

En de Geest zegt: *Amen*

Vader, Zoon en Geest, leven in volstrekte eenheid en harmonie.

Mijn kinderen deden dat vroeger weleens: '*pap, mag ik dit of dit doen?*' En als ik dan zei '*nee*', dan gingen ze dezelfde vraag aan Marina stellen. In de hoop dat Marina iets anders zou zeggen dan ik. (Blijkbaar was dat kansrijk...☺)

Maar de Vader en Jezus zijn het altijd eens met elkaar. Het is niet zo dat Jezus zegt: '*Hans, ik vergeef je*' en dat de Vader even later komt met de mededeling *dat het toch niet door gaat*. Ze zijn één.

Jezus is onze pleitbezorger, niet om de Vader te overtuigen, maar om jou te overtuigen!! En dat is nodig, want de aanklager, satan, is voortdurend bezig ons aan te klagen. En hij gebruikt ons falen hiervoor. Daar zijn we gevoelig voor. Hij is slim.

Het zijn dit soort teksten die we makkelijk verkeerd lezen, alsof Jezus bij de Vader moet pleiten... Alsof Hij de Vader moet overtuigen. Alsof de Vader ons wil veroordelen en Jezus ons wil redden....

Dit is niet wat Jezus ons leert. Jezus benadrukt de eenheid.

Als ik aan de pleitbezorger denk, dan moet ik denken aan het gebed van Jezus in

Johannes 17

²³*Vader, u bent één met mij, en ik ben één met de gelovigen. Geef dat zij samen volmaakt één zijn met u. Dan zullen alle mensen weten dat u mij gestuurd hebt. Dan weten ze dat u van de gelovigen houdt, net zoals u van mij houdt.*

Laten we verder lezen uit onze tekst van vandaag:

In het volgende stukje gaat het over onze bestemming.

1Johannes 2

³*Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden.*⁴*Wie zegt: 'Ik ken hem,' maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem.* ⁵*In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor weten we dat we in hem zijn.* ⁶*Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden.* ⁷*Geliefde broeders en zusters, ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor maar een oud, dat u vanaf het begin bekend is. Dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt.*⁸*Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt, en dit is werkelijkheid in Jezus' leven en in uw leven.* ⁹*Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis.* ¹⁰*Wie de ander liefheeft, blijft in het licht en komt niet ten val,*¹¹*maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die weg voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt.*

Johannes grijpt hier terug op eerdere beeldspraak.

We zijn bedoeld om 'in het licht' te leven, niet 'in de duisternis.'

We zijn geroepen om 'in de voetsporen van Jezus te treden' (v6)

En dan maakt Johannes bovenstaande beeldspraak heel concreet, hij verwoordt het zo, dat er geen misverstand over kan ontstaan.

⁹*Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis.*

¹⁰*Wie de ander liefheeft, blijft in het licht en komt niet ten val,*¹¹*maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis.*

Onze bestemming is heel concreet: We zijn bedoeld om de ander lief te hebben. We missen ons doel als we onze broeder haten. We missen ons doel als we de ander haten.

Onze bestemming is liefhebben!

Ik kan niet in jouw leven kijken, maar in vind dit een behoorlijk moeilijke opdracht. Een mooie opdracht, dat wel.

Vaak gaat het vanzelf, soms is het heel makkelijk om lief te hebben. Soms gaat het vanzelf.

Ik vind het vooral moeilijk om lief te hebben als de ander niet aardig is, lelijk doet, mij misschien onrecht aandoet, andere opvattingen heeft dan ik.

En toch is dat onze opdracht... In de eerste plaats naar je broeder en zuster.

Maar ook breder, ook naar de naaste die niet je broeder of zuster is.

Hoe groeien we nu in het liefhebben van moeilijke mensen?

Als mensen onaangenaam zijn, heeft dat bijna altijd te maken met pijn in hun hart. Dat is goed om te weten.

We hadden al eerder gezien dat liefhebben van je naaste gaat hand in hand met het liefhebben van God. Er is een interessante dynamiek:

Als ik mijn naaste liefheb, groeit mijn liefde voor God.

Als ik God liefheb, groeit mijn liefde voor de naaste.

Het liefhebben van moeilijke mensen kan alleen met de hulp van God. Het kan alleen als we vertrouwen op Jezus die in ons leeft.

Er zijn een paar goede gebeden om te bidden in moeilijke situaties:

- Wat ziet u Heer? *Ik zie iemand die vermoeid en belast is*
- Wat voelt u Heer? *Ik voel compassie, bewogenheid.*
- Wat mag ik doen? *Zeg wat bemoedigends!*

Dat is 'in de voetsporen van Jezus treden'!

Dat is onze bestemming. We zijn geroepen om lief te hebben.

En dat is een reis, een leertraject, we zijn leerlingen.

We hoeven niet bang te zijn dat we fouten maken:

¹²*Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn omwille van zijn naam.*

AMEN

Gebed

- *God is te vertrouwen.
Vader, Geest en Zoon zijn te vertrouwen, ze zijn één.
Ik bid dat (eventueel) wantrouwen/angst naar de Vader verdwijnt. Laat uw
waarheid in onze ziel landen Heer.*
- *Wilt u ons helpen lief te hebben Heer.
Laat u ons zien wat u ziet, voelen wat u voelt.
Help ons om dapper te zijn, om zachtmoedig en nederig van hart te zijn,
net als u.*