

Preeknotities

Jefta 30 september 2018

Titel God van overvloed.

Vandaag spreken over een thema dat de Heer al een lange tijd op mijn hart heeft gelegd. Het is het thema van de Geest van overvloed, of de God van overvloed. Het is belangrijk om goed uit te leggen wat ik wel en niet bedoel, omdat de kans is dat het gemakkelijk verkeerd begrepen wordt, of een karikatuur wordt van wat ik bedoel te zeggen. Iedereen hoort dingen gekleurd door wat we hebben meegemaakt en zeker door wat voor pijn worden of begrippen hebben gedaan door verkeerde omgaan of verkeerde voorbeelden.

Over het gebied waar ik het over wil hebben zijn er 2 extremen die schadelijk zijn: De een is dat armoede, of gebrek een maat is van geestelijk leven. De ander is om geestelijk leven af te meten aan materiële rijkdom of bezit -

Beide zijn verdrietig en schadelijk.

Als we ergens voelen dat het niet goed is, moeten we niet het omgekeerde doen maar zoeken naar de blauwdruk van God door zijn Woord en door zijn Geest.

Ik hoorde de Heer verschillende malen spreken over de geest van armoede - als iets waar we overwinning over mogen leren te behalen. Het is een onderdeel van de Geestelijke strijd.

Ik hoop dat we hierna met Paulus kunnen zeggen: of we nu rijk zijn of in armoede leven, we rijk zijn in Hem, vol dankbaarheid en vreugde.

Nog meer, dat we denken en leven vanuit de zekerheid dat God een goede God is die niet in schaarste maar in overvloed regeert

Fil 4: 12 Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek. 13 Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.

Joh 10:

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

2 Cor 9:8

8 En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk.

Rom 14

17 Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.

Er is een kenmerk van angst, zorg, stelen, roven, stuk maken ziek maken, doden waar de vingerafdruk van de vijand in te zien.

Op de vloek van de mens is denken in schaarste, dan moet je beschermen wat je hebt, vasthouden, alles nu beleven. schatten maken, die aangetast kunnen

Als we naar de verleiding van Adam en Eva in de tuin kijken dan is

1 De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: *Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle (DE) bomen in de hof?*

2 En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten,
3 maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u.

4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven.

5 Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en **dat u als God zult zijn**, goed en kwaad kennend. ** GOD WIL JE IETS ONTHOUDEN

6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan

De mens werd verleid te geloven dat God wil achterhouden, niet overvloedig is niet volledig Goed. Dit wantrouwen van de goedheid van God. Je mist iets, daarom moet je voor je zelf zorgen en niet vertrouwen op God of anderen. Voor je op komen.

Egypte: slavernij, er is gebrek aan eten, daardoor onderdrukking. er is gebrek aan tijd, daardoor onderdrukking.

Verlossing wil God hun brengen naar een land van overvloed - overvloeien van melk en honing.

Het probleem was dat Egypte met hun schaarste en onderdrukking nog in hun systeem zaten.

Het verhaal van de verspieters - de beloften van God melk en honing - de ogen van 10 verspieters konden de goedheid van God niet zien. Wilden het beloofde land niet ingaan. De 2 anderen zagen de realiteit van de reuzen en sterke steden, maar kwamen terug met het bewijs van Gods beloften geweldig vruchtbaar en overvloedig, God gaat het ons geven, een fantastisch land. Laten we naar binnen gaan.

Mijn stelling: we kunnen niet de onze God gegeven toekomst in gaan, als we vanuit de wereld van schaarste en onderdrukking denken, ipv vanuit de kracht en overvloed van het Koninkrijk van God. Dat is niet te onderschatten. We hebben vernieuwing van ons denken nodig. Openbaringswaarheid die diep in onze ziel door dringt.

Praktische vragen die ons helpen inzien of we last hebben van geestelijk 'schaarste denken\ :

Vertrouwen we op de beloftes van de Heer? of alleen wanneer ze binnen onze eigen mogelijkheden liggen?

Waar denk je in schaarste? Wat doet dat met je denken en je gedrag?

Hoe gemakkelijk vergeef je een ander? Waar loop je nog mee rond?

Als God je vraagt om te geven, te zaaien? wat doet dat met je?

Hoe gaan we om met het dilemma van de gebrokenheid van deze wereld, ziekte, armoede enz. en de dit thema?

- Vrijgevigheid, geven is een opdracht omdat het alleen met blijdschap kan als we weten dat God voor ons zorgt.
- Dankbaarheid: dankbaarheid dooft als we alleen maar zien wat we niet hebben, terwijl we dagelijks zeer rijk worden gezegend vanuit de genade van God
- Verging van anderen, omdat we zelf overvloedige genade en vergeving van God hebben ervaren
- Rentmeesterschap: God is de eigenaar van alles in ons leven, we mogen het beheer van onze spullen, vermogen, talenten etc. op een manier die anderen zegent en die eer brengt aan de Vader.
- Vermenigvuldiging: zaaien en investeren, voor een latere opbrengst. principe van het Koninkrijk
- De clue zit erin in het beeld wat we hebben van de Vader.

1 Kor 2: 12 *Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten **wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken.***

De cultuur om ons heen snakt naar mensen die vrede en blijdschap hebben, los van omstandigheden. Die niet weten dat hun hoop in God ligt en steeds meer zullen zien. Die hun kracht en toekomst vanuit de overvloed van Gods tegenwoordigheid ervaren en daar zeker in zijn. Die weten dat bezit niet gelukkig maakt, maar die er van kunnen genieten en er mee kunnen zegenen als ze hebben en als ze te kort hebben, weten dat God beloofd heeft voor ons te zorgen

Die helpen gezonde keuzes te maken voor deze wereld: gerechtigheid en solidariteit.

Een gemeenschap waar gedeeld wordt en waar je niet je alleen je eigen dromen na jaagt, maar die van de goede Vader

Als we dingen bij ons zelf ontdekken, eerlijk zijn - beseffen de geest van armoede een slechte raadgever is.

We hebben voortdurende openbaring, vernieuwing onze ziel nodig, genezing van het Gods beeld en van ons eigenbeeld. Genezing van herinneringen.

God is overvloedig goed
Amen